

1923-06-15

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen fremgår af brevet.

Generel kommentar:

JL og Achton Friis er sommeren 1923 på togt med Rylen til de vest- og nordsjællandske øer for at forberede bogværket De Danskes Øer.

Rylen - en fiskerbåd fra Kerteminde - er 1921-24 ekspeditionsskib for JL og AF og sejler i dag som museumsskib for Østfyns Museer.

Afsendersted:

Ourø

Omtalte personer:

Achton Friis

- Petersen, Rylen

Omtalte steder:

Orø, Bybjerg

Lynæs

Svaninge

Roskilde

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Efter flere dage med godt vejr på Orø er det atter blevet dårligt vejr, forsendelserne med postvæsenet er svære at få fat i, og JL længes efter at komme hjem til familien.

TRANSSKRIFTION

15. Juni 1923

Ourø.

Kæreste Alhed!

Tusind Tak for Dit Brev som jeg fik i Dag, sikke meget kønt Du skrev til mig, Du kan tro jeg blev glad for det. Friis købte en Flaske Bourgogne og en halv Flaske Cognac og Petersen lavede Labssovs i Gaar. Efter Middag sejlede vi her over igen og Friis og jeg roede til nogle Holme med Maage og Ternekolonier der ligger her S for Øen. Det var et pragtfuldt Vejr at se paa med vældige Byger med Lyd i mellem og Regnbue og vi fik kun ganske lidt Regn at se af dem, men jeg fik ingen Ting tegnet har ikke lavet noget siden jeg sendte Tegningerne, jo en i Eftermdg. Jeg fik nemlig min Blokbog i Dag sammen med Dit Brev. Efter i Gaar at have telefoneret til Roskilde hvor din Brev ligget og smølet siden den 7, skønt jeg den 6, var der personligt og udfyldte en Blanket der gik ud men at alt poste restante til mig skulde videresendes til Lynæs. Den Bog kostede mig henved 4 Kr i Telegram og Telefonpenge, jeg mister efterhaanden min Sympati for Postvæsenet. I Eftermdg var jeg inde at besøge Bødkerens fra Svaninge, hvad der blev meget paaskønnet og jeg maatte blive og spise til Aften hos dem. Bare det nu kunde blive lidt bedre Vejr i Morgen saa vi kunde faa lavet lidt her. Jeg er snart ked af det og en af de første Dage stikker jeg af og lader Petersen sejle hjem alene naar det en Gang bliver Vejr til det. Jeg kan jo ikke ligge her og glo hele Sommeren. Jeg glæder mig til at komme hjem. Mange kærlige Hilsner

Din

JL

15 Juni 1923

Juro.

Kæreste Alhed!

Tusind Tak for det Brev som jeg fik i Dg,  
sikke meget kært. Der skrev du om,  
du kom brugt blev glad for det. Friis  
købt en Flaske Brøge og en halv Flaske  
Cognac og Peteren havde Laberous; Gaar  
Efter middag sekte vi her over i den  
Friis og roede over til nogle Gløbe  
med Naer, Torne Kolonvæde ligger  
me S for fru. Det var et godt pænt Uge  
at se gæve med valdyr Boyer med  
Sol i mulen og Regnen og vi fik kun  
gænt lidt Ryn af en af dem, som  
og fik mig Ting tynt her ikke noget  
noget uden og smalle. Tegningerne som  
i Aften. Jeg fik nemlig min Blødt  
i Dg skrev du med det Brev. Efter  
Gaar at have telefonet til Raskelde  
hvor du har boget og smilet siden  
den 7, skjønt og den 6 var du frem  
ty og udspildt en Blødt du gik ud  
være at det porte resten i mig  
skulde være endes til Lyrae. Den  
Boy kostede mig kun 4 Kr. i Tele  
gram og Telefonsage, og med en

KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

Minde min Lyngskole for Pastoratet.  
I Eftermiddag over gik inde at bygge Bredt  
Korset for Sørensen, Brodtkorset nu  
get præsentation og er maatte blive i  
gæst til Aften her om. Bore det  
nu kunne blive lidt bedre sig.  
Nog saa vi kunne for nuvel holdt  
ud. I er svært sind af det og er af  
de første Dage stilles af og ladde  
Bredt sigle bym alene naar det  
er Gode blive sig til det. I hem  
ze det by og gde nu tale Sørensen  
I glade mig til at komme by  
Norge katolige i Bredt

Din  
H.