

# 1950-11-22

**AFSENDER**

Johannes Larsen

**MODTAGER**

Elena Larsen, Johan Larsen

**FAKTA**

Dokumenttype:  
Brev

Sprog:  
Da

Dateringsbegrundelse:  
Datoen er skrevet øverst s. 1

Generel kommentar:  
Møllerens er formodentlig møller ved Svanemøllen med familie.  
Johannes Larsens erindringsbog "Jeg kan huske" udkom på Gyldendals forlag 1950.

Afsendersted:  
Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):  
Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Omtalte personer:  
Hans Syrak Hansen  
Peter Hansen  
Carl Herman Knippel  
Andreas Larsen  
Else Larsen, Else, Andreas Larsens kone  
Viggo Madsen

Arkivplacering:  
Brevet er i privateje, A

Trykt udgave:  
Nej

Proveniens:  
Brevet er i privateje, A

**DOKUMENTINDHOLD**

Johannes Larsen har været syg. Han har haft besøg af Viggo Madsen, som laver skoleradio om malere og denne gang om Peter Hansen. Larsens bog udkommer nu, og han har bedt forlaget sende Johan og Elena et par eksemplarer.

**TRANSSKRIFTION**

Kjerteminde 22 Novbr. 1950.

Kære Lysse og Bimse!

Hermed et Ud klip af Politiken om Dalhoff. Jeg er nu oppe igen efter at have ligget af Forkølelse i et Par Uger. Hvad der har sat mig meget tilbage med Hensyn til mit Arbejde og nu skal jeg til at besvare en hel Del Breve. I Dag har jeg haft Besøg af Viggo Madsen i Anledning af at han laver noget for Skoleradioen om Malere, I kan vist høre noget af det paa Tirsdag Formiddg. Han var kørende med en Mand der var kommen hjem fra Frankrig og havde købt en Gaard paa Sjælland, de er kørt videre til Faaborg for at snakke med Syrak og Knippel i Anledning af at det næste skal handle om Peter, det er vist det der kommer paa Tirsdag, for han truede med at komme her igen. Else har travlt med en Gris vi deler med Møllerens. Min Bog kommer i Overmorgen, jeg har bedt Forlaget om at sende Jer et Par Eksplrer. Mange Hilsner ogsaa fra Else og Puf.  
Jeres JL.

Kjædeteminder 22 Novbr. 1950.

Kære Lene & Birnse!

Hermed et Udklip af Politiken om Dahlhoff.  
Jeg er nu oppe igen efter at have ligget af  
Førhølelsen i et Par Uger. Hvad der har sat  
mig meget tilbage med Henne til mit  
Arbejde og nu skal jeg til at besvare en hel  
Del Brevve. I Dag har jeg haft Besøg af Viggo  
Madsen i Anledning af at han laver noget  
for Skoleradien om Malere. I kan vist  
høre noget af det paa Tirsdag Formiddag.  
Han var kendt med en Mand der var  
kommen hjem fra Frankrig, havde købt  
en Gaard paa Sjælland, de er kørt videre  
til Faaborg for at møde med Lynd og  
Knippell i Anledning af at det næste  
skal handle om Peter, det er vist det  
de kommer paa Tirsdag, for han træ-  
de med at komme her i giv. Else  
har travlt med en Gris vi deler med  
Mølleens. Min Brev kommer i Overmor-  
gen, jeg har bedt Forlaget om at sende  
Jes et Par Eksemp. Mange Hilsener ogsaa  
for Else & Puf.  
Jeres J.L.