

1952-02-25

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Christa Knuth

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Generel kommentar:

Kunstmuseet: Statens Museum for Kunst.

Johannes Larsen havde netop udstillet hos Winkel & Magnussen i København.

Der var i længere tid planer om, at Aage Marcus skulle købe nogle af Johannes Larsens bøger til Det Kongelige Bibliotek.

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet på kuvertens bagside

Modtagersted:

Refshalevej 16 Maribo

Modtagerinfo (udskrift, tilskrift m.m.):

Adressen er skrevet på kuvertens forside

Omtalte personer:

Else Jensen

Johannes V. Jensen

Adam Knuth

Elisabeth Knuth

Andreas Larsen

Elena Larsen

Aage Marcus

Christian Treschow

Arkivplacering:

Brevet er i privateje

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet ejes af en efterkommer af Christa Knuth

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen blev syg med feber i København. Han solgte syv akvareller på udstillingen og sendte resten til Århus. Fredag tog han til Orelund og lørdag hjem.

Larsen håber at kunne sælge nogle billeder til Kunstmuseet, dyre bøger via Aage Marcus og studier af dyr til Kobberstiksamlingen. Dette i håb om at formindske gælden.

Elena/Bimse Larsen nåede ikke til København, da hun havde travlt med dyrene på gården.

TRANSSKRIFTION

[Håndskrevet på kuvertens forside:]

Fru Lensgrevinde

Chr. Knuth

Refshalevej

Maribo

[På kuvertens bagside:]

Johannes Larsen

Kjerteminde

[I brevet:]

Kjerteminde 25 Febr. 1952.

Kære Grevinde.

Ja nu er jeg saa her igen. Det trak ud med mit Ophold i Kjøbenhavn, paa Grund af en ækel Forkølelse, som gjorde at jeg maatte ligge et Par Dage med Feber. Jeg solgte 7 Akvareller paa Udstillingen og en udenfor. Det var naturligvis alle dem med Fugle. Resten er gaaet til Aarhus. Jeg fik Brev fra den Kunsthandler jeg udstillede hos forleden Aar. Han vilde meget gerne have Udstillingen selv om han ikke skulde sælge noget. I Fredags kørte Else Johs V. mig til Treschow Orelund og i Lørdags derfra til Korsør og Puf hentede mig i Nyborg. Nu skal jeg til at pille et Par Billeder ned af Væggene i Haab om at sælge dem til Kunstmuseet, og saa skal jeg sende mine dyreste Bøger ind til Marcus i Haab om at han kan sælge dem for mig. Desuden sender jeg alle mine Studier af Dyr og Fugle ind til Kobberstiksamlingen i Haab om at sælge i det mindste en Del af dem. Altsammen i Haab om at faa min Gæld saa langt ned at jeg kan leve videre uden at forøge den. Her er jo en hel Del Breve der skal svares paa og saa er det jo Lysses Fødselsdag i Overmorgen Jeg havde ventet at faa Bimse at se i Kjøbenhavn men hun blev forhindret af Travlhed med Faar og Lam og Kalkuner. Her har vi det ellers godt allesammen.

**KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE**

NY CARLSBERGFONDET

Mange Hilsener ogsaa til Adam og Elisabeth.

Din hengivne

Johannes Larsen.



KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET



Kyoteminder 25 Febr. 1952.

Kære Grovind.

Ja nu er jeg saa her igen. Det trak ud
med mit Ophold i Sjibenhavn, paa
Grund af en allet Ørkøelse, som
gjorde at jeg maatte ligge et Par Dage
med Feber. Jeg solgte Pokrovellet
paa Udstillingen, og en udenfor.
Det var naturligtvis alle dem med
Fugle. Resten er gaaet til Storhus.
Jeg fik Boes fra den Kunsthandels
og udstillede hos forlederen der.
Hans vilde meget gerne have
Udstillingen selv om han ikke
skulde sælge noget. I Fredags
kørte Else Johs V. mig til Troschows
Orelund og i Lørdags derfra til
Korsør og Gud hentelede mig i Nyby.
Nu skal jeg til at gille et Par
Portlæde med af Udeggene i Havn
at sælge dem til Kunstmuseet,
og saa skal jeg sende mine dyre,
Børn Børn ind til Marcus i Havn

om at han kan sælge dem for mig.
Desuden sende jeg alle mine Studier
af Dyr & Fugle ind til Kobbestiksam-
lingen; Naar om at sælge; det
mindste en Del af dem. Altsam-
men; Glad om at paa min
Gælds saa langt ned at jeg kan
leve videre uden at forøge dem.
Her er jo en hel Del Bøve der
skal males paa og saa det jo
Lyses Odselsdag; Overmorgen
Jeg havde ventet at paa Binnse at
se; Høbenhavn nu nu blev
forhindret af Trængsel med Fær-
g og Læng Kalkuner. Her har vi det
ellers godt allesammen.

Med venlig Hilsener og
til Adam og Elisabeth.

Din hengivne
Johannes Levee.