

1920-05-10

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen fremgår af brevet.

Afsendersted:

Henne Kirkeby Kro

Omtalte personer:

Bertram -

Alhed Marie Brønsted

Andreas Larsen

Georg Larsen

Omtalte steder:

Henne kirkeby

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Brevet er indleveret på Det kongelige

Bibliotek af Larsen-familien.

DOKUMENTINDHOLD

Vejret er fortsat meget dårligt ved Filsø, og temperaturen så lav, at Johannes Larsen fryser hele dagen - også indendørs.

Hans bror Gross (Georg Larsen) fylder 50 år, og JL vil derfor sende en festblanket.

Larsen spørger, om Alhed hørte nattergalen, efter at han rejste.

TRANSSKRIFTION

Kirkeby 10 Maj 1920.

Kæreste Alhed!

Tak for dit Brev, som jeg fik nu. Det var morsomt at det gik Dig saa godt hos Bertram. Du maa endelig skrive flittigt til mig. Det er et væmmelig Vejr, jeg har aldrig frosset saadan før heroppe, jeg har frosset hver Dag fra Fødderne og opefter saa det har gjort ondt i Hovedet, det har regnet og blæst hele Tiden saa det hverken har været til at nære sig og ude eller inde naar jeg ikke netop var i Seng. I Frmdg ser det dog lidt bedre ud, men skønt Solen nu Kl. 11 skinner ind ad Vinduerne viser Thermometret her i Skænkestuen kun knap 10 grader R. Det er snart til at blive ked af at Tiden Gaar uden at jeg faar lavet noget. Jeg har husket Gross's Fødselsdag og tænkt paa at telegrafere, men det var godt jeg fik dit Brev for jeg havde ikke tænkt paa at det var 50 han fyldte, saa maa jeg vist sætte lidt mere Svung paa det og maaske ofre en Festblanket. Er det i Dag Lomme rejser? Jeg troede først det var omkring d. 20. Gud ved hvor længe Brevene er undervejs. Dit er jo skreven Fredag og kommer Mandag, men det kan jo have ligget i Henne i Gaar. Jeg maa maaske hellere skrive et Par ord til Puf i Dag for at han kan have det i Overmorgen. Hørte Du Nattergalen efter at jeg var rejst hjemmefra? Mange kærlige Hilsner, skriv nu endelig tit, her er ikke morsomt i det ækle Vejr.

Din

Johannes Larsen.

København 10 Maj 1920.

Kæreste Alhed!

Tak for dit Brev, som jeg fik nu.  
Det var morsomt at det gik så  
sagligt hos Beethoven. Du maa  
endelig blive flittig til mig. Det  
er så væmmeligt. Jeg har altid  
døj forrest saadan for hvo  
jeg har forrest hver dag for  
mig og oppefor saa det har gjort  
endte. Hovedet, det har regnet  
og blidt hele Tiden saa det bliver  
kun her ved at det at være sig  
ude eller inde naar jeg ikke  
nåer ud i Læng. I Aften er  
det dog lidt bedre ud, men  
stort Tiden nu kl. 11 bliver  
sind at Vindvorne vis Othorn  
mitre br. Skanbesten  
kun krop 10° R. Det er

KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

snart vil at blive ked af at  
veden gaaer uden at j far had  
nygd. J har husket Gross's  
Fadelsdag og tænkt paa at  
telegrafen, men det var godt  
j, jst dit Brev for j havde  
ikke tænkt paa at det var  
50 han tog det saa maaske  
vil sætte lidt mere lang  
paa det og maaske afse en  
Festblad. Er det i dag  
Lomme og j? j troede  
fordi det var omkring d.  
20. Gud ved hvor lang  
Brevene er undervejs. Dit  
er jo skrevet Fredag og kommer  
Mandy, men det kan jo  
have ligget i Hjemmet.  
Gaar j maaske  
hellere skrive et Par Ord

til Puff: Det for at han  
kan have det i Overens-  
te. Du Nathalgalm-efte  
at j var rejst hjemmefra.  
Marie kære Hustru, skriv  
nu endelig tit, der er ikke  
narsomt i det alle Vegt.

Min  
Johannes Lassen.