

1887-02-12

AFSENDER

Vilhelmine Larsen

MODTAGER

Johannes Larsen

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
dansk

Dateringsbegrundelse:
Dato i brev

Generel kommentar:
"Knuthenborg" var et dampskib,
bygget i Malmø 1880. Forliste i 1916
efter en kollision. (
jmarcussen.dk/maritim/ skibsliste).

Afsendersted:
Kerteminde

Modtagersted:
København

Omtalte personer:
- Johansen

Arkivplacering:
Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:
Indleveret til Det Kongelige Bibliotek
af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Vilhelmine Larsen mindes Johannes dåbsdag og ønsker, at han skal gå i kirke denne dag.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde den 12 Februar 1887

[Papir mangler Kære] lille Johannes!

[Papir mangler] [Imorgen] er det Søndag Fastelavnssøndag [papir mangler] jeg kalder Din Daabsdag; jeg vil [papir mangler] tænke mig Dig i Guds Huus [papir mangler] at vi sammen kan bede til vor himmelske Fader, om Kraft til at tage imod hans Tilskikkelser og være gode og kjærlige i alle vore Forhold.

jeg vilde ogsaa ønske at Du skrev saadan et rigtigt langt Brev og fortalte os en heel del saadan at vi kunde sige vi havde havt en ordentlig Passiar med Dig. Uldtrøjerne glemte jeg; men sendte dem igaar og dit andet med Slips og smaa Sager [papir mangler] vel i Dine Handsker

Jeg skal hilse Dig fra Skipper Johansen som er Styrmand paa

"Knuthenborg" han var et Besøg herinde efter at have sovet her i Byen i Nat Skibet ligger [i Nyborg?] og han skal rejse med Posten [papir

mangler] bliver Brevet saameget kortere [papir mangler] naar Du hører vi ere raske saa [papir mangler] ja fornøjet ikke sandt?

[Hils] dine Venner fra os og ønsk dem en glædelig Fastelavn ja give Gud at du ret maa faa Glæde af din Daabsdag det kalder jeg nu Fastelavns Søndag trods den jo kommer paa forskjellig Dato hvert Aar.

ja nu er det Tid at skal du have det idag, saa maa det afsted

Saa lev vel og kjærlig Hilsen [fra] os Alle din Moder

Udvalgte Breve fra 1884

til alle Gæster!

Den er det. Ligeledes. Forbavset. Jeg vil
nu tænke mig dig i det. Jeg
og at vi søgte. Men heldet var
himmelske. Fader, men trofaste at tage
sæson. Hver. Hver. og som
gode og hjertelige i alle sine Forhold.
Jeg vil også søge at Du skal se
den et rigtig læst. Brev og fortale
en en hel del. Fader at vi vil
sige vi havde haft en anden. Og
Fader søgt Dig. At tro på glæde
jeg, men søgte den i år. Og det
søgte med. Lige og søgte. Lige
i alle i Dine Hænder.

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

Jeg skal hvi' dig fra Skjper Julefær
som er Sjimeent hos Kuvithenborg
han var et Brev og herinde efter at
have været her i Bogen i det Skole Ligger
og og han skal og je' med Posten
Giver Brevet saa meget Hartene
som den bliver og ene række for
je' forment ikke sandt?

Dine Venner for os
og ønsk Dem en gladelig
Fødselsdag je' give Gud de bedste
for glæde af din Daalidag det kaller
jeg en - Fødselsdagsanden trods den
jo kommer for fantastisk det
hvort den

ja nu er det Tid at skal Du
have det i Dag, ja nu er det afsted

Saa Lea vel og Kærlig Hilsen
- og alle dine Venner