

1922-05-29

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen fremgår af brevet.

Afsendersted:

Besser

Omtalte personer:

Sigurd -

Omtalte steder:

Besser, Samsø

Hjortholm, Samsø

Langøre, Samsø

Møgelskaar, Samsø

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek
af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen har været på tur til øen Hjortholm ved det nordlige Samsø. Mens selskabet afventer Rylens ankomst, har de været på udflugt med en lokal lærer.

TRANSSKRIFTION

Besser 29 Maj. 1922. Mandag.

Kæreste Alhed.

Tak for dit lange Brev, som laa her i Forgaars Aftes da vi kom hjem fra Hjortholm hvor vi havde været hele Dagen. Det er en dejlig Ø den største i Stavnsfjord. Jeg fik tegnet og malet lidt der, bl.a. en Ederfugl paa Reden, men det var et kedeligt Vejr det blæste en lille Storm hele Dagen.

Forhaabentlig for vi bedre Vejr til resten af Øerne. I Dag er det igen godt Vejr og vi venter at Rylen kommer, vi cykler saa til Langøre og gaar om Bord. I Gaar var vi en Tur i Bil med en Lærer her der hedder Sigurd, ude ved noget der hedder Møgelskaar. Jeg har nu faaet lavet 30 Tegninger i Blokbogen og nogle Tegninger og do farvelagte i den mindre Skitsebog. Mange kærlige Hilsner

Din

JL.

Besess 29 Maj. 1922. Mandy.

Kæreste Alhed.

Tak for dit søde Brev, som læn her i Torsdag
Aften da vi kom hjem fra Hjortholm hvor
vi havde været hele Dagen. Det er en dybt
Odm. storte i Stavnsgård. J. fik tyndt
og malet lidt de, H. a. en Cederstjælper
Reden, men det var et kedeligt V. f. det
består en lille Stavn hele Dagen. Forhåbentlig
for vi bedre V. g. til Resten af Ugen. I D.
er det igen godt V. g. vi ønsker at Lykke
kommer, vi cykler som til Langjøre
gaa om Bord. I Gaa var vi en Cus i
Bil med en Lejer her de bedste
Tjener, ved ved noget de bedste M.
zelskab. J. har nu fundet lavet 30
Tegnene i Blakbogen og nogle Tegne
og de farvelagte i den mindste Kitech.
Mange kærlige Hilsener
Din J.