

**1925-08-10**

**AFSENDER**

Alhed Larsen, Andreas Larsen

**MODTAGER**

Johannes Larsen

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Brevet er udateret (en anden end Alhed Larsen har påskrevet et forslag til dato). Det må være skrevet ca. 10. august 1925, for Johannes Larsen er på Grønland. Alhed skriver, at hun rejser den 15., og at Johan (Lysse) skal hjem til 1. september, så det er formodentlig august måned.

Generel kommentar:

Johannes Larsen, Eiler Lehn Schiøler m.fl. er på Grønland for at lave forarbejde til bogværket danmarks Fugle.  
Kirsten Rask er formodentlig et skib.

Modtagersted:

Grønland

Omtalte personer:

Andreas Larsen

Johan Larsen

Finn Salomonsen

Omtalte steder:

Långaryd, Sverige

Helsingør

Godthåb

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

**DOKUMENTINDHOLD**

Brev 1:

Alhed Larsen og drengene tager til Helsingør med tog eller bil og videre derfra til Båxhult i Sverige.

Brev 2:

En kort hilsen, for Andreas skal til Odense med breve.

**TRANSSKRIFTION**

Kæreste Lavsi!

Dette bliver saa den sidste lille Hilsen. Bare Du nu har faaet alle de Breve jeg har skreven til Dig, jeg mener dette er mindst det 9ende. Samtidig med dette har jeg sendt et til Godthaab, I [bogstavet overstreget] med Beskrivelse over hvad der er foregaaet siden i Forgaars hvor jeg jo sendte Dig et med Gertrud rask. – Det var noget Kludder jeg skrev i Forgaars med at blive søsyg paa Vejen op til Helsingør, vi tager jo derop med Tog eller Bil. Finns Fader har foreslaaet at vi skal tage sammen derop. – Lørdag d. 15nde rejser vi alle til Kjøbn. med 7 ½ Bilen, hvis vi kan fortsætte til Sverige samme Efterm. ellers Søndag Morgen. Jeg glæder mig voldsomt til Båxhult, Lysse skal jo hjem til 1ste Sept. Men Puf og jeg bliver der nok noget længere. Naa, saa er der kun tilbage at ønske Dig en rigtig god [resten af brevet mangler]

Kære Far.

Du faar kun denne Hilsen fra mig denne Gang jeg skal nemlig til Odense med Brevene nu og har ikke vidst om denne Postforbindelse før.

Hav det godt og paa snarlig Gensyn Puf.

[Skrevet på højkant]:

Lysse hilser, han er her ikke i Øjeblikket, men han skulde skrive.

9/825

Kære Lær!

Dette bliver saa den sidste lille Hilsen  
Bare thi nu har faaet alle de Prøver  
har skrevet til Dig i megen stiller er  
næsten det 9 end 5. Spændt med  
dette har sendt til Godthaab to med  
Bespørgsler over hvad der er foretaget inden  
i Fargaars Lærj. ja sende Dig et med  
Gertrud Rask. Det var vent Pleid der  
i skus i Fargaars med et lille sørg på  
Pigen og til Helsingør, vi lever i derep med  
Tø eller Piel. Finner Fader har foretaget  
at vi skal høre sammen derop. — Lørdag  
d. 15 m. rejser vi alle til Ribe med 4 ps Pi  
len med vi kan forbræde til Paeris sammen  
efter. Ellers holdt Maren. I glæder en  
halvcent til Mærkelt. Lykke skal i  
lyen til de Rept. med Pij. i bliver der  
hår vent lægere. Naa saa der der  
Nim hithere at surke Dig en rigt god

