

1898-04-03

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Generel kommentar:

"Rhea" er et af Johannes Larsens forældres fragtskibe. Det er gået på grund. Forældrene er i store, økonomiske vanskeligheder og har i den sidste tid solgt et andet skib samt en af deres skovgårde i Sverige. Dede (Alheds lillebror) blev konfirmeret på denne dag.

Afsendersted:

København

Omtalte personer:

Julie Brandt  
Wilhelm Hansen  
Ellen Johansen  
Peder Severin Krøyer  
Jeppe Andreas Larsen  
Johanne Christine Larsen  
Karl Schou  
Marie Schou  
Anna Syberg  
Fritz Syberg  
Frederik Andreas Warberg  
Kristian Zahrtmann

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen har været til frokost hos Wilhelm Hansen sammen med Anna og Fritz Syberg, Peter Hansen, Viggo Johansens kone m.fl. Bagefter var Peter Hansen, fru Neckelmann og han på Charlottenborg. Karl Schou har fået brev fra Zahrtmann med tak for fødselsdagshilsen. Johannes Larsen er meget bekymret for sine forældre, fordi deres skib Rhea står på grund, og de er i svære økonomiske problemer. Han vil hjælpe dem med de penge, som han har fået ind for salget af et billede. Larsen har ikke kunnet fortælle Alhed om dette, mens hun var i København, fordi han var meget berørt af sagen.

TRANSSKRIFTION

Kjøbenhavn Søndag 3 April 1898.

Min egen Kæreste!

Her sidder jeg nu og skriver mens Schous sidder og spiser inde i den anden Stue, men jeg maa vel hellere begynde med i Morges. Da Du var rejst gik jeg med Johanne og Pang hen paa en Beværtning og drak en Bayer, mens de andre fik Kaffe og derefter fulgtes vi ad hen ad Boulevarden og jeg gik saa op til Lützhøfts og fulgtes med Hønset og Baronen ud til Wilhelm Hansen, hvor vi traf Peter og senere kom Fru Johansen og Ellen. Vi fik en meget fin Frokost. Høns i champignons og koldt Bord og 6 Slags udmærket Vin, først Rødvin, saa [noget af papiret mangler]nel Steinwein fra 60er[noget af papiret mangler] der lugtede [noget af papiret mangler] henrivende, saa en lig[e saa] gammel [noget af papiret mangler]a udmærket, Bourgogne gammel Madeira og Champagne og bagefter Kaffe og Likører og Cognak og Cigarer. Paa Tirsdag skal vi ud til Fru Johansen og spise Frokost. Da vi gik var jeg med Peter henne efter fru Neckelmann og saa paa Charlottenborg hvor Peter og jeg, Fru N gik tidligere, gik alle Billederne igennem efter Katalogen, d.v.s. vi blev smidt ud inden vi var færdige hvad der vist var heldigt da jeg allerede var begyndt at faa Hovedpine. Der var et Billede af Krøyer, et Portræt af en lille Pige med en Dukke, som jeg syntes var kønt, jeg ved ikke om Du kan huske det det hænger i den sidste af Midtersalene, men ellers synes jeg ikke jeg opdagede noget videre af Betydning. Derfra gik jeg med Peter hen og spiste til Middag i Theater-Kaféen for en Krone og kørte saa i Omnibus Peter til Halmtorvet han er i Dagmartheatret til "Brand" og jeg herud. Schou har faaet et Brev fra Zahrtmann, hvori han takker os for Blomsterne og Besøget, han kendte ikke vi andres Adr. men nævnede os alle sammen og var meget glad over at vi havde husket ham paa Fødselsdagen, det gør godt naar man er 55 Aar at blive husket af de

unge skriver han. Det forstyrrer mig at Schou og Marie sidder og læser op af Charlottenborg Katalogen og stadig [vil have] at vide hvordan Billederne ser ud [noget af papiret mangler]g maa nok hellere vente til i Morgen, Du faar jo alligevel ikke Brevet før Du kommer til Erikshaab. God Nat.

Næste Dag – Tusind tak for Dit Brev. Du kan tro jeg blev glad ved at faa det jeg havde ikke ventet at Du vilde skrive før Du kom hjem. Det var nu slet ikke fordi Du ikke havde været god ved mig at jeg var ked af det, Du har været god nok og jeg elsker Dig, men jeg var ked af det fordi jeg ikke fik talt ordentlig med Dig, og jeg kunde jo godt have gjort det før i Stedet for at opsætte det til sidste Dag, men jeg havde gjort Regning paa at komme til at tale med Dig naar jeg fulgte Dig paa Banen, det var altsaa min egen Skyld. Det jeg vilde have talt med Dig om, var det Du sagde forleden om at Du vilde have de Penge jeg fik for Billedet og at Du ikke vilde have giftet Dig med mig hvis Du ikke fik Pengene, og det blev jeg saa bedrøvet over, fordi (nu skal jeg med Schous i Zoologisk Have) (Nu er jeg her igen det er en kedelig Masse Afbrydelser og det bliver vist et frygteligt Sludrebrev) jeg tænker mig at Fader rimeligvis vil faa ondt ved at skaffe "Rhea" af Grunden, og jeg holder saa meget af Fader at jeg vilde anse mig for en Slubbert hvis vi havde Penge liggende eller i Sparekassen naar han manglede og maaske blev nødt til at lade Skibet ligge dernede. Det er jo saadan, at vi siden Mohr & Kjærs fallit i [noget af papiret mangler] haft store Vanskeligheder at kæmpe [med] for at betale enhver sit samtidig [med at] Forretningen er bleven mindre og mindre fordi Fader ikke har haft tilstrækkelig Driftskapital og ikke vilde have fremmed Hjælp. Der var vist henved 30 Handelshuse som stod i Forbindelse med Mohr & Kjær og som enten gik fallit samtidig eller gik paa Akkord, med Undtagelse af Fader og en til, derfor beundrer jeg ham og han har aldrig nægtet mig Penge naar han har haft nogle. Du kan tro han har haft mange Ydmygelser i de Aar og Du kan vel forstaa at jeg vil nødig gøre ham ondt, men alt det kunde jeg naturligvis meget bedre fortælle Dig mundtlig især da jeg næsten ikke kan faa Lov til at skrive i Fred, saa det bliver vist et Vrøvlbrev, men jeg vil lade være at læse det igennem. Jeg holder forfærdelig meget af Dig og jeg synes ikke her er videre rart at være siden Du rejste. Det vilde vist ellers være fornuftigt af mig hvis jeg blev i nogle Dage og gik ud og tegnede i Zoologisk Have, men jeg ved ikke om jeg gør det. Der var saa mange nydelige Ænder derude. Det var sært nok at jeg ikke kunde sige det til Dig i Gaar Morges, jeg ved ikke hvad der gik af mig, men jeg kunde ikke uden at jeg var kommen til at græde og jeg kunde da ikke gaa og skabe mig saadan i mellem alle de Mennesker for det var galt nok endda

[noget af papiret mangler] Kone jeg købte Violerne af hun [noget af papiret mangler]er saa optaget af at fri til Dig at [noget af papiret mangler] have stukket af med Kronen uden at give tilbage, "De rendte jo Deres Vej", sagde hun og grinede fedtet, da hun gav mig 50 Øre igen. Ja nu bliver der jo ikke stort mere til Dig i Dag og Gud om Du faar Brev i Morgen, for jeg synes det er saa svært at komme til at skrive herovre, jeg har ikke en Gang skreven hjem siden vi skrev inde paa Posthuset den Dag, men jeg tror jeg skal skrive et lille Brev nu. Mange Tusind af de allerkærligste Hilsner. Jeg elsker Dig. Din hengivne

Johannes Larsen.

Du har vel husket at hilse fra mig og ønske Dede til Lykke. Kan Du nu skrive til mig hver Dag jeg skal nok skrive naar jeg rejser herfra. Jeg elsker Dig.

det hænget i den sidste af Miedteralems,  
men ellers synes jeg ikke jeg opdagede noget  
videre af Betydning. Derfra gik jeg med  
Peter hen og spiste til Midday: Theater-  
Kapellen for en Kone og Søster søn i Amsteden,  
Peter til Halmstovret han er i Dagmarthens  
træt til, Præd' og jeg boiede. Ikonen har faaet  
et Omr fra Fahlstrommann, hvori han Takker os  
for Plomstern og Besøjet, han kendte ikke  
vi andre ellers men nævnde os allesammen  
og var meget glad over at vi havde husket  
hans pæne Ordreledningen, det gør godt naar  
man er 50 år at blive husket af de unge  
skriver han. Det forstyrede mig at Ikonen  
og Marie søder og lens og af Charlotten,  
og Katalogen og stadig [redacted] at vide  
vordan Billederne ser [redacted] man  
nok heller vente til i [redacted] Du faar  
so alligevel ikke Brevet før du kommer  
til Eriks træde. God Nat.  
Næste Dag — Tusind Tak for Dit Brev der  
saw tro jeg blev glad ved at faa det jeg  
havde ikke ventet at Du vilde skrive for  
Du kom hjem. Det var nu det ikke fordi  
Du ikke havde været god ved mig at jeg  
var ked af det, Du har været god nok og jeg  
elker Dig, men jeg var ked af det fordi jeg ikke  
fik talt ordentlig med Dig, og jeg kunde jo  
godt have gjort det før i Tidet for at spætte  
det til sidste Dag, men jeg havde gjort Be-  
sværing paa at komme til at tale med Dig næste

det hænges i den sidste af Miedteralems,  
men ellers synes jeg ikke jeg opdagede noget  
videre af Betydning. Derfra gik jeg med  
Peter hen og spiste til Midday: Theater-  
Kapellen for en Kone og Søster søn i Amsteden,  
Peter til Halmstovret han er i Dagmarthens  
træt til, Præd' og jeg boiede. Ikonen har faaet  
et Omme fra Falmstovret, hvori han Takker os  
for Plomstovret og Besøjet, han kendte ikke  
vi andre ellers men nævnde os allesammen  
og var meget glad over at vi havde besøgt  
ham paa Præd' og Søndag, det gør godt naar  
man er 50 år at blive besøgt af de unge  
skriver han. Det forstyrede mig at Ikonen  
og Marie søder og lens og af Charlotten,  
og Katalogen og stadig [redacted] at vide  
vordan Billederne ser [redacted] man  
nok heller vente til i [redacted] Du faar  
so alligevel ikke Brevet før du kommer  
til Eriks raad. God Nat.

Natte Dag — Tusind Tak for Dit Brev der  
saa tro jeg blev glad ved at faa det jeg  
havde ikke ventet at Du vilde skrive for  
Du kom hjem. Det var nu det ikke fordi  
Du ikke havde været god ved mig at jeg  
var ked af det, Du har været god nok og jeg  
elker Dig, men jeg var ked af det fordi jeg ikke  
fik talt ordentlig med Dig, og jeg kunde jo  
godt have gjort det før i Tidet for at spænde  
det til sidste Dag, men jeg havde gjort Be-  
sværet paa at komme til at tale med Dig [redacted]

Jeg fulgte Dig paa Romen, det var altsaa min egen  
Skyld. Det jeg vilde have talt med Dig om, var det der jeg  
de forleden at du vilde have de Penge jeg fik for Billedet og  
at du ikke vilde have giftet Dig med mig hvis jeg ikke havde  
solgt det og heller ikke hvis du ikke fik Pengene, og det  
blev jeg saa bedrøvet over, fordi (nu skal jeg med Helms Idolgylden)  
Men jeg har igen det som en kedelig Marsk Afbrydelse og det  
klæber vist et frygteligt Skredbrev) jeg tænker mig at  
Faders rimelighed vil fad ondt ved at skuffe Prins  
til at fad "Rhed" af Grundene, og jeg holder saa me-  
get af Fader at jeg vilde ønske mig for en Stund,  
hvis hvis vi havde Penge liggende der:  
Spærkassen naar han mangler og naar,  
der blev nok til at lade Skibet sejle derned.  
Det er jo saadan, at vi siden Mohr & Kjær  
Fallet: [redacted] haft store Vanskeligheder  
at kunne [redacted] at betale enhver ind-  
samtidig [redacted] Forretningerne er blevet  
minstre og minstre fordi Fader ikke har haft  
tilstrækkelig Driftkapital og ikke vilde have  
fremmed Hjælp. Det var vist kun ved 30  
Handelskure som stod i Forbindelse med  
Mohr & Kjær og som enten gik faldt sam-  
tidig eller gik paa Størd, med Uvillighed  
af Faders og en til, derfor beundrer jeg ham  
og han har aldrig nægtet mig Penge naar  
han har haft nogle. Du kan tro han har  
haft mange Udnyttelser: de Stas og Du  
kan vel forstaa at jeg vil nødig gøre  
ham ondt, men allé det kunde jeg naturlig-  
vis meget bedre fortælle Dig mundtlig

3498  
247  
især da jeg næsten ikke kan jule. Lov mig at  
skrive: Fred, saa det bliver vist et Vord  
hvor, men jeg vil hvide være at læse det igen  
nem. Jeg holder forfærdigt meget af dig og  
jeg synes ikke det er vidne sagt at være uden  
den rigt. Det vilde vist eller være fornuft  
igt af mig hvis jeg blev i nogle Dage og gik ud  
og tegnede: zoologisk Have, men jeg ved ikke  
om jeg gør det. Der var saa mange nydelige  
Borde derude. Det var vist nok at jeg ikke kunde  
sige det til dig: Guds Morgen, jeg ved ikke hvad der  
gik af mig, men jeg kunde ikke uden at jeg var kom  
mentet at græde og jeg kunde da ikke gøre og  
skabe mig raader: mellem alle de Mennesker  
det var godt nok endda [redacted] Kone og  
[redacted] Hilsener af hende [redacted] saa sigte  
et af at fri til dig at [redacted] have  
stulhet af med Kronen uden at give tilbage,  
da vendte jo dere Veg, iagde hende og grinte  
fættel, da hun gav mig 50 Rbe igen. Ja  
nu bliver der jo ikke stort mere til dig:  
Dag og Gud om du får Brev i Morgen,  
for jeg synes det er saa svært at komme  
til at skrive herover, jeg har ikke en  
Gang skrevet hjem uden vi skrev ind  
gave Posthuset den Dag, men jeg tror jeg skal  
skrive et lille Brev nu. Mange Tænker  
af de allerdeiligste Hilsener. Jeg elsker dig.  
Din hengivne  
Johannes Larsen