

1934-03-12

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Andreas Larsen, Elena Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet i brevet

Generel kommentar:

Hunden Scott er omtalt i andre breve også.

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet øverst på brevsiden

Omtalte personer:

Johan Larsen

Vilhelm Larsen

Else Larsen, Else, Andreas Larsens kone

Valdemar Rørdam

Julius Wedell

Arkivplacering:

Brevet er i privateje, A

Trykt udgave:

Nej

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen har sendt Rørdams bog, som han har illustreret. Han og Puf/Johan har hentet hunden Scott. Johannes Larsen rejser til Fiilsø en af dagene.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 12 Marts. 1934.

Kære Lysse og Bimse!

Tusind Tak for sidst. Det var et hyggeligt lille Besøg og jeg glæder mig til at komme op og være lidt længere hos Jer til Sommer. Jeg har sendt Rørdams Bog som jeg har lavet Tegningerne til, som Tryksag, saa den faar I vel samtidig med dette. Det glæder mig at der nu lader til at kunne komme en Afgørelse paa den [ulæseligt ord] Strid. Den har ogsaa varet længe nok. Her staar alt godt til. Puf og jeg var i Forgaars nede hos Sabswedell og hentede "Scott" og vi kørte saa derfra hen og spiste til Aften hos Klaks. Jeg rejser en af Dagene til Fiilsø og bliver der til Paaske. Naa nu er der nok ikke mere Blæk i Pennen. Mange Hilsner ogsaa fra Puf og Else.

Jeres JL.

**KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE**

NY CARLSBERGFONDET

**OMTALTE VÆRKER**

Johannes Larsens illustrationer til en bog af Valdemar Rørdam.

Hjerteminde 12 Marts. 1934.

Kære Lysen og Birnse!

Turvid Tak for sidst. Det var et hyggeligt lille  
Besøg og jeg glædede mig til at komme op  
og være lidt længere hos Jer til Sommer.  
Jeg har sendt Rindanus Bog som jeg har  
lavet Tysningene til, som Bryllup,  
saa den faar I vel samtidigt med  
dette. Det glæde mig at de nu la-  
der til at komme kommer en st.  
gørelse paa den Tegate Strid. Det  
har ogsaa været længe nok. Husk saa  
alt godt til. Puff og jeg var i Borggave nede  
hos Sabowedell og kendte Lott og vi  
først saa de fra her og opstod til Aften  
hos Klak. Jeg rejste en af Dagene til  
Tjilke og blev der til Paaske. Man m-  
er der nok ikke mere. Tak. Venne.

Med venlig Hilsen fra Puff og Else

Jerne J.