

1898-05-15

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Generel kommentar:

Hedevig (Mutter) Lützhøft var sanger og musiker.

Afsendersted:

København

Omtalte personer:

Christian Eckardt

Sophie Eckardt

Jeppe Andreas Larsen

Vilhelm Larsen

Vilhelmine Larsen

Hedevig Lützhøft

Nicolaus Lützhøft

Theodor Oppermann

- Top

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Fritz Syberg (Baronen) og Johannes Larsen har været på banegården for at tage imod Larsens forældre, men de fandt dem ikke. Derefter var de på Den Frie Udstilling, og Klaks og Johannes Larsen gik til Charlottenborg. Nicolaus Lützhøft skulle synge på Sommerlyst om aftenen. Johannes Larsen keder sig og har lyst til at tage hjem.

TRANSSKRIFTION

Kjøbenhavn 15 Maj 1898.

Min egen Kæreste!

Baronen og jeg var saa ude paa Banegaarden i Morges for at tage mod Fader og Moder, som jeg jo har fortalt Dig skulle rejse til Sverige, men vi saa ikke noget til dem, saa hvis det var det rigtige Tog vi var ude ved, maa de vel ikke være komne af Sted endnu derfra var vi inde paa den fri Udstilling og saa hende i Cirkuskafeen hvor vi drak hver 2 Bajere, mens vi ventede paa at det skulde blive den Tid, Toget skulde gaa til Helsingør for at se om de [noget af papiret mangler] vel ikke skulde være der, [noget af papiret mangler] Kl. blev over Tiden inden vi blev færdige med Øllet [noget af papiret mangler] gik vi herud til Lützhøft og spiste Frokost og var saa paa Charlottenborg med Klaks. Han og jeg gik derefter ud til Eckardts, og vi var med dem en Tur ude omkring Frihavnen, saa naaede jeg da endelig derud. Kl. 9 gik vi derfra og Klaks tog med en Sporvogn og jeg gik herhen, men kunde ikke komme ind og gik saa ud til Sommerlyst hvor Lützhøft synger i Aften, men da jeg ikke kunde bekvemme mig til at gaa ind og sidde alene mellem alle de Menne[sker gik] jeg her tilbage igen og [noget af papiret mangler] at Porten var aaben, men her var stadig ingen hjemme, saa jeg fik den geniale Ide at ringe paa neden under og bede Frk. Top om at lukke mig ind og nu sidder jeg her og skriver til Dig. Jeg har kedet mig nederdrægtigt i Dag og jeg tror nok jeg fik Spleen hvis jeg skulde gaa saadan ret længe egentlig havde jeg mest Lyst til at lade baade Generalforsamling og Hundeudstilling være hvad det er og saa stikke hjem i Morgen, men jeg skulde [noget af papiret mangler] ud til Oppermann [noget af papiret mangler] i zoologisk Have en Gang først. Her er ikke [noget af papiret mangler] saa morsomt som naar Du er her inde. Jeg vil ønske at jeg maa faa Brev fra Dig i Morgen. Mange allerkærligste Hilsner fra Din hengivne Johannes Larsen.

Kan Du hilse dem alle sammen fra mig.

Gang først. Her er ikke [redacted] København 15 Maj 1878.

den morsomt som naar den
er her inden. Jeg vil ønske
at jeg saa fra Broen fra
Dig: Morgen. Mange alle,
besørgte Hilner fra min
højsindede Johannes Larsen.

Kom den hilse den alle,
sammen fra mig.

Min egen Kære!

Baronen og jeg var saa ude paa
Ranggaardene. Morges for at tage
mod Fader og Moder, som jeg
har fortalt Dig skulle rejse til
Grecije, men vi saa ikke noget
til dem, saa tænkte det var det
nødt. Jeg vi var ude ved søen
de vil ikke være herne af Hed
endnu derfor var vi inde paa
den for Udstilling og saa herne
i Løbskafene hvor vi drak
hver 2 Dage, men vi ventede
naar at det skulde blive den
Tid, Tøjet skulde gaa til
Helsingør for at se om de
vil bli skulde været
Kl. blev over Tidens inden

vi blev færdig med Olet
gik vi herud til Litschhofft og
spiste Frokost og var saa paa
Charlottentorv med Klabs. Han
og jeg gik derefter ud til Akers
og vi var omid med den en Tur
ude omkring Frithovsen, saa
naaede jeg da endelig doud.
Et 9 gik vi derpaa og Klabs
tog med en Sporgoppe og jeg
gik hestem, men kunde ikke
komme ind og gik saa ud
til Sommergat hvor Litschhofft
sagde i Aften, men da jeg
ikke kunde betynde mig
til at gaa ind og ridde abne
mellem alle de Mennesker
og to tilbage igen og
at Porten var aaben,
men her var stadig ingen bogen,
me, saa fik jeg den geniale
Ode at reise paa neden
vender og bede Frk. Top om
at lade mig ind og nu rid,
der jeg her og skriver til Dig,
Jeg har bedt mig medledet,
tipt i Dag og jeg tror nok jeg
fik Oplesen hvad jeg skulde gaa
saadan vil lunge egnetlig
bravde jeg mist Lyet til at
lade bade Generalforsam,
ling og Hundende Tiltag vare
brad det er og saa stude bogen
i Morgen, men jeg skulde
ud til Opperman
i sociologisk Hoved an