

1938-08-14

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Knud Hendriksen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet på brevet

Generel kommentar:

Brevet er scannet fra en fotokopi.

Det vides ikke, hvad Knud

Hendriksens kone hed.

Den omtalte stok er til brug for det

portræt af Frederik Hendriksen, som

Johannes Larsens lavede i træsnit.

Larsen bad i et brev 20. januar 1938

Knud Hendriksen trykke et fotografi af

Frederik Hendriksen over på stokken.

Afsendersted:

Båxhult

Afsenderinfo (lakstempel, adresse

m.m.):

Gårdens navn er skrevet øverst på

brevet

Arkivplacering:

Brevet er i privateje

Trykt udgave:

Nej

DOKUMENTINDHOLD

Det var uheldigt, at Johannes Larsen ikke var hjemme, da Knud Hendriksen kom. Larsen har ikke taget stokken med til Sverige. Han hader at skrive, når han er i gang med en god maleperiode, og når han maler, kan han ikke skære træsnit.

TRANSSKRIFTION

Båxhult 14 Aug 1938.

Kære Knud Hendriksen!

Det var uheldig at jeg var borte da De og Deres Kone kom paa Besøg i Kjerteminde, men forhaabentlig kan det gaa bedre en anden Gang. Nej jeg har ikke taget Stokken, som jeg forøvrigt blev meget glad for, med herover. Jeg har en meget daarlig Samvittighed over ikke før at have ladet høre fra mig, men jeg føler naar jeg er i en Arbejdsperiode en næsten uovervindelig Afsky for at skrive, nu ligger her imidlertid 11 andre Breve de maa besvares, saa nu tager jeg Søndagen til at faa det overstaaet. Som nævnt er jeg i Gang med at male, og hvor længe det varer ved jeg ikke, men det ved jeg at saa længe jeg maler kan jeg ikke snitte Træsnit, saa jeg kan ikke nu love noget sikkert, men hvis jeg kan skal jeg nok.

Med venlig Hilsen og Tak for Stokken.

Deres hengivne Johannes Larsen

OMTALTE VÆRKER



Johannes Larsen: F Hendrikse.. 1938. Træsnit Scan fra bog

Bækvælt 14 Aug 1938.

Kære Knud Hendriksen

Det var ukeldig at jeg var borte da De
og Deres børn kom fra Bredby. Jeg
minde, men forhaabentlig kunne det
gaa bedre en anden Gang. Nu jeg
har ikke taget Stokken, som jeg forøvrigt
blev meget glad for, med hvores
Jeg har en meget stærk Tavsindtægt
der ikke får at blive ledt hvores
mig, men jeg får nu og så i en
tydelig periode en næsten uovervindelig
Altid får at skrive, som lygde her imid
Lørdag 11 andre Brev de man bliver
nu, saa nu tager jeg Søndag til at
få det overstaaet. Som næste er
Gang med at male, og hvor længe
det varer ved jeg ikke, men det ved
jeg at nu længe jeg males kan
ikke snitte Tøserne saa jeg kan
ikke nu love noget sikkert, men
hvis jeg kan skal jeg nok.

Med venlig
Hilsen, Tak for Stokken
Deres hengivne Johanne Mathiasen