

1939-06-05

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Peter Andreas Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse  
m.m.):

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Omtalte personer:

Niels Bjerrum

Ole Chievitz

Holger Hendriksen

Johan Larsen

Ellen Sawyer

Arkivplacering:

Brevet er i privateje, A

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet er i privateje, A

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen ønsker tillykke.

Han har været ude at sejle ved Sveriges og Danmarks kyster med tre venner.

En stork har ædt alle guldfiskene i den ene dam på Møllebakken.

Fuglen, som Peters far har set, er en blå kærhøg.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 5 Juni 1939.

Kære Peter!

Til Lykke! jeg ser af Din fars Brev at det var Din Fødselsdag d. 27. ds. Den Dag var jeg paa Hveen hvor vi spiste Frokost og sejlede videre til Höganäs, hvor vi overnattede og næste Dag startede vi om Morgenen for at sejle til Hallands Väderö, men maatte vende om ved Spidsen af Kullen paa Gr. af Storm [skrevet over linien "paa Gr. af Storm"] og sejle tilbage til Höganäs hvor vi tog en Bil til Arild og spaserede derfra over Kullen til Mölle, hvorfra vi tog Bil tilbage. Næste Morgen sejlede vi i fint Vejr til Väderö og gik Øen rundt før Frokost og sejlede saa til Helsingør og næste Dag til Kjøbenhavn, hvor jeg lige naaede et Lyntog, saa jeg kunde komme hjem om Aftnen. Jeg var inviteret til Turen af Holger Hendriksen der har en Lystbaad sammen med Professor Bjerrum og Overlæge Chievitz der ogsaa var med og en Gæst til foruden mig. Her kommer en Stork og æder vores Guldfisk, efter at have tømt Dammen ved Flagstangen er han begyndt paa dem udenfor Dagligstuevinduet, dem der er for store til at han kan sluge lægger han paa Havegangen og saa sætter vi dem ud igen, men det drejer sig kun om 3. Vi har sat et Hjul op paa Værkstedsbygningen til ham, for han plejede at sidde paa Elles Skorsten. Du kan fortælle Din Fader at den Rovfugl han har set er en blaa Kærhøg ☒. den er hvid med lyst maageblaat Hoved Ryg og Forvingen og sorte yderste Svingfjer. Vi har det godt allesammen og her er varmt og tørt og vi længes efter Regn, det gør I vel ogsaa.

Mange Hilsner ogsaa til alle de andre fra

Din Farfar.

København 5 Juni 1939.

Kære Peter!

Til Lykke! jeg ser af din Fars Brev at  
det var din Fødselsdag d. 27. d. Den  
Dag var jeg paa Havn hvor vi spiste Fro-  
kost og sejlede videre til Højnæs, hvor  
vi overnattede og næste Dag strøtede vi om  
Morgen for at sejle til Hallands  
Väderö, men maatte vende om ved  
Lidsen af Kullen <sup>paa Gr. af Horn</sup> og sejle tilbage til  
Højnæs hvor vi tog en Bilt til Strick  
og spaserede derpaa over Kullen til Mölle,  
hvorfra vi tog Bilt tilbage. Næste Morgen  
sejlede vi i fint Vejr til Väderö og gik  
den rundt før Frokost og sejlede saa  
til Heleingsö og næste Dag til Föben.  
Havn, hvor jeg lige saadte at Lystig  
saa jeg kunde komme hjem igen  
den. Jeg var inviteret til Turen af  
Holger Hendriksen der har en Lyttboad  
sammen med Professor Bjerrums  
Overlege Thieritz der ogsaa var med  
og var Gæst til færdig aften. Her kom  
en Stok og ader vores Guldfisk, efter at  
have trint Dammene ved Fløjtungen  
er han begyndt paa den irden  
Dagligt uirindut, den der er for store

Til at kom kom sluge lægges kom med  
Hængegangen og saa sætte i dem ud:  
gen, men det drejer sig kun om 3.  
Vi har sat et Hjul op paa Vægtstus  
bygningen til ham, for han plejede at  
sætte paa Elles Høstun. Du kan for-  
tælle din Fader at den Rødfugl han  
har set er en hvid Kærlig L. den er  
hvid med lyst maagblaat Hoved  
Ryg og Forvinger og sorte ydre Ving-  
spids. Vi har det godt alle sammen  
her er varmt og tørt og vi længes efter  
Regn, det gør I vel ogsaa.

Mange Hilsener ogsaa til alle  
de andre

Jo

Din Førfar.