

1896-09-05

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Generel kommentar:

Holger Drachmann fyldte 50 år 9. oktober 1896.

Afsendersted:

Höljeryd

Omtalte personer:

Holger Drachmann

Albert Gottschalk

Peter Hansen

Jørgen Hermann Kruuse

Jeppe Andreas Larsen

Marie Larsen

Vilhelm Larsen

- Petersen Vilhelm Larsens svigerfar

Christine Swane

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Alhed Warberg bør ikke ønske Johannes Larsen stille vejr, for i stille vejr tager det alt for lang tid at sejle hjem fra Halmstad.

Han og vennerne har skudt 70 stk. vildt i det hele. Larsen har lavet skitser af skudte fugle. Han er blevet bedt om at lave vignetter til en bog i anledning af Drachmanns fødselsdag. De skal indsendes inden 9.

september og uden at Larsen har set bogen!

Gottschack og Johansens er rejst fra Kerteminde.

Konsul Kruuse samt Vilhelm Larsens svigerfar er kommet. Larsen rejser nok hjem onsdag eller torsdag.

TRANSSKRIFTION

Höljeryd 5 September 1896

Kæreste Alhed!

De kan tro jeg blev glad i Mandags da jeg var i Landeryd med Klaks og der var Brev fra Dem. Jeg havde i flere Dage ventet Postens Ankomst med Længsel men var stadig bleven skuffet. Peter kørte jeg ned i Forgaars og fik saa Deres Brev til Marie med hjem. Vi var saa i Gaar reduceret til 3 Personer her, men i Aftes kom Fader kørende og Consul Kruuse som skulde have været med men vist var kommen for sent til Færgen venter vi i Dag. Jeg tænker at de bliver her en Uges Tid og saa følges vi med dem hjem, altsaa over Land.

Hvis vi skulde have sejlet hjem, forekommer det mig temmelig ondskabsfuldt af Dem at ønske stille Vejr, jeg har Gud ske Lov kun en Gang været med til at sejle fra Kjerterminde til Halmstad i stille Vejr men da varede det ogsaa i 4-5 Dage netop paa Grund af det "gode" Vejr. Vi har haft en Del Regnvejr heroppe men med godt Vejr i mellem saa vi kunde komme paa Jagt en Gang i melle de sidste Dage har det f.Ex. været Solskin om Formiddagen og Regn om Eftermiddagen, hidtil har vi faaet 70 Stk Vildt i det hele, naar jeg regner en Krage med som Peter har skudt og en Høg som jeg har skudt, deraf 54 Urhøns og Tjurer, Resten Ænder, Bekkasiner, Snepper og 1 Hare og en Skovdue. Jeg har tegnet og malet med Vandfarver en Del af de skudte Fugle i en Skitsebog, ellers har jeg ingen Ting faaet lavet. Peter har drevet det til at begynde paa en Aquarel men saa har han jo til Gengæld drevet det temmelig vidt i Stenografien, han bruger i Aar kun 14 Minutter til de samme som han i Fjor brugte 16 Minutter, men han skal jo ogsaa ind som Nr 1 af dem som gaar op. I Gaar fik jeg Brev fra en Mand som hed S.C. Nielsen, om at lave 5 Friser og 5 Vignetter til en Bog i Anledning af Drachmanns Fødselsdag, de skulde være indsendte inden den 9ende denne, hvilket Manden haabede ikke

maatte afskrække mig fra at begynde paa dem. Friserne skulde symbolisere Sider hos Drachmann og Vignetterne slutte sig til Friserne, og de skulde indfatte Bidrag af unge danske Forfattere. Har De hørt noget lignende? Paa 4-5 Dage uden at have Anelse om hvordan Bogen ser ud eller hvad Forfatterne har skrevet eller ikke har skrevet endnu. Gottschalk rejste fra Kjerteminde forleden og Johansens Familie er rejst med Undtagelse af ham selv som bor hos os og den ældste Datter som ligger hos Christine. Nu ser jeg at jeg skal holde op denne Gang. Der er jo nu ikke ret længe til vi ses tænker jeg og glæder mig til det, men jeg naar vel at høre fra Dem en Gang endnu inden jeg rejser herfra. Mange Hilsner fra Deres hengivne

Johannes Larsen.

6 September.

Nu laa Brevet her hele Dagen i Gaar medens jeg gik og gjorde mig Umage for at huske at faa det sendt med den Vogn, som skulde komme med Consul Kruuse, og sa glemte jeg det naturligvis alligevel, og i Dag kommer ingen Vogn da det er Søndag men i Morgen vil Consulen og Fader til Landeryd saa faar de det med. Sammen med Consulen kom Hr Petersen ("Klaks' "Svigerfader"). I Dag har vi faaet en dejlig stor Aal paa 3 Kg. som vi skal have til Middag i Morgen. Jeg ved ikke nøjagtig hvad Dag vi rejser, men antager at det bliver Onsdag eller Torsdag. Nu tror jeg at jeg vil holde op for i Aften saa kan jeg maaske lidt igjen i Morgen. God Nat.

7 September. Mandag.

Til Morgen er det godt Vejr, men foreløbigt temmelig vaadt af Dug, men jeg haaber at det tørrer saa meget at jeg kan komme paa Jagt efter Frokost og saa være lidt heldigere end i Gaar, for da skød jeg værre end jeg endnu har gjort, jeg vil ikke sige hvor meget, men Resultatet var en – 1 Høne! men heldigvis heldigvis har vi en Tjurhane som er nok til en Middag, liggende fra i Lørdags saa hvis jeg bare faar 2 Høns til i Dag kan vi vel klare os Onsdag over. Jeg skal hilse fra Marie og takke for Brevet, hun skriver en af Dagene. Paa Grund af Smøleriet med Afsendelsen af dette Brev kan jeg nu ikke fa Brev fra Dem før jeg kommer hjem. Mange Hilsner deres hengivne Johannes Larsen.

Drachmann og Vignetterne slutte sig til Friserne, og de skulde indfatte Bidrag af unge danske Forfattere. Har de hørt noget lignende? Paa 4-5 Dage uden at have Anelse om hvordan Bogen ses ud eller hvad Forfatteren har skrevet eller om de i flere Dage ventet. Portens har skrevet endnu. Gottschalk og Ste fra Kjertensinde forleden og Johannsens Familie er rejst med Modtagelse af ham selv som hos os og den eldste Datter som ligger hos Christine. Naar ser jeg at jeg maaske holdt op de gamle Gang. De er jo nu ikke ret længe til vi restanter og jeg og glæder mig til det, men jeg maaske vel at høre fra Dem en Gang endnu inden jeg rejser herfra. Mange Hilsener fra Deres hengivne
Johannes Larsen

Høforyd 5 September 1896.

Kæreste Alhed!

De kan tro jeg blev glad i Mandags da jeg var i Sønderyd med alle der var her fra Dem. Jeg har stanset med Længe og men var stadig bleven skuffet. Peter kom til mig med i Forgjærs og fik via Deres Brev til Marie med hilsener. Vi var saa i Gaar bleven reddet til 3 Personer her, men i Aften kom Fader korrende og kom med Krause som skulde have været med men vist var kommet for sent til Færgen ventet vi i Dag. Jeg tænker at de bliver her en Hver Tid og saa følger vi med dem hjem, altsaa over Land. Hvis vi skulde have sejlet.

hjem, forekommer det mig og malet med Vandfarve en
 temmeligt voldsomtfuldt af Del af de skudte Fugle i en Skote
 Dem at inde stille Vær, jeg har bog eller har jeg ingen Ting fra
 Gud ske Lov kun en Gang været lavet. Peter har skrevet det til at
 med til at rype fra Peter temmeligt begynde paa en Skovvej men
 til Høstens tid i stille Vær men saa har han gaaet til Gang alle dage
 da var det ogsaa i 4-5 Dage ved det temmeligt vidt i Hens
 neten paa Grund af det gode greb, han bruger i det kun
 Vær. Vi har haft en Del Regnvejr 14 Minuter til det samme som
 heroppe men med godt Vær i han i For bragte 16 Minuter
 mellem saa vi kunde komme men han skal jo ogsaa ind som
 paa Jagt en Gang mellem, 16 af dem som gaa op. I Gaar
 de sidste Dage har det f. Ex. fuld jeg Brøst fra en Mand som
 over et Skækin om Formiddagen hed S. E. Nielsen, som at lave
 og Regn om Eftermiddagen. 5 Træer og 5 Vignetter til en Bog
 tid tid har vi faaet 70 Væ. Væ. i Anledning af Drachmanns
 i det hele, naar jeg regner en Fødselsdag, de skulde være ind
 Krage med som Peter har skudt sendte inden den 9^{de} dennes hede
 og en Høg som jeg har skudt, dog det Manden haabede ikke
 54 Udkon og Tjuver. Resten En maatte afbrække mig fra at
 der Dehassner, Snapper og 1 Høse begynde paa dem, Frøene
 og en Skovdue. Jeg har tegnet skulde symbolisere Sider hos

6 Septembris.

Nu laa Brevet her hele Dagen i
Gaas medens jeg gik og gjorde mig
Umage for at kunne at faa det
sendt med den Vogn, som skulde
du komme med Consul Kroger,
og saa glemte jeg det naturlig-
vis allevelet og i Dag - var ingen
Vogn da det er Torsdag men i Ma-
gen Consulen og Pader til Leinderyt
saa faar de det med. Sammen
med Consulen kom Hr. Petersen
(Klavs "Svigerfader"). I Dag har vi
faaet en deelig stor Aal paa 3 lb.
som vi skal have til Middag.
Morgen jeg ved ikke nojagtig
hvad og vi rejser, men anta-
ges at det bliver Onsdag
eller Torsdag. Nu tror jeg at
jeg vil bolde op for i Aften saa
kan jeg maaske lidt igjen i
Morgen. Gud Nat.

7 September. Mandag.

Den Morgen er det godt Væjr, men foreløbigt temmelig vaadt af Dug, men jeg haaber at det tørres saa meget at jeg kan komme paa Jagt efter Freløst og saa være lidt heldigere end i Guas, for da var jeg værre end jeg endnu har gjort, jeg vil ikke sige hvor meget, men Resultatet var en - 1 Floire! men heldigvis har vi en Tjenstemand som er nok til en Midde, liggende fra: Lørdags saa hvis jeg bare faar 2 Floire til: Dug kan vi vel klare os Onsdag over. Jeg skal hilse fra Marie og takke for Brevet, hun skriver en af Dage. Paa Grund af Indlæst med Afsendelsen af dette Brev kan jeg som ikke faa Brev fra Dem for jeg kommer hjem. Mange Hilsener Deres hengivne Hustru Lærke.