

1929

AFSENDER

Andreas Larsen, Elena Larsen

MODTAGER

Johan Larsen

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Dateringsbegrundelse:
Brevet er udateret. Det er formodentlig skrevet i 1929, som var året, hvor Peter Andreas Larsen blev født. Andreas/Puf Larsen skriver om drengen, som om han netop har fået navn.

Generel kommentar:
De omtalte breve lå ikke samme med dette brev.
Det vides ikke, hvilken udstilling Johannes Larsen skulle åbne 8. februar. Ej heller vides det, hvem Peter (i Kerteminde) var.

Omtalte personer:
Mary André
Johannes Larsen
Peter Andreas Larsen

Arkivplacering:
Brevet er i privateje

Trykt udgave:
Nej

Proveniens:
Brevet ejes af en Efterkommer af Elena og Johan Larsen

DOKUMENTINDHOLD

Andreas/Puf Larsen skal hente Johannes Larsen, som er ved Filsø. Johannes Larsen har en udstilling i februar, og han kommer derfor ikke til Sverige i julen.

TRANSSKRIFTION

Kære Bimse og Lysse.

Her har I de sidste Breve fra Filsø, I vil se af det sidste, at jeg skal hente Far paa Torsdag. (Iforgaars, er det maaske blevet, naar I læser dette.) Jeg er kommet i Tanker om at hvis jeg skriver til Jer en Gang imellem, kan jeg maaske bedre gøre mig Haab om at høre fra Jer ogsaa. I det idag ankomne Brev til Far ser det jo allerede ud til at Lysse omgaas med Planer om at lade Bimse skrive til mig, gid han maa være saa energisk, at det lykkes! Det ser jo desværre ud til af Fars sidste Brev somom han ikke vil til Sverige i Julen, han skal nemlig have Udstilling 8 Februar. Tak for Fars Brev! Jeg er den eneste der hidtil har haft Fornøjelse af det, jeg vil ikke sende det til Jylland og risikere at det ikke naar Henne mens Far er der. Jeg maa slutte her, jeg skal ned til Peter og André og spise kogt Torsk. Jeg skal se en anden Dag at skrive lidt mere, Lysse har jo desværre god Tid til at læse nu. God Bedring.

Mange Hilsner til Jer alle fra Puf.

Ogsaa til Andreas Peter Larsen, som Lysse kalder Jeres Søn, min Nevø og Navnebror.

Kære Birnse og Lyse.

Her har I de sidste Breve fra
Tilsø, I vil se af det sidste,
at I skal hente Tor paa
Torsdag. (Hjortaa, er det maaske
blevet, naar I fæser dette.) Jeg
er kommet i Tanker om at hvis
I skriver til Jer en Gang ind-
lem, kan I maaske bedre
gøre mig Haab om at høre fra
Jer ogsaa. I det idag ankom-
ne Brev til Tor ser det jo
allerede ud til at Lyse om-
gaaes med Planer om at lade
Birnse skrive til mig, gid han
maa vere saa uerjisk, at det
lykkes! Det ser jo desværre
ud til af Tor sidste Brev
somom han ikke vil til Sverige
i Julen, han skal nemlig have

Udstilling 8de Februar. Tak
for Dan Torw! Jeg er den ^{eneste}
der hidtil har haft Fondpilen
af det, jeg vil ikke sende det
til Jylland, visikere at det
ikke naar Hjemme mens Tor
er der.

Jeg maa slutte her,
jeg skal ned til Peter & Andre
og spinne noget Torsk. Jeg skal
se en anden Dag at skrive
lidt mere, Lykke har so
desværre god Tid til at
lese mig. God Bedring.

Mange Hilsener til
Jes alle fra Puf.

Ogsaa til Andras Peter
Larsen,
som Lykke kaldte Jers Søn,
min Nabo & Næstboer.