

1909-11-13

AFSENDER

Fritz Syberg

MODTAGER

Ernst Goldschmidt

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

dansk

Dateringsbegrundelse:

Datoen fremgår af brevet.

Generel kommentar:

Renskrevet på skrivemaskine af ukendt person. Det er uvist, hvor originalbrevet befinder sig. Der er transskriberet efter kopien.

Bredgade 28 er et af Københavns smukkeste bygninger. Huset er kendt under 4 navne:

1. Berckentins Palæ efter bygherren indvandret fra Tyskland. Indviet i 1755.
2. Overtaget af den tyske finansmand Schimmelmann.
3. 1884 købt af aktieselskabet Koncertpalæet. I 1889 indviedes den store koncertsal, men økonomien hang ikke sammen.
4. 1900 blev Koncertpalæet solgt til Odd Fellow Ordenen på den betingelse, at der fortsat skulle holdes koncerter, og det blev der helt frem til 1992, hvor hele bygningen blev hærget af en stor brand. Det gamle palæ blev genopført, men Københavns bedste koncertsal forsvandt ved den lejlighed.

Den Frie er en kunstnersammenslutning, der blev stiftet 1891 af danske billedkunstnere i protest mod adgangskravene til det etablerede Charlottenborg. Det gør udstillingen til Danmarks ældste sammenslutning af kunstnere.

Adressen er Oslo Plads 1.

I følge Weilbachs kunstnerleksikon bliver Ernst Goldschmidt først gift i 1910.

Kilde:

Wikipedia

Den store, danske encyklopædi

Omtalte personer:

Anna Syberg

Omtalte steder:
Bredgade 28, København
Oslo Plads 1, 2100 København

Arkivplacering:
Kerteminde Egns- og Byhistoriske
Arkiv.

Proveniens:
Boet efter Peter von Syberg,
barnebarn af Anna og Fritz Syberg.

DOKUMENTINDHOLD

Fritz Syberg anmoder Goldschmidt om accept af, at Syberg på Den frie Udstillings generalforsamling vil foreslå Goldschmidt som medlem. Syberg undrer sig over, at han ikke ser artikler i avisen Politiken fra Goldschmidt - håber det skyldes travlhed andre steder.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 13-11-09

Kære Ernst Goldschmidt!

Som De måske erindrer tilbød jeg Dem en Dag i Foråret da vi talte sammen, at jeg vilde, dersom De ønskede det, foreslå Dem som Medlem på "Den frie Udstilling"s Generalforsamling nu i Efteråret. Jeg fik, så vidt jeg erindrer intet bestemt Svar fra Dem, og da jeg fremdeles står ved mit Ord, gentager jeg herved mit Tilbud. Generalforsamlingen plejer at være i December, men da jeg har i Sinde at indsende mit Forslag skriftligt og dette skal ske ca. 14 Dage før Generalforsamling. beder jeg Dem lade mig vide hvad De ønsker.

Må jeg tillige sende Dem min Tak for den Indbydelse De sendte mig en Gang i Sommer, desværre kom den for sent. Deres Selskabsaften var allerede et tilbagelagt Stadium da Deres Kort kom til min Adresse i København. Dersom De ikke den Aften i Koncertpalæet havde bremset mig var jeg kommet op at besøge Dem Dagen efter. Men derfor er min Tak for Deres Elskværdighed ikke mindre.

Når man i den sidste Tid ikke har truffet Deres Navn i Politiken, jeg mener under en eller anden Artikel - så er det, vil jeg håbe, fordi De har vigtigere Ting for enten det nu er som Maler eller Skribent.

I Håb om at De sender mig et par Ord, (det vil altid glæde mig både at træffe sammen med Dem og høre fra Dem skriftligt) sender jeg mine bedste Hilsener til Dem og Deres Frue.

Deres hengivne

Fritz Syberg.