

1943-08-27

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Christa Knuth

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst på arket

Generel kommentar:

Stavreshoved er den sydøstlige halvø af Hindsholm på Nordøstfyn i Kerteminde Kommune. Langs den otte kilometer lange kyst rundt om Stavreshoved øst for Hverringe Gods blev i alt 330 hektar landbrugsjord, skov og uopdyrkede arealer (moser og enge) fredet i 1955 (Wikipedia marts 2024).

Af det forrige brev fra Johannes Larsen til Christa Knut fremgår det, at hun købte en af Larsens akvareller til sin bror.

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet på kuvertens bagside

Modtagersted:

Knuthenborg pr. Bandholm

Modtagerinfo (udskrift, tilskrift m.m.):

Adressen er skrevet på kuvertens forside

Omtalte personer:

Holger Lund, Christa Knuths bror

Arkivplacering:

Brevet er i privateje

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet ejes af en efterkommer af Christa Knuth

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen takker for pengene, brevet og fotografierne. Han har været ved Stavreshoved for at male, men nåede ikke meget, og nu er vejret dårligt, så han ved ikke, hvordan han skal nå det hele. Christas bror har skrevet, at han kunne lide akvarellen.

TRANSSKRIFTION

[Håndskrevet på kuvertens forside:]

Fru Lensgrevinde

Chr. Knuth

Knuthenborg

Bandholm.

[Håndskrevet på kuvertens bagside:]

Johannes Larsen

Kjerteminde

[I brevet:]

Kjerteminde 27 Aug. 1943.

Kære Grevinde!

Tak for Brevet Fotografierne og Pengene. I Gaar var jeg en Tur ude ved Stavreshoved for at male. Jeg havde Frokost med og 2 Lærreder, men jeg havde alligevel overvurderet mig selv, jeg blev ikke færdig med dem til Kl. 3, da Bilen kom efter mig. I Dag regnede det i Morges og i Eftermiddag stormer det saa det lader til vi skal have en Omgang uroligt Vejr igen, saa jeg begynder at blive at blive nevøs for hvordan jeg skal naa alt hvad der skal naaes inden Oktober. Jeg havde Brev fra Din Broder i Anledning af Din Gave som lader til at være falden i god Jord. Mange Hilsner
Din hengivne
Johannes Larsen.

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET





Gjæsteminde 27 Aug. 1943.

Kære Gevinde!

Tak for Brevet Fotografierne & Bogen.
I Gave var jeg en Tur inde ved Stavns
broed for at male. Jeg havde forud
med 2 Læderne, men jeg havde
alligevel overmodigt mig selv, jeg
blev ikke færdig med dem til K.S.
da Bilen kom efter mig. I dag
regnede det i Morges & i Eftermiddag
stormer det så det ender til at
vi skal have en Chansang vedlyt
Viggen, så jeg begynder at blive
devis for hvordan vi skal nå
alt hvad der skal nåes inden
Oktobr. Jeg havde Brev fra Din
Broder i Anledning af den Gave
som lader til at være falden i gode
Jord. Mange Hilsener

Din hengivne

Johannes Lassen