

1954-06-04

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Johan Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Generel kommentar:

Den Fynske Landsby (grundlagt 1942) er et frilandsmuseum i Odense, som indeholder gårde og huse, som de så ud på Fyn i 1800-tallet. Landsbyen ligger i forbindelse med lystskoven Fruens Bøge og indeholder i alt 25 bygninger og bygningskomplekser fra det fynske område (Wikipedia maj 2022).

Johannes Larsen staver altid pinsen med et "t".

Mursvale er synonym for mursejler.

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Omtalte personer:

Marie Larsen

Jeppe Larsen, Pufs søn

Martin Warberg Larsen

Arkivplacering:

Brevet er i privateje, A

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet er i privateje, A

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen har lavet en plakat til Den Fynske Landsby. Han har lyst til at se solformørkelse i Sverige.

Der er mursejlere og alliker i haven.

Marie Larsen har fødselsdag den følgende dag, og det bliver vist hendes sidste.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 4 Juni 1954.

Kære Lysse.

Tak for Brevet. Jeg sidder og slider med en Plakat til den fynske Landsby, saa kommer Pintsen og saa skal jeg en lille Tur til Fiilsø med Manse. Saa førend ca d. 14 ds kan jeg ikke rejse til Holland. Jeg læste for en Tid siden om en forestaaende Solformørkelse og efter en Kortskitse synes den at være total paa en Strækning der ikke syntes at være længere fra Båxhult end at vi kunde køre hen og se paa den de Par Minutter den varer. Jeg kan dog ikke huske om det er i denne eller næste Maaned det foregaar. I den sidste Tid har der af og til vist sig et Par Mursvaler her og i Gaar kredsede skrigende rundt om Huset hele Dagen saa jeg haabede de vilde slaa sig ned her, men i Dag har jeg hverken hørt eller set dem. Saa vidt jeg ved har de ikke været her i Byen siden det gamle Magasin ved Havnen blev nedrevet. Vores Alliker har 3 Unger i Kaminskorstenen. forleden da Jeppe saa til dem kom en af de gamle og madede dem, og saa snart den var færdig og fløjet kom der en anden Allike og hev det op af Halsen paa dem og aad det. Vi har vist i godt 3 Uger haft klart Solskin og Stille eller næsten stille Vejr og trænger svært til Regn. Naa nu skal jeg have skrevet til Marie det er jo hendes Fødselsdag i Morgen og efter hvad Lægerne siger skal det jo være hendes sidste

Mange kærlige Hilsener til Jer alle fra

Din Far.

P.S.

Jeg har lige skreven en Ansøgning om Pas.

Gaaslemunde 4 Juni 1954.

Kære Lasse.

Tak for Brevet. Jeg sidder og slides med en
Plakat til den fynske Landstryk, saa kommer
med Pintum og saa skal jeg en lille Tur til
Fildsø med Mamma. Saa forresten ca. d. 14
de kan jeg ikke rejse til Holland.

Jeg havde for en Tid siden om en foretæn-
ende Salfornørkedee og efter en Kortbilse
synet den at være total paa en Stræk-
ning der ikke regnes at være længere
fra Bækhuset end at vi kunde køre hen
og se paa den de var Minutter den var.

Jeg kan dog ikke huske om det er i den
Eller næste Maaned chi foregaar.

I den sidste Tid har de af og til vist sig
et Par Muswaller her og i Gaar kvækkede
skrigende rundt om Huset hele Dagen
saa jeg tænkte de vilde slaa sig ned
her. men: Dog har jeg kvækket hørt eller
set dem. Saa vist jeg ved har de ikke været
her i Byen siden dit gamle Magazin
ved Havnens blev nedbrudt. Vores Alle!

keer was 3 Unger; Karins korstener.
forleden da Jeppe saa til dem kom
en af de gamle g madede dem, g saa
omai den var Jeerdig og flojt dem da
en anden Allike og hev dit op af Hals
den paa dem g dad dit. Vi: Pro vint
i gade 3 Uge haft klav Solskin
g Stille elle sneetin stille Vyr g Tran-
ge vort til Regn. Nu nu skal jeg
have skrevet til Marie dit nye
Mendes Fædels dag: Morgen g aft
hvad Lageru eger skal dit p veere
hendes sidste

Mange kærlig Hilsener til

Jer alle for

Den Far.

P. J.

Jeg var lige skovenen Ansojning
om Pas.