

# 1946-12-24

## AFSENDER

Johannes Larsen

## MODTAGER

Johan Larsen

## FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Generel kommentar:

Johannes Larsen omdannede efter

Alheds død vinterhaven til volièren.

Sidensvans: Silkehale.

Det vides ikke, hvilket stort billede

Johannes Larsen arbejdede på.

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse  
m.m.):

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Omtalte personer:

Thora Cohn

Knud Dalhoff Larsen

Christa Knuth

Andreas Larsen

Jens Larsen

Jonas Larsen

Marie Larsen

Peter Andreas Larsen

Else Larsen, Else, Andreas Larsens

kone

Jeppes Larsen, Puffs søn

Alhed Maria Møhl, Lysses datter

Ane Talbot

Arkivplacering:

Brevet er i privateje, A

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet er i privateje, A

## DOKUMENTINDHOLD

Andreas/Puf har fanget en silkehale (sidensvans), som Larsen nu har i et bur.

Larsen har gigt i hoften og får behandlinger i Odense, og han ser frem til igen at kunne male. Han har været til fødselsdag hos Grevinde Knuth.

Mens han var væk, brød en kat ind i volièren og tog en masse fugle.

## TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 24 Decbr. 1946.

Kære Lysse!

Tak for Dit lange Brev: Det var et morsomt Tilfælde med Direktør Dalhoff. Det kan vist nok passe at det har været udstillet i Odense til 3600 Kr. Den Gang var mine Priser det laveste de har været siden 1920, men i de sidste Aar har jeg faaet mere end det dobbelte af hvad de den Gang kostede. Jeg skal undersøge om det kan lade sig gøre at sende det. Jeg glæder mig til en Gang at se hvad I har lavet ved Huset. Jeg forstaaer at det er en gennemgribende Forandring. Her kom i Gaar en Kasse med mange dejlige Ting, Tusind Tak! den gjorde stor Lykke. Puf var i Forgaars i Nyborg for at hente Marie, der var ingen Rutebil. Paa Vejen fangede han en forsulten Sidensvans, som siden har siddet og ædt i et lille Bur. Her er mange af den Slags for Tiden, men jeg har ikke kunnet fange nogle, da jeg den sidste Maanedes Tid eller halvanden har haft en ækel Gigt i Hoften, saa jeg hverken har kunnet gaa eller staa eller bestille noget. Jeg blev røntgenfotograferet i Odense, og tager der ud en Gang om Ugen og faar Røntgenbehandling. Heldigvis generer det mig ikke at køre i Bil. Den fjortende var jeg paa Knuthenborg til Grevindens Fødselsdag til halve Hummere og Kalkun. Puf kørte mig til Færgen i Svendborg og Grevinden hentede mig i Rudkøbing. Der var Kaneføre paa Lolland og den Dag jeg rejste Hjem kom der mere Sne og her er nu hvid Jul. Desværre havde der været en Kat der var brudt ind i min Voliere mens jeg var borte og havde ædt mine Stillitser og Dompapper og en Kanariefugl og nogle Grønsiskener og Graasiskener. Det gaar bedre med mig nu for hver Dag. I Gaar kunde jeg staa og barbære færdig uden Hvil og gik omkring hele Dagen uden Smerter, saa jeg haaber at jeg snart kan komme til at male igen paa mit store Billede som jeg gerne vil have udstillet til Foraaret. Jeg skal hilse Jer mange Gange fra os allesammen og ønske Jer en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar. I faar det jo lidt sent. Jeg regner med at komme til Båxhult til Pintsen. Mange Hilsner til jer allesammen fra Din Far.

Kjærtensinde 24 Decbr. 1946.

Kære Lyse!

Tak for dit lange Brev. Det var et morsomt Tilfælde med Direktør Qulhoff. Det kan vist nok passe at det har været udtalt: Odense til 3000 kr. Den Gang var mine Priser det laveste de har været siden 1920, men i de sidste Åar har jeg faaet mere end det dobbelte af hvad de den Gang koster. Jeg skal undersøge om det kan lade sig gøre at sende det. Jeg glæder mig til en Gang at se hvad I har lavt ved Huset, jeg forstår at det er en egen anordning. Her kommer i Guds en Kasse med mange dejlige Ting, Tusind Tak! den gode storsøfker. Puff var i Foryaars i Nyborg for at hente Marie, det var ingen Rutilit. Paa Vegen fangede han en forvulvet Tidens, svans, som siden har siddet og ælt i et lille Brev. Her er mange af den Slags for Tidens, men jeg har ikke kunnet fange nogle, da jeg den sidste Maanedes Tid eller halvanden har haft en etal

Ligt i Loftet, saa jeg hverken hos hustru  
gaa eller staa eller bestille noget. Jeg blev  
vordjenfodogsaferet i Odense, og tager der  
ud en Gang om Ugen og faar Rintgens  
behandling. Heldigvis gæves det mig  
ikke at køre i Brel. Den fjortende var  
jeg paa Knuthenborg til Greveindens  
Fidselsdy til halve Slummers og Kalken.  
Paf kørte mig til Færgen i Lovndborg og Greve-  
inden hentede mig i Ruedkøbing. Der var  
Kamferi paa Lolland og den Dag jeg ryk-  
te hjem kom de med sine og her er nu  
svit jul. Desværre havde de været  
en Kat der var brudt ind i min Værelse  
mens jeg var borte og havde ødt mine  
Stillebe og Dampapp og en Kemarief og  
og nogle Gøinestene og Gøinestene.  
Det gav bedre med mig nu for hvor  
lad. I Gaa kunde jeg staa og barbe  
ferdig uden Hvile, gik omkring hele  
Dagen uden Smerte, saa jeg naaber  
at jeg snart kan komme til at male  
igen paa mit store Billed som jeg  
vil have udsat til Foraaret. I skal  
høre jer mang. Gang. Ja os allesammen  
og ønske jer en rigtig gladelig jul og et  
godt Nytår. I faar ikke so lidt rent.  
Jeg regner med at komme til Bækkelt  
til Dinten. Mange Hilsener til jer allesammen  
men fra Din Far.