

1896-10-28

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
Da

Dateringsbegrundelse:
Dateringen fremgår af brevet

Afsendersted:
Kerteminde

Omtalte personer:
Albert Gottschalk

Arkivplacering:
Det Kongelige Bibliotek

DOKUMENTINDHOLD

Alhed Warberg skal mødes med Johannes Larsen om søndagen. Lørdag arbejder han på Teknisk Skole.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 28 October 1896.

Kæreste Alhed!

Jeg skriver et Par Ord i Hast for at takke Dem for Brevet og bede om Forladelse fordi jeg havde ventet saa længe med at skrive til Dem. Det var egentlig ikke gaaet op for mig at der var gaaet saa lang Tid, før jeg læste det i Brevet; jeg synes Tiden gaar saa forfærdelig hurtig saa jeg ved knap hvor Dagene bliver af, men da jeg glæder mig til at se Dem paa Søndag kan jeg ikke ærgre mig over den Fart i Øjeblikket. Jeg blev glad ved at se at De har regnet ud at det er ved den Tid jeg er i teknisk Skole om Lørdagen, for det saa jo ud som om De selv kunde bestemme hvad Dag det blev. Jeg har nemlig opdaget at jeg desværre er saa meget Pligtmenneske eller som Gottschalk siger "Slapsvans" at det vilde ærgre mig at forsømme Skolen naar det kunde undgaas, eller at jeg i hvert [Fald] vil have meget mere Fornøjelse af Turen hvis det bliver om Søndagen. Jeg haaber at De vil skrive hvad Dag det bliver og at det bliver paa Søndag.

Mange kærlige Hilsner

Deres heng. Johannes Larsen

P.S.

Jeg ser nu at Kl. er over 4, saa faar De vel ikke Brevet før Fredag men naar de svarer strax kan det vel naa sig alligevel.

Kjøbenhavn d. 28 October 1896.

Kæreste Alhed!

Jeg skriver et Par Ord i Hast
for at takke Dem for Brevet
og bede om Forladelse fordi
jeg havde ventet saa længe
med at skrive til Dem. Det
var egentlig ikke gaadt op
for mig at det var gaadt
saa lang Tid, for jeg lade
det i Brevet, jeg synes Tidene
gaar saa forfærdelig hurtigt
saa jeg ved knap hvor Dagen
bliver af, men da jeg glædes
mig til at se Dem paa Tor.
dog kan jeg ikke sige mig
over dens Fort i Sjælland.
Jeg blev glad ved at se at

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

De har regnet ud at det
er ved den Tid jeg er i teknisk
Skole om Lørdagen. for det
saa jo ud som om De selv
kunde bestemme hvad
Dag det blev. Jeg har nemlig
opdaget at jeg desværre er
saa meget Pligtmenneske
eller som Gottskalk siger
"Slapsvans" at det vilde
argre mig at forsinne
Skolen naar det kunde und
gaaes, eller at jeg i hvert
fald vil have meget mere For
nøjelse af Turen hvis det
bliver om Lørdagen. Jeg
haaber at De vil skrive
hvad Døgn det bliver og at
det bliver paa Lørdag.
Mange kære Hilsener
Deres heng. Johannes Larsen

P.S.
Jeg er nu at Kl. er Over 4, saa
faar De vel ikke Brevet før
Fredag men naar de svoer
strax kan det vel naar sig ellig
vel.