

1922-04-13

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Achton Friis

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
dansk

Dateringsbegrundelse:
I brevhovedet er anført Skærtorsdag 1922, dvs. 13-4-1922. En anden person end Johannes Larsen har skrevet datoen.

Generel kommentar:
Kæden formodes at skulle bruges i skibet Rylen, som er en Kerteminde fiskerbåd, der i årene 1921-25 fungerede som ekspeditionsskib for Johannes Larsen og Achton Friis, der sejlede rundt til de danske øer som under udarbejdelsen af bogværket De Danskes Øer. Bogværket udkom i tre bind i årene 1926-28.

Afsendersted:
Henne Kirkeby Kro

Omtalte personer:
Achton Friis
Claus Friis
Martha Friis
Johan Koch
Alhed Larsen
Johan Larsen
Albert Naur
- Sinding

Omtalte steder:
Kerteminde
København

Arkivplacering:
Kerteminde Egns- og Byhistoriske
Arkiv

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen er blevet en del forsinket i sit malerarbejde pga det dårlige vejr ved Filsø.
Achton Friis skal komme på besøg hos Larsen på Møllebakken.

TRANSSKRIFTION

Kirkeby Kro Skærtorsdg 1922.

Kære Achton Friis.

Ja, jeg sidder altsaa her og kan knap se ud af Øjnene da jeg lige er tørnet ud i Anledning af at Lysse som har været her et par Dage, skal rejse. Jeg gaar ud fra at hvis han ikke faar det med faar Du det først efter Paaske. Min Kone sendte et Brev herover, hvoraf jeg kan se at De venter min Støtte i Kjerteminde, det havde ogsaa været min Hensigt at være kommen hjem for længe siden, men paa Grund af den infame Kulde, det har frosset og sneet og haglet her hver Dag i 3 Uger, er jeg kommen tilbage i mit Arbejde og har nogle større Billeder jeg meget gerne vil have færdig inden jeg stikker herfra. I Dag er det Gud ske Lov menneskeligt Vejt igen det stormer af S.V. og regner, saa bliver Kulden jaget ud. Hils Kaptajn Sinding og tak ham for Brevet. Kæden er i Kjerteminde. Jeg haaber ikke det maa volde Dem altfor meget Afbræk at tage til Kjerteminde. Jeg skulde sige fra min Kone at det vilde passe hende bedst om De kom omkring Flyttedag, da Naur i den Tid er i Kjøbenhavn. Jeg har ikke aftalt noget med din eventuelle Skipper, da jeg ikke tænkte at blive borte til længere end en af de første dage i April, dels forekommer et mig at De talte om at Oberst Koch vilde have den Plads. Mange Hilsner til Dem og Deres Kone og Klaus Deres Hengivne
Johannes Larsen.

[134]

Kirkeby Kro Kertovad, 1922.

Kære Nektar Friis!

Jeg sidder altsaa des yderligere
i Gæstgæsternes Bredde og vil at
Gode dage jeg vil og vil
ud; Tilsig mig af at Lysen
som har været her i 10
Dage, skal rejse. Jeg gaa
og vil fra at hvis han ikke
får det med sig. De
skal først til Paris, Mi.
Kom senere til Boro
over kom af og se at De
venter min Tøt; Her.
Tilvinds, det havde jeg
været min Hensigt at
rest kom af og se
langt som min
Gode af den infame

Kæde, det har forresten været
3 højst her i disse Dage. 3
Alge; og jeg har været tilby
mit Bøstede og har ikke
større Bøstede og meget gerne
vilde have jeres Indsigt
Sikke det er en Guds Bøstede
Guds Bøstede og meget gerne
Vej og det store af det nye
L. H. og meget gerne
Kæde og meget gerne
Hils Kaptein Lindvig og
Tak ham for Brevet
Kæden er i Gæstgæver
Jeg haaber ikke det maa
voldes Dem altsaa meget
Afbræk at tage til Gæstgæver
ble. Jeg skulde sig for min
Kone at det vilde passe
kunde bedst om de

kon ombring Flytning,
da Nans, den Tid er
i Gøbenhavn. Jeg har ikke
aftalt noget med den søn
nulle Skibe, da jeg ikke
Tænkte at blive borte længe
en og de første Dage
de forekomme
at de talte om
Oberste. Koch vilde
have den Plads. Nans
Hilme til Dem og Dets
Kone og Klaus
Deres hustru
Johannessen