

1913-05-31

AFSENDER

Else Jensen

MODTAGER

Johannes Jensen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen fremgår af brevet.

Generel kommentar:

Else Jensen skriver, at Anna og Fritz ikke må vente så længe med at besøge dem, at "Stine von Syberg" kommer i vejen" - hun henviser til det barn, Anna og Fritz venter.

Omtalte steder:

Sundvænget 8, 5600 Faaborg,
Danmark

Stockholm, Sverige

Tibirke, 3220 Tisvildeleje, Danmark

Arkivplacering:

Faaborg Museum, Fritz og Anna
Sybergs arkiv, breve fra Else og
Johannes V. Jensen til Anna og Fritz
Syberg i tiden 6/2 1910 til 9/10 1914

DOKUMENTINDHOLD

Johannes V. Jensen lykønsker Fritz Syberg med hans store salg og glæder sig over, at billederne kommer på museet, så de bliver tilgængelige. Han og Else tager til Stockholm i nogle dage og kommer næppe til Tibirke inden midten af juni. Else opfordrer dem til ikke at vente for længe med at komme på besøg. Hun glæder sig til at vise dem Nordsjælland.

TRANSSKRIFTION

Kære Ven!

Til Lykke med dit store Salg, jeg er glad over, at Billederne i Stedet for at blive spredt kommer paa Museet, saa at man kan faa dem at se allesammen. Tak for dit sidste Brev, jeg skulde have svaret for længe siden men havde først travlt og skammede mig siden over Dovenskab, og Tiden gik. Ses vi snart? Else og jeg rejser først i den kommende Uge til Stockholm men bliver kun borte nogle faa Dage. Til Tibirke kommer vi næppe før midt i Juni, der er ikke færdigt derude. Kommer I slet ikke til København?


[her slutter brevet uden Johannes V. Jensens underskrift og på bagsiden skriver Else Jensen:]

Kære Anne og Syberg. I Morgen Søndag rejser J.V. og jeg til Stokholm og kommer hjem Torsdag, saa flytter vi ud i Huset Onsdag d: 11te og er pænt i Orden omkring d. 15de. Lad os saa snart vide, naar I kommer, I maa ikke vente saa længe at Stine von Syberg kommer i Vejen. Vi glæder os saa meget til at vise jer Nordsjælland og endelig være samme med jer igen" De Billeder I har solgt til Faaborg bliver vel ogsaa udstillede her i København, vi maa da se det hele samlet.

Jeres Else

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET



31. Maj 13. 1771
København
Jeg lykønsker med det store Held, og er
glad over at De vilde komme. Skidek for at
blive sprede kommer god Musesk saa
at man kan faa dem at se allesam-
men. Tak for det sidste Brev, og skulde
have svar for længe siden men havde
først travlt og skammede mig siden over
Dokumentet, og Ordene gik. Ser vi snart? Eller
og vi rejse først i den kommende Uge til
Gloekholm men blive der to eller nogle
faa Dage. Det sidste kommer i næppe for
midt i Juni, da er man fordejt døde.
Kommer I selv ikke til København?

Kære Anna og Lyberg. I Morgen Søn-
dag rejser J. G. og jeg til Steinhallen
og kommer hjem torsdag, saa flytter
vi ind i Huset Onsdag d. 11^{te} og et
pauk i Orden omkring d. 15^{te}. Led os
saa snart vide, naar I kommer,
I maa ikke vente saa længe, at
Shine van Lyberg kommer i Vejen.
Vi glæder os saa meget til at
nise p. Nordjylland og endelig
nere sammen Anna og vigen.
De Billede I her sægt til Faa-
berg bliver vel ogsaa lidt billedet her
i Høsten, vi maa da se det hele
samlet. Jeres Elsk