

1943-09-13

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Christa Knuth

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Generel kommentar:

Johannes Larsen havde i flere omgange en tam odde. De hed alle Jokum.

Sommerrestauranten Pax var ejet af Johannes Larsens gode venner Tulle og Due Nan Nielsen.

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet på kuvertens bagside

Modtagersted:

Knuthenborg pr. Bandholm

Modtagerinfo (udskrift, tilskrift m.m.):

Adressen er skrevet på kuvertens forside

Omtalte personer:

Johan Larsen

Else Larsen, Else, Andreas Larsens kone

Arkivplacering:

Brevet er i privateje

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet ejes af en efterkommer af Christa Knuth

DOKUMENTINDHOLD

Der er 4-500 tyskere i byen. De danske soldater er interneret, og tyskerne har lagt beslag på Kertemindes skoler og restaurationslokaler.

Odderen har været stukket af, og den åd en gråand, men Larsen fangede den i en fælde.

Larsen arbejder på søbilledet og går i vandet.

TRANSSKRIFTION

[Håndskrevet på kuvertens forside:]

Fru Lensgrevinde

Chr. Knuth

Knuthenborg

Bandholm.

[Håndskrevet på kuvertens bagside:]

Johannes Larsen

Kjerteminde

[I brevet:]

Kjerteminde 13 Septbr 1943.

Kære Grevinde!

Tak for Dit lange Brev. Her har vi det godt fredeligt, altsaa her oppe. Byen er fuld af Tyskere, vist en 4-500 Stks. De har taget Lejren og interneret vore Soldater, lagt Beslag paa Borger- og Realskolen og Teknisk Skole og Hotellets Theatersal og Selskabslokaler og Sommerrestauranten Pax". Nu kan man jo køre med Togene igen, saa maa vi jo haabe at det varer til jeg skal rejse til Knuthenborg. Odderen var ude i 3 Nætter og blev saa sulten at han aad en Graaandrik, men saa stillede vi en Fælde med Sild i og det kunde han ikke staa for. Jeg slider dagligt i mit store Søbillede og synes ogsaa at det gaar fremad, men for langsomt. Jeg gaar i Vandet naar Solen skinner, mest til Gavn for Billedet, men det er forøvrigt ganske rart endnu. Puf og Else er cyklet til Odense, men kommer hjem til Aften. Det er jo tilladt nu fra i Gaar. Mange Hilsner

Din Hengivne

Johannes Larsen.

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET





Hjerteminde 13 Septbr 1943.

Kære Grevinde!

Tak for dit lange Brev. Her har vi
dit godt fedeligt, altsaa her oppe.
Byen er fuld af tyskere, vist en 4-
500 tals. De har tagt Lejren og inter-
net vore Soldater, lagt Beslag paa
Bøger og Bøkskole, teknisk Skole
og Hollets Theateraal og Lelkeskole.
Her og Sommerrestauranten. Det
Nu kan man jo koe med Toge
ne igen, saa man vi jo haaber
at det vaer til og skal rejse til
Knuttenborg. Odderen var ude
i 3 Netter og blev saa sulten at
han aad en Graaandrik men
saa stillede vi en Fald med
Sild og det kunde han ikke stan-
de for. Jeg slider daglig i mit
store Billeder, synes ogsaa
at det gaar fremad men for
langsomt. Jeg gaar i Vandet

naar Tolen skives, mest til Gaas
for Billedet, men det er forovrigt
ganske naert endnu. Puff og Else er
cyklet til Odense men kommer hjem
til Aften. Det er jo tilladt nu for
i Gaas. Mange Hilsener

Din hengivne

Johannes Lassen.