

1898-02-11

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Afsendersted:

Kerteminde

Omtalte personer:

Christian Andersen

Carl Becher

Peter Hansen

Frederik Hendriksen

Vilhelm Larsen

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek
af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen venter besøg af Peter Hansen.

Han maler på en blomst i vinduet.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 11 Februar 1898.

Min egen Kæreste!

Du skal ikke af disse 2 sidste Breve danne dig den Overbevisning at mine Breve bliver mindre og mindre, ganske vist var det i Gaar ikke ret stort og dette bliver mindre endnu, men i Morgen skal Du faa et større. Der var Brev fra Peter i Morges, han kommer nu strax enten med Posten eller med Bekker og maa hen at tage imod ham. I Aften er jeg bedt ned til Chr. Andersen paa kogt Torsk og Kartoffler, det er Dandestens [ordet svært læseligt] Fødselsdag. Hvordan gik det dig hos gamle Hendriks. Jeg fik [noget af teksten er udenfor fotokopien] i Formiddags da han var til Byraadsvalg, men jeg malede saa paa en Blomst i Vinduet, i Eftermiddag faar jeg vist heller ikke gjort stort ved det da Peter jo kommer lige i den Tid, men jeg vil dog se om jeg ikke kan smutte derned og faa malet en Hund. Mange Hilsner fra din hengivne
Johannes Larsen

2

Da jeg her finder en lille stump Papir, vil jeg skønt Konvolutten er lukket for det andet, dog skrive et Par Ord paa dette, jeg har medens jeg har skrevet disse 6 Linier måttet rejse mig 4 Gange for at faa Klaks 3 benede Hund til at lægge sig, den er ved at gøre mig til idiot med sit trimlende omkring paa Gulvet men jeg vilde egentlig kun skrive for at fortælle Dig at jeg elsker dig umaadeligt højt og glæder mig over at der nu snart kun er 14 Dage til Du kommer, saa kan Du tro jeg skal kysse Dig. Du skal nok faa et længere Brev i Morgen. Din Kæreste.

Hjertensinde 11 Februar 1898.

Min egen Karete!

Du skal ikke af disse 2 sidste
Brevs danne dig den Overbe-
vidning at mine Breve bliver
mindre og mindre, ganske
vist var det i Gaar ikke ret
stort og dette bliver mindre
endnu, men: Morgen skal
Du faa et større. Der var Pov-
fra Peter i Morgen, han kom
me nu strax enten med
Posten eller med Bletter og
saa men at tage imod
ham. I Aften er jeg best
ned til Chr. Andersen saa
købt Torsk og Kartofler, det
er Saurdenter, Følebody.
Hvordan gik det Dig hos
gamle Hendriks. Jeg fik
ikke malet paa Chr. Andersen

i Formiddags da han var
til Byraadsvalg, men jeg ma-
redt scapaa en Plakat i
Vinduet, i Eftermiddag
fear jeg vist heller ikke
gjort stort ved det da
Peter jo kommer lige i
den Tid, men jeg vil dog
se om jeg ikke kan smutte
durned og faa smaltet
blaad. Mange Hilsner
fra din Længsle

Johannes Larsen

2

Da jeg her finder en lille
Stump Papir, vil jeg skint
Konvoluten & luttet for
dit andet, dog drive et
Par Ord paa dette, jeg har
moduro jeg har skrevet din
6 Linier maattet vege mig
4 Gange for at faa Klod
3 benede Hund til at loyy
sig, den er ved at give mig
til Idiot med sit hån
de irakning paa Gudret

11/2 98

men jeg vilde egentlig
kun skrive for at fortælle
Dig at jeg elsker Dig inma-
delig højt og glæder mig
over at der nu snart kun
er 14 Dage til Du kom-
mer, saa kan Du tro jeg
skal kysse Dig. Du
skal nok få et længere
Brev i Morgen. Din
Kæreste