

1958-08-20

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Johan Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Generel kommentar:

Andreas/Dede Warberg boede i Brædstrup.

Det vides ikke, hvem unge Sørensen var.

Krydsduetter var krydsogtværs.

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Omtalte personer:

Elena Larsen

Jens Larsen

Jonas Larsen

Peter Andreas Larsen

Alhed Maria Møhl, Lysses datter

Andreas Warberg

Martin Warberg Larsen

Arkivplacering:

Brevet er i privateje, A

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet er i privateje, A

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen og Martin/Manse har været på jagt hos Andreas/Dede. Larsen så ikke en eneste and, mens de andre skød en bekkasin og en ringdue. Dede og Manse fandt nogle dværgåkander til Larsen, og han har plantet dem i sine bassiner.

Larsen spørger, om Elena/Bimse kan komme en tur omkring Kerteminde, når hun skal til København?

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 20 August 1958.

Kære Lysse

Forleden var jeg med Manse paa Andejagt hos Dede. Vi kørte der op i Torsdags og spiste Frokost på Hotel Australia i Vejle. og var i Brædstrup ved 3 Tiden. Næste Dag, var vi saa paa "Andejagt" d.v.s. jeg saa ingen Ænder skønt jeg sad i 3 Timer ved Bredden af Matrup Aa, mens de andre, altsaa Dede og Manse og unge Sørensen travede Tranholm rundt og kom tilbage til Vognen med en Bekkasin og hvor vi saa fik en dejlig Frokost. Efter Frokost kørte vi hen til en anden Mose, hvor jeg blev siddende i Vognen mens de andre gik Mosen igennem og kom tilbage med en Bekkasin og en Ringdue. Unge Sørensen kørte saa hjem og vi andre kørte til Stigsholm Sø hvor Dede og Manse var ude i en Pram og fik fat i nogle Dværgaakander til mig. Dem har jeg været ude efter i adskillige Aar. Nu fik jeg 5 som nu er plantet i mine Basiner. Saa kørte vi hjem og fik gule Ærter og Æbleskiver og næste Dag kørte Manse mig hjem og vi fik en Dortmunder i Beværtningen ved Broen. Desværre glemte jeg de 2 unge Bekkasiner der oppe, som de havde foræret mig, men jeg haaber da at Dede har fundet dem. Dersom Bimse skal til København? kunde der saa ikke blive Tid til et Svip her over, eventuelt med nogle af Børnene?

Jeg vedlægger et Par Krydsduetter.

Mange kærlige Hilsner fra

Din Far.

Kjæde minde 20 August 1958.

Kære Lyne

Førleden var jeg med Manse paa Andegast hos Dede. Vi kørte der op i Torsdags og spiste Frokost paa Hotel Australien i Vejle og var i Bredstrup ved 3 Tidens. Næste Dag, var vi saa paa "Andegast" d. v. s. jeg saa mig en Ende skönt og sad i 3 Time ved Bordet af Måstrup Nu mens de andre, altsaa Dede og Manse og unge Lørensen travede Frankholm rundt og kom tilbage til Vognene med en Bekasmin og hvor vi saa fik en deplig Frokost. Efter Frokost kørte vi hen til en anden Mose hvor jeg blev siddende i Vognen mens de andre gik Mosen i gjen. men og kom tilbage med en Bekasmin og en Ringdun. Unge Lørensen kørte saa hjem og i andre kørte til Stigsdal. Så hvor Dede og Manse var ude i en Dram og fik fat i nogle Doves aakom. det var mig. Dem har jeg været ude efter i adskillige Aar. Nu fik jeg 5 som nu er plantet i mine Basiner. Saa kørte vi hjem og fik gode Ofter og Oblekiver og næste Dag kørte Manse

mig hjem og si fik en Døtternude i  
Bewerlingen ved Broom. Desværre  
glemte jeg de 2 unge Behariner der  
oppe, som de havde forceret mig, men  
jeg tænker da at Dede har fundet  
dem. Dersom Dine skal til København,  
hvornår? kunde de saa ikke blive lidt  
eit et svige her over, eventuelt med  
noget af Boirene?  
Jeg vedlægger et Par Krydderier.  
Mange høflige Hilsener fra  
Din Far.