

1960-07-08

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Elena Larsen, Johan Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst på arket

Generel kommentar:

Af det sidste brev fra Johannes Larsen til Johan/Lyise fremgår det, at Jens, Johans søn, forærede sine forældre en rejse til Italien i fødselsdagsgave. Faaborg Museum blev oprettet i 1910, så middagen i 1960 var en fejring af 50års jubilæet.

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet øverst på arket

Omtalte personer:

Louise Brønsted

Grethe Jungstedt

Johanne Christine Larsen

Jonas Larsen

Jeppe Larsen, Pufs søn

Astrid Warberg-Goldschmidt

Lisbet Warberg Larsen

Martin Warberg Larsen

Arkivplacering:

Brevet er i privateje, A

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet er i privateje, A

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen håber at få postkort, så han kan følge Johan og Elenas rute. Han vil gerne følges med dem fra København til Båxhult, når de kommer hjem.

Jeppe rider sammen med en kammerat rundt på Island.

Larsen har været til jubilæumsfest i Faaborg.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 8 Juli 1960

Kære Lyse!

Tak for Brevet og lykkelig Rejse. Jeg kunde tænke mig at møde Jer i København og tage med Jer til Båxhult naar I kommer hjem. Vi faar vel nogle Kort fra Jer saa vi kan følge Jeres Rute. Jeppe har nu forladt Akureyri og rider sammen med en Kammerat rundt paa Island. Hvad med Jonas, har han begyndt at aftjene sin Værnepligt? Vi var til en stor Jubilæums Fest i Faaborg med Middag i Museumssalen og Fyrværkeri i Haven. I Gaar havde vi til Eftermiddagskaffe Grethe Jungstedt Dis Junge Lugge Manse og Lisbeth.

Mange kærlige Hilsener fra

Din Far.

Kjærlighedsbrev 8 Juli 1960

Kære Lasse!

Tak for Brevet og lykkelig Rejse.
Jeg kunde tænke mig at møde Jer
i København og tage med Jer til Bäcklund
naar I kommer hjem. Vi saa vel nogle
Kort fra Jer saa vi kan følge Jeres Rute.
Jeppe var nu faldet Akureyri og rids
sammen med en Kommuneat rundt
fra Island. Hvad med Jonas, har
han begyndt at aftjene sin Værnpligt?
Vi var til en stor Jubilæums Fest i København
med Middag i Museumshallen og Fyrtårne
vi i Havnen. I Gaa havde vi lidt Efter-
middag Kaffe Gæster Jernstedt Dis
Junge Lasse Marise og Lisbeth.
Mange kærlige Hilsener fra

Sin Far.