

1923-12-07

AFSENDER

Alhed Marie Brønsted

MODTAGER

Louise Brønsted

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

En anden person end Alhed Marie Brønsted har skrevet dato på brevet.

Afsendersted:

Kerteminde

Omtalte personer:

- Afzelius

Johannes Nicolaus Brønsted

- Johnsen

Alhed Larsen

Johan Larsen

Johannes Larsen

Marie Larsen

Ellen Sawyer

Laura Warberg

Omtalte steder:

Møllebakken 14, 5300 Kerteminde, Danmark

Arkivplacering:

Kopier findes på Johannes Larsen Museet.

Trykt udgave:

Nej.

Proveniens:

Kopier af brevene givet til Johannes Larsen Museet.

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen er sejlet mod Fynshoved med Rylen for at male. Alhed Larsen er på besøg i København.

Alhed Marie Brønsted er vred over, at hendes pelskrave ikke er kommet. Hendes briller er også gået i stykker. Hun øver sig i at synge Mozart sange.

TRANSSKRIFTION

[Indsat tegning]

[7-12-23]

Putte hjælper Puf med at køre mig for at blive tynd.

Kære Muk!

Tak for dit Brev! I Aftes var Lysse og Johnsen her og Mareje og jeg spillede Bridge med dem. Bagefter drak vi Kaffe og snakkede gammelt Birkerødskolevrøvl.

I Dag er Onkel Las startet til Fyns Hoved i "Rylen" med et stort Forraad af Levnedsmidler og andet. Han skal bo derude i længere Tid og male. Tante Be er i København og har nok besøgt jer i Dag. I Dag har I vel ogsaa faaet Billederne. Jeg haaber I naar at faa dem op inden Far rejser. Jeg skulde bede jer fra Bedstemoder om at sende den Kasse med som Spejlet var i naar I sender de andre Kasser.

Jeg er temmelig fortvivlet over min Pelskrave; den kom ikke. (Det maa du endelig ikke fortælle Fru Afzelius). Nu kan jeg enten lade den ligge hen, eller hvis den passer til hendes Kaabe ?? kunde hun faa den til Jul. Da jeg gik til Byen var jeg saa gnaven at jeg greb mig i at raabe "hold Kæft" til nogle Ænder [overstreget] Gæs; der gav sig til at skræppe op. Det er ogsaa er [overstreget] nogle dumme Gæs der er i Kerteminde. I Byen købte jeg to smaa Potteplanter, som jeg forærede Bedstemoder i Julegave. Hun skal have dem saa tidlig for at hun kan naa at "glæde sig over dem" inden hun rejser, lige efter Jul.

Mine Briller knækkede forleden (de er jo ogsaa mange Aar gamle nu) og nu vil jeg prøve om jeg kan klare mig uden.

Tante Elle kom i Gaar og forærede mig 2 af sine aflagte Hatte. Jeg ved ikke rigtig om jeg kan faa noget ud af dem.

Nu skal jeg til at øve mig paa en Sang af Mozart.

Hilsen fra Lomme.

[Indsat tegning]



den lige hen, eller hvis den kommer til
Mænds Raabe & kunde kun for den til Jul ??
Da jeg går til Bogen var jeg som gammel at jeg
gik mig i at raabe "halvt Raft" til nogle
Leder; den gør jeg til at skræppe op. Det er en
og en nogle dumme Gas der er i Kert-
minde. I Bogen købte jeg to nye Pott-
planter, som jeg forresten Redst-moden i
Julegave. Hun skal have den som Tidlig
for at hun kan see at "stæde og ene den
inden hun rejser, lige efter Jul.
Mine Triller bukkede faldet (vilde og
en mange for gamle mig) og nu vil
jeg prøve om jeg kan hilse mig uden.
Tante Elle kom i form og forresten
mig 2 af mine aflyste Kater. Jeg ved ikke
hvor om jeg kan for noget vel. af dem.
Nu skal jeg til at læse mig for en Sang af
Mazart. Glem ikke den.

