

1920-10-16

AFSENDER

Alhed Larsen

MODTAGER

Johannes Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Brevet er kun dateret "Lørdag". Alhed Larsen er i Birkerød, hvor hendes drenge er på kostskole (1920), Johannes Larsen er formodentlig på besøg hos broderen Vilhelm og dennes familie (Klaxes) (15. oktober 1920). 16. oktober 1920 var en lørdag.

Generel kommentar:

Alhed Larsen er Københavnsområdet - noget af tiden i Birkerød. Johannes Larsen er formodentlig på gården Rørdam hos sin bror Vilhelm (se brev fra Johannes til Alhed Larsen 15. oktober 1920).

Der var mange, der hed Møller, i Alhed og Johannes Larsens omgangskreds, så det kan ikke afgøres, hvem den omtalte person er.

Omtalte personer:

- Arlyng

Camilla Bertram

- Bjarkerud

Johannes Nicolaus Brønsted

Louise Brønsted

Johan Larsen

Vilhelm Larsen

Christine Mackie

Peter Tutein

- Ulstad

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Det er dejligt vejr. Alhed Larsen og co. har haft gæster, og om aftenen skal de til hendes søster og mand (Magisterens). Det går godt med Alheds sangundervisning.

TRANSSKRIFTION

Lørdag

Kæreste Lavsi!

Det er dejligt, hvis Du kan faa saadan et Vejr nede hos Klax, det er i hvert Fald aldeles henrivende i Gaar og i Dag. Tak for Dine to Breve, det var rart Turen var vellykket, havde I bare haft ordentligt Vejr. – Vi havde et meget vellykket Besøg af Bjarkerud og en anden. Flyver Arlyng, Møller og Ulstad skulde have været med men fik Forfald og saa ringede Bjarkerud om han maatte lade en anden køre sig paa Motorcykle. Lysse var bedt hen at spise til aften, det var meget morsomt. I Aften skal jeg til Magisterens til Bridge, Lysse er ogsaa bedt med der, og endelig skal vi paa Mandag til Tuteins, Christine ogsaa naturligvis. –

Det gaar saa ganske udmærket med min Sang, Bertram roser mig saa det er en Fornøjelse. – Du maa undskylde dette, jeg kan ikke finde mine Brillen og kan derfor næsten ikke skrive.

Skriver snarest igen

Hils Klaxes

Masser af Hilsner

Din A

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET



KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

Handwritten text on two pages of a manuscript, likely a letter or a note. The text is written in cursive and appears to be in Danish. The left page contains a long paragraph, and the right page contains a shorter paragraph followed by a signature.

Handwritten text on the left page:

Handwritten text on the right page:

Masser af Helms