

1957-05-11

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Johan Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Generel kommentar:

Grimsby er en by i det nordøstlige England. Byen ligger ved kysten til Nordsøen og skal ifølge en legende være anlagt af en dansk fisker.

Tipperne er et stort fuglereservat i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord. Området er af en de vigtigste rasteplasser for trækfugle i Danmark og er fredet.

Stigsholm Sø er en næringsrig sø beliggende godt 5 km nord for Nørre Snede på grænsen mellem Ikast-Brande og Horsens Kommune.

Stigsholm Sø er meget lavvandet med en middeldybde på 0,8 meter. - Ca. en halv kilometer mod nordvest ligger Halle Sø.

Ole Vinding: Med Johannes Larsen i naturen. Munksgaards Forlag.

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Omtalte personer:

- Gregersen, læge

Jørgen Hostrup-Schultz

Sisse Hostrup-Schultz

Peter Koch

Jeppe Larsen, Pufs søn

Ejnar Munksgaard

Hakon Spærck

Ole Vinding

Arkivplacering:

Brevet er i privateje, A

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:
Brevet er i privateje, A

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen har været i Kongsø.

Peter Kock bygger et sømandshjem i England, og vil købe billeder af Larsen til ophængning der.

Ved Tipperne så Larsen en fugl, som han ikke kendte. Hans venner kørte ud for at se den, men fandt den ikke.

I påsken var Larsen med en lokal politibetjent og Jørgen Hostrup-Schultz ved en sø for at skyde tre svaner, hvis maveindhold skulle undersøges. De havde dispensation fra Landbrugsministeriet, men en lokal borger blev meget vred over, at de skød svaner. Et par dage efter fik Larsen et svanebryst sendende, og de spiste det i Kerteminde.

Jeppe skal ind som marinesoldat.

Larsen laver bog med Ole Vinding.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 11 Maj 1957.

Kære Lysse.

Tak for Brevet. Ja det er jo snart længe siden jeg har skrevet. Jørgen Hostrup Schultz kom altsaa og hentede mig og jeg var paa Kongsø til Tirsdag efter Paaske. Dagen efter at jeg var kommen derop var vi til Middag hos Gregersen. Næste Dag havde vi Peter Koch med Kone og Børn og Svigerinde til Middag. Konen og Svigerinden ejer en Plantage der er Nabo til Kongsø og Dagen efter var vi derovre i Anledning af en projekteret Vej der maaske kommer til at gaa gennem deres Plantage. Peter Kock bygger et Sømandshjem i Grimsby en af Verdens største Fiskerihavne og han vilde gerne komme her og købe nogle Billeder til at hænge op derovre. Dagen efter kom Spærck og næste Dag kørte vi til Tipperne hvor de har faaet bygget et nyt Hus i vestjydsk Stil. Paa Vejen derud saa vi en mærkelig Fugl som ingen af os kendte. Da jeg fik den i Kikkerten og saa at den havde et mørkt Hoved og en sort Stribe ned Halsen og sort Bryst og Bug og lys Ryg troede jeg det var en Strandhjejle men den havde en forholdsvis lang Hale. Den var lynhurtig i Bevægelser og løb snart til

II

den ene Side og snart til den anden. Vi kørte saa ud til Tipperhuset og Jørgen og Spærck og en af Ornitologerne kørte saa tilbage for at se om de kunde finde ud af hvad det var for en, men de fandt den ikke. Næste Dag kørte vi en Tur rundt om Halle Sø og Stigsholm Sø. I den første var der et Par Svaner, mens i den anden var der ca 80 og en Del laa paa Rede i Rørene paa Holmen. Spærck har foretaget Maveundersøgelser paa en hel

Del Svaner, men alle fra Saltvand og han vilde gerne have 3 fra Ferskvand og havde Dispensation fra Jagten fra Landbrugsministeriet til Jørgen som lovede at skyde 3. Anden Paaskedag var vi saa ved Søen, sammen en Skovfoged og den lokale Politibetjent som Jørgen havde faaet med for en Sikkerheds Skyld. Naa det varede ikke ret længe før Jørgen havde skudt 2 med Riffel mens Skovfogeden der var ude i Pram for at samle dem op, havde skudt en der havde en daarlig Vinge alle 3 Unger fra i Fjor. Saa kom der en Bil og holdt og en rasende Mand kom ud og skældte ud og vilde melde det til Politiet, det er mig sagde Betjenten, men han vilde melde det til Politimesteren i Horsens, skønt Jørgen havde vist ham Papirerne fra Ministeriet og zoologisk Museum, men det interesserede

III

ham ikke. Dagen efter kørte Jørgen og den yngste Pige til København og satte mig af her. Og Dagen efter fik jeg Brev fra Pigen der hedder Sisse, med Meddelelse at alle 3 Svaner var 11 Maaneder gamle, skønt de to større var næsten helt hvide og den lille med den daarlige Vinge helt graa. Samtidig kom der en Pakke med et Svanebryst som vi stegte til Middag og spiste Resten som Paalæg. Jeppe har i Dag været paa Session og blev taget til Marinesoldat, der var hans store Ønske. Det har været et pragtfuldt Vejr her, men lidt køligt og uden Regn som vi snart trænger til. Her er et Par Krydsduetter, der skulde være 3 det var der i Aftes, men det er mig ikke muligt at finde den ene, men finder jeg den skal den komme senere. Jeg ved ikke jeg har fortalt at jeg er ved at lave en Bog sammen med Ole Vinding der skal komme hos Munksgaard, der nu ejes af Skandinavisk Bogforlag i Odense, det skal være en stor Bog og vi skal have en hel Masse Penge for den –

Mange kærlige Hilsener til Jer

alle fra

Jeres JL.

Kjærtensinde 11 Maj 1957.

Kære Lyse,

Tak for Brevet. Ja det er jo snart længe siden
jeg har skrevet. Jørgen Hadrup sluttede kom
altid og hentede mig og jeg var paa Konges
til Tirsdag efter Paaske. Dagen efter at jeg var
kommen dørp var vi til Midday hos Gregersen.
Næste Dag havde vi Peter Koch med Hone og Birn
og ligevinde til Midday. Konung Prigerunden efter
en Planlægning der er Nabo til Konges og Dager
efter var vi derovre i Studiering af en projekts
teat. Uj der maatte komme til at gaa
gennem deres Planlægning. Peter Koch bygge et
Sjæmandshjem i Grimsby en af Verdens
største Fiskekvarne og man vilde gerne
komme her og købe nogle Billeder til at hæn-
ge op derovre. Dagen efter kom Spiere og næste
Dag kørte vi til Tjippone hvor de var færdig
bygget et nyt Hus i vestpynten Pål. Paa Vejen
derud saa vi en mærkelig Dygle som ringen
af os kendte. Dagen fik den i Kikkerten og saa
at den havde et mørkt Hovede og en sort
Skibe med Halsen og sort Brynd og Bug og
lyg Ryg Troede jeg det var en Stranddygle
men den havde en forholdsvis lang Stale
Den var Lynhurtig i Bevægelse og løb snart til

II

den ene Side og mødt til den anden. Vi kørte
saa ud til Tjippohusid og Jørgen og Sparck og
en af Onnitologens kørte saa tillige for at
se om de kunde finde ud af hvad det var
for en, men de fandt det ikke. Næste Dag
førte vi en Tur rundt om Halle Sø og Stigsø
Sø. I den første var der et Par Lanes, men i den
anden var der ca 80 og en Del kom paa
Bede i Rivens paa Holmen. Sparck var for
taget Maveundersøgelser paa en hel Del
Lanes, men alle fra Saltvand og han vilde
gerne have 3 fra Berckmand og havde dis-
persation fra Jørgen fra Landstrøgsminde,
vilt til Jørgen som lovede at skyde 3.
Anden Tidhedag var vi saa ved Løin, som
men en Skovfaged og den lokale Politibetjent
som Jørgen havde faldt med for en Fikkes-
heds Skyld. Naa det varede ikke ret længe
for Jørgen havde skudt 2 med Riffel
men Skovfageden der var ude; Ogsaa for
at samle dem op, havde skudt en der
havde en dumlig Vinge alle 3 Unger fra
i Fjot. Saa kom der en Bil og holdt og en
sværende Mand kom ud og skældte ud
og vilde melde det til Politiet, det er vist
og vilde Betjenten, men han vilde melde
det til Politimester. Loren skint Jørgen
havde vist ham Papirene fra Ministeriet
og zoologisk Museum, men det interesserede

III

kan ikke. Dagen efter kørte Jørgen og den
yngre Nijs til København og satte mig af
her. Og dagen efter fik jeg Boer fra Vigen
den midde Tine, med Meddelelsen at alle
3 Soane var 11 Maanedes gamle, skönt
de 2 største var næsten helt tvinde, den
lille midten dårlige Nijs helt god.
Sammelig kom der en Pakke med et Soane,
brødt som vi stegte til Midde og spiste
Resten som Paaleg. Jeppe var i Dag vært
paa Session og blev tagt til Marinestol,
dat, de var hans store Gnske. Det har
været et pragtfuldt Vesp her, man lidt
kælt og uden Regn som vi snart trænge
til. Her er et Oas Brydsduet, der skulde
være 3 dit var det i Aftis men dit er mig
ikke muligt at finde din ene, men findes
Jø den skal den komme senere. Jeg
ved ikke jeg har fortalt at jeg ved at Lars
en Boy sammen med Ole Vindvig der
skal komme hos Munksgaard, de nu
eyes af Standeravisk Boyforlug i Odense, det
skal være en stor Boy og vi skal have en hel
Mange Penges for den.

Mange kække Hilsener til jer
alle fra

Jacob L.