

1900-10

AFSENDER

Vilhelmine Larsen

MODTAGER

Johannes Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

dansk

Dateringsbegrundelse:

Udateret brev. Det er skrevet før, men tæt på, Vilhelmine Larsens

fødselsdag, som er den 8. oktober.

Ved at sammenligne indholdet med andre breve, er det vurderet til 1900.

Generel kommentar:

Alhed og Johannes Larsen opholder sig hos Alheds familie på Erikshaab på Sydfyn.

Afsendersted:

Kerteminde

Omtalte personer:

Alhed Larsen

Andreas Larsen

Albrecht Warberg

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Det er godt, at alle er ved at have det bedre. Det kniber med at finde penge, som kan sendes til Alhed og Johannes. Vilhelmine Larsen bliver ikke ked ad det, hvis de ikke kan nå, at komme hjem til hendes fødselsdag.

TRANSSKRIFTION

Kjære Johannes

Her er hvad vi kan sende. Hvor det dog glæder os at høre om Godsforvalterens Helbredelse – gid det maa blive rigtig godt fremdeles ogsaa om at det er bedre med lille Puf og Alhed. Det bliver nok helt godt naar I nu kommer herhjem – Tak for Brev i dag. Din Moder
Jeg havde faaet Løfte paa Penge men det glippede saa I maa have Taalmodighed. I maa ikke blive kjed at I ikke kan komme til min Fødselsdag, for det er mig en Festdag hvilken Dag I saa kommer.
Gud glæde Eder Alle.

**KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE**

NY CARLSBERGFONDET

Kjære Yohannes -

Her er hvad vi. Hæ-
sende

Naar det dog glæder
os at høre om godsporrørelsen
Hjælpede - gid det maa
blive rigtig godt frendelig
og saa om at det er bedne
med lille Tuf og Alud
det bliver nok helt godt
naar I er Hæsende
herkjære - Tak for Brev
i dag - Din Moder -
Jeg havde faaet Løfte
for Tunge men det gik
saa fræs her taalmodighed
I maa vist ikke blive kjed

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

at J, ikke Kær Kommer til
enig Tøfelsesdag, for det er
enig en Føttdag hvid Kær
Dag 7 ser Kær men -
Gid glade Eder -
Ade -