

1924-03-05

AFSENDER

Alhed Larsen

MODTAGER

Andreas Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Generel kommentar:

Andreas Larsen er i gartnerlære i Stige ved Odense.

Harald Meyer (se denne) blev

arrestet i forbindelse med

Sparekassens krak.

Det har ikke været muligt at finde ud af, hvem der blev begravet. Hvem hhv.

Hanne og Axel er, kan heller ikke afgøres, da Larsen-familien kendte mange af de navne.

Omtalte personer:

- Bisgaard

Alhed Marie Brønsted

Johan Larsen

Johanne Larsen

Johannes Larsen

Vilhelm Larsen

Harald Meyer

Jørgen Müller

Fru Nielsen

Ellen Sawyer

Vilhelm Woll

Omtalte steder:

5792 Aarslev

Arkivplacering:

Kerteminde Egns- og Byhistoriske

Arkiv

DOKUMENTINDHOLD

Man har fejret Ellen Sawyers fødselsdag (Tante Elle).

Alhed Larsen har besøgt Harald Meyer i arresten i Kerteminde med en gymnastikbog. Det var meget ubehageligt, og Meyer så nervøs og elendig ud. Han blev glad for bogen.

Alhed og Johannes Larsen har været til en stor begravelse, hvor en Hanne var meget ulykkelig. Toget var forsinket, så de tog en lillebil hjem. Chaufføren hed Bisgaard, men de kaldte ham hele dagen Andersen.

TRANSSKRIFTION

Min go'e gamle Ven!

Jeg tænker saa meget paa Dig, hvordan det gaar Dig i din nye Stilling, og jeg savner Dig saa ganske forfærdeligt. Jeg tænker Du gerne vil høre lidt om, hvordan det gaar her. Her er ikke sket noget særlig, alt gaar i sin vante Gænge. Baser er saa flink og gaar aabenbart og hygger sig. Han er meget hjælpsom med alt var misfornøjet over at jeg selv rendte ned i Aftes til 9 Toget med et Brev til Din Far. I Dag har vi fejret Tante Elles Fødselsdag, der først er i Morgen. Fru Nielsen var her til Middag, Oxefilet med Rødvind og Appelsiner. Senere kom Niensens og alle Agrarens var her til Chokolade. – I Søndags kom Lysse og Forvalteren til [ordet "til" overstreget] med 2 ½ Toget. Jeg inviterede dem til en Sjus paa Hotellet, da jeg gærne vilde ned og sige Farvel til Harald, der jo skulde begynde at sidde om Mandagen. Han vilde have været op at sige Farvel til mig. Han syntes udmærket om Forslaget med Gymnastikbog og vilde gaa op næste Dag og hente i P Müller. Jeg sagde samme Besked om den, men desværre havde hun ikke kunnet finde den. Dagen efter, altsaa i Gaar gik jeg ned med dem paa Politikontoret, Voll lovede at give ham den, men jeg bad om jeg ikke nok maatte give ham den selv, jeg vilde saa gærne hilse paa ham. Jeg havde spurgt Harald om jeg maatte besøge ham, og han havde svaret, at jeg kunde vist nok faa Lov af Voll. Efter nogen Nølen fik jeg det ogsaa. Men det var nu pinligt. Han sidder højt oppe, først ad Trappen og tilsidst ad en Slags Stige, og saa det at Døren er laaset udefra, det virkede meget mere uhyggeligt end jeg havde forestillet mig det. 2 [Sidetal] Det er en lille, bitte Celle med en Træstol og et lille Bord, Sovebrixen er krampet op paa Væggen om Dagen. Jeg var lige ved at græde, da jeg saa ham sidde der, og jeg syntes han selv saa meget nervøs og elendig ud. Men han var glad ved Bogen og det er jo godt at I.P. har skreven saa meget udenoms Sludder, det er da en Slags Lektüre. Desværre skulde G[ulæseligt] staa og glo i Døren, jeg maa se at fedte lidt for ham, at det mulig kan blive bedre næste Gang. Jeg fortalte ham at Voll

havde givet mig Lov at besøge ham igen om 10 Dage. Jeg hilste ham fra Dig. - - Vores Begravelsestur om Mandagen gik godt. Det viste sig at Toget (8 ½) var forsinket 1 Time. Vi bestemte os saa for at tage en Lillebil og jeg forhandlede i Telefonen med en Mand ved Navn Andersen, der lovede at møde ved Stationen hvor vi var kommen ned, Baser gik op og hentede Rejsetøj. Vi kom godt ud af det med "Andersen", der var en pæn ung Mand, men forbavsende ukendt med Vejene, skønt han han [det sidste "han" overstreget] havde sagt i Telefonen, at han havde været i Nørre Søby. Da vi om Aftenen kørte ind her i Byen, spurgte han hvor han skulde køre hen. "Naa De ved ikke hvor Kunstmaler Larsens bor?" "Jo". "Naa men saa ved De maaske ikke, hvem De har kørt for?" "Næ, jeg hedder for resten ikke Andersen"!! - Naa, hvad hedder De da? "Bisgaard" Det var Bisgaards Søn, men han havde pænt lydt Navnet Andersen hele Dagen! - Turen gik ellers godt, men Føret var grufuldt. Hanne var meget glad ved os - Elle, Johanne og mig - men ellers meget ulykkelig og forgrædt. Der var stor Begravelse, 34 til Middag efter Begravelsen. Suppe, Hønseskød, Fromage, Kransekage og Axel ved en Bridge med Lomme, Axel er en nydelig Fyr. Det var jo Fastelavnsmandag, saa de havde fri fra Middag. - Nu skal dette til Toget.

[Skrevet på side 1, øverst og på hovedet:]

Hvordan har Du??

1000 Hilsner min egen Dreng

Din Mor

5te Marts - 24



