

1928-05-03

AFSENDER

Elena Larsen

MODTAGER

Gerda Rasmussen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet.

Afsendersted:

København

Omtalte personer:

Peter Hansen

Johan Larsen

Johannes Larsen

Arkivplacering:

Faaborg Museum, Peter Hansens
arkiv

DOKUMENTINDHOLD

Bimse Hansen skriver til Gerda Rasmussen, at Peter Hansen vil blive i Rom, og end ikke den virak, der venter ham kan få ham til at skifte mening. I øvrigt har han det godt og kan gå lange ture, hvad han ellers ikke har kunnet.

TRANSSKRIFTION

København 3/5 28

Kære Fru Holger!

Tak for Deres Brev, jeg havde morsomt nok samme Aften som jeg fik det talt med Skrive-Svane, der fortalte om Deres og altsaa Staden Faaborgs "skumle" Hensigter med min Far. Desværre kan det ikke blive til noget da Fødselaren er en stædig Mand, der paa det bestemteste nægter at forlade Rom, end ikke den Virak der venter ham kan faa ham til at skifte Mening. Forøvigt har han det ogsaa ualmindeligt godt, taaler at gaa lange Ture, hvad der jo ellers plejer at volde ham Besvær; han har været noget forkølet og af den Grund er hans Arbejde i Rom blevet forsinket, saa han først kommer hjem saa sent, men nu er han atter rask. Det er selvfølgelig en stor Skuffelse for hele Familien ikke alene fordi vi gaar Glip af Festlighederne men ogsaa fordi vi synes at det snart er paa Tiden at se dem igen.

Hvordan gaar det i Faaborg? Er Deres lille Pige rask? Jeg længes vældig efter at komme derover nu i dette vidunderlige Foraarsvejr og skal forresten i Dag paa en 3 Dages Biltur til Kerteminde og med Johannes Larsen og Lysse Joh.L. til Filsø og skyde en Buk.

Mange Hilsner til Holger og Dem selv fra Deres hengivne

Bimse Hansen

[tilføjet nederst med blyant]:

(Datter af Maleren P.H.)

København $\frac{2}{5}$ 28

Kære Fru Holger!

Take for Deres Brev, jeg havde moersomt
nok samme Aften som jeg fik det
talt med Skrive-Svane, der fortalte
om Deres og altsaa Staden Faaborg, skun-
le" Hensigter med min Far. Desvære
kan det ikke blive til noget da Fod-
selseren er en stædig Mand, der for
det bestemteste mente at forlade Rom,
end ikke den Virak der ventes ham
kan gaa ham til at skifte
Mening. Forøvrigt har han det
ogsaa ualmindelig godt, tænker at
gaa lange Ture, hvad det jo ellers
plejer at volde ham Besvær; han
har været meget forkølet og af den

Grund et hans Arbejde i Rom
blevet forsinket, saa han først kommet
hjem saa sent, men nu er han
atter rask. Det er selvfølgelig en stor
Skuffelse for hele Familien ikke alene
fordi vi gav Glip af Festslyhedens
men ogsaa fordi vi synes at det snart
er paa Tiden at se dem igjen.

Skoodan gaar det i Faaborg?
Er Deres lille Pige rask? Jy længe veldig
fler at komme derover nu i dette uordent-
lige Forsovvejs og skal ferresten i Dag
paa en 3 Dages Biltur til Kerteminde
og med Johannes Larsen og Lypse Joh. L.
til Filsø og skyde en Buk.

Mange Hilsener til Holger og
Dem selv fra Deres hengiven
(Datter af Malerm P. H.) Birse Hansen.