

1923-05-28

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen fremgår af brevet.

Generel kommentar:

JL og Achton Friis er i foråret 1923 på sejlads med Rylen til de vest- og nordsjællandske øer for at forberede bogværket De Danskes Øer.

Rylen - en Kerteminde-fiskerbåd - er i 1921-24 ekspeditionsskib for JL og AF og sejler i dag som museumsskib for Østfyns Museer.

Afsendersted:

Sejerø

Omtalte personer:

Andreas Larsen

Christine Swane

Omtalte steder:

Sejerø

Skælskør

Nixelø

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

JL er på Sejerø og har ikke fået brev i over en uge. Han er meget bekymret og har det ikke godt med, at det kan være svært med postgangen, når han sejler rundt.

TRANSSKRIFTION

Sejerø 28 Maj. 1923.

Kæreste Alhed!

Ved Du om det sidste Brev jeg har faaet fra Dig er skrevet Dagen før Pufs Fødselsdag. Da jeg var i Skjælskør gruede for den Tid der vilde gaa inden jeg paa Nixelø kunde høre fra Dig og tænkte kun lidt paa at naar jeg kom der skulde jeg gaa 7 dage forgæves til Posten og rejse derfra uden at have hørt et Ord. Vi er nu her paa Sejerø og du maa endelig paa en eller anden Maade bede mig ved om der er noget godt. Det er rædselsfuldt at gå og tænke paa alle optænkelige Ulykker. De Ting jeg skriver om at faa sendt i Begyndelsen af Turen kan det være det samme med nu, bare jeg maa faa et Brev. Det er vist Uglens Fødselsdag i Dag eller i Mrg. Vil du hilse og ønske til Lykke. Mange kærlige Hilsner. Jeg er forfærdelig urolig og elendig.

Din

JL.

Tjejevi 28 Maj. 1923.

Kærlig Alhed!

Ved Du at dit sidste Brev og den gamle fond  
er blevet draget for Prof. Godselds. Det er  
i sig selv grunden for den Tid der vilde gaa  
ind i gaa Næstlo kunde prøve sig  
og tænke kun lidt paa at naar jeg kom  
der skulde jeg gaa i Dage for gaaen til  
Tiden og reise derom uden at have lidt  
at Odd. Vi kommer fra Tjejevi og der  
man endelig paa en eller anden Maade  
de lude mig ved om de er noget galdt.  
Det er rædselsfuldt at gaa og spidulene  
paa alle optændelige. Ulykker. De  
Ting jeg skrev om at Læreren, Bo  
gynkelise af Tinde, har det værste  
sammen med mig, bare jeg gaaer for  
at Brev. Det er vist Ulykken Godselds  
i sig selv. Noget vil der blive om det  
vilde til Lykke. Mange kære hilsener  
Jeg er forfærdelig usikker og elendig

Din

O.L.