

1943-05-26

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Johan Larsen, Peter Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst på begge breve

Generel kommentar:

Øtegningerne er Johannes Larsens tegninger fra Ryle-rejserne til De Danskes Øer.

Johan Larsens ønske med hensyn til

Båxhult: Man arbejdede på at overdrage gården fra far til søn og på, at Andreas (Johans bror) fik et tilsvarende beløb.

At Johannes Larsen over for sit barnebarn kalder sig "Farbror Johannes" må være en tanketorsk.

Afsendersted:

Knuthenborg

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Stednavnet er skrevet på begge breve

Omtalte personer:

Andreas Larsen

Elena Larsen

Jens Larsen

Jonas Larsen

Peter Andreas Larsen

Jeppe Larsen, Pufs søn

Frida Madsen

Alhed Maria Møhl, Lysses datter

Arkivplacering:

Brevene er i privateje

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevene er i privateje

DOKUMENTINDHOLD

Brev fra Johannes Larsen til Johan:

Johannes Larsen maler på Knuthenborg, hvor der er mange fugle. Han har solgt tegningerne fra De Danskes Øer til Kobberstiksamlingen.

Han skal nok arbejde på, at Johan får sine ønsker hvad angår Båxhult opfyldt.

Brev fra Johannes Larsen til Peter:

Johannes Larsen får meget god mad på Knuthenborg. Anden derhjemme har fået ællinger og hønen kyllinger. Den gamle ugle har revet Larsen i øret tre gange og også angrebet Andreas og Jeppe.

TRANSSKRIFTION

Knuthenborg 26 Maj 1943.

Kære Lysse.

Det er snart længe siden Du har hørt fra mig. Du maa ikke blive altfor utaalmodig. Jeg har haft meget travlt lige siden jeg kom hjem fra Kjøbenhavn og som Du ser er jeg nu her hvor jeg har drevet om nogle Dage og set paa Landskabet, men nu er jeg begyndt at male. Her er en Hejrekoloni og en 20-30 Graagæs og en umaadelig Mængde Nattergale der synger Døgnet rundt. Jeg har ogsaa hørt en Pirol. Jeg har solgt godt siden Nytaar, bl.a. hat jeg solgt Øtegningerne til Kobberstiksamlingen for 25.000 Kr. Jeg bliver nok her til midt i næste Maaned og naar jeg kommer hjem skal jeg nok virke for at Du kan faa Dit Ønske opfyldt med Hensyn til Båxhult. Mange Hilsner til Jer allesammen

Din Far.

Johannes Larsen Kjerteminde

p.T. Knuthenborg Bandholm.

20 [ulæseligt]

St. Frida 22 Apr. 21 Maj 14 Juni

L. Frida 16 Maj

Knuthenborg 26 Maj 1943.

Kære Peter!

Puf fortæller mig at det snart er Din Fødselsdag. Til Lykke. Som Du ser er jeg her for Tiden og bliver her til omkring Midten af næste Maaned. Vi faar friskkogte Rejer og foruden andre Ting Aal paa forskellig Maade hver Dag til Frokost og til Middag for vi ny Kartoffler og ny Gulerødder og Asparges til Forret og Jordbær til Dessert. Jeg havde Brev fra Puf i Gaar vores Graaand har faaet 10 Ællinger og vi har en Høne med 8 Kyllinger og en Blaamejse med 8 Æg, og en Ugle med en stor Unge. Den gamle Ugle har

3 Gange fløjet i Hovedet paa mig og revet mig i Øret og paa Halsen, den er ogsaa fløjet paa Puf og har revet Jeppe i Nakken. Jeg haaber Du maa faa en god Fødselsdag, men den er vel forbi naar Du faar dette.  
Din hengivne Farbror Johannes.

Knuttenborg 26 Maj 1943.

Kære Peter!

Puf fortælle mig at dit navn er din  
Fødselsdag. Til Lykke. Som du ser er  
jeg her for Tiden og bliver her til om.  
Bring Midten af næste Måned. V.  
Jeg har friskogte Rejer og Jovuden ombrø  
Ting skal gaa forskjellig Måde hvor  
Jeg vil Frøken og til Middag for vi ny  
Kartofler og ny Gulrødder og Stjerner  
vi Færdig og Jovden til Dessert. Jeg  
harde Bøer for Puf i Gaa vores  
Gaaand Na jaat 10 Ellinge og vi  
har en Høne med 8 Kyllinge og  
en Blaamejer med 8 og en  
Ugle med en stor Ugle. Den  
gamle Ugle har 3 Gange fløjet  
i Hovedet gaa mig og revet mig  
i Høet og gaa Halsen, den er ogsaa  
fløjet gaa Puf og har revet Jeppe  
i Næsen. Jeg håber du maa gaa en  
god Fødselsdag, men den er vel færdig  
naar du paa dette Din hengivne  
Farboer Johannes

Knuthenborg. 26 Maj 1943.

Kære Lyse.

Det er snart længe siden du har hørt  
fra mig. Du må ikke blive allfar  
utålmodig. Jeg har haft meget travlt  
lige siden jeg kom hjem fra Kjøbenhavn  
og som du ser er jeg nu her hvor jeg  
har døvet om nogle Dage og er paa  
Landtkøbt, men nu er jeg begyndt at  
male. Her er en Flyvekolori i en 20-30  
Ganges og en utværdig Menge Natte  
gale de syge Døgnit rundt. Jeg har  
også lidt en Pival. Jeg har solgt godt  
siden Nytaa, bl. a. har jeg solgt 1/2  
mængde til Kobberstiksamlingen for  
25.000. Jeg bliver nok her til midt  
i næste Maaned og naar jeg kommer  
hjem skal jeg nok virke for at du  
kan jaa dit Fiske opfyldt med  
Hersyn til Båthull. Mange  
Hilne til jer allesammen

Din Far,

Johannes Larsen Kjetenimide  
p. T. Knuthenborg Sandkrohn.



**KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE**

NY CARLSBERGFONDET

