

1906-10-18

AFSENDER

Alhed Larsen

MODTAGER

Johannes Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Brevet er udateret. Alhed Larsen er i Malmø hos søsteren Astrid (Dis), som venter sit barn nr. to. Barnet blev født ca. 26. oktober 1906 (Johannes Larsen skrev tillykke 27. oktober). 17. oktober skrev Johannes Larsen, at han malede kalve, og Alhed svarer på dette i brevet.

Generel kommentar:

Alhed Larsen er i Malmø hos søsteren Astrid (Dis), som skal føde barn nr. to. Johannes Larsen er under noget af Alheds Sverigestur hos broderen Klaks på gården Rørdam. Amanda har været i huset hos Larsens i Kerteminde, men skal nu fortsætte til Malmø for at arbejde for Astrid og Alfred Goldschmidt.

Omtalte personer:

Alfred Goldschmidt

Ina Goldschmidt

Amanda Heinesen

Andreas Larsen

Johan Larsen

Astrid Warberg-Goldschmidt

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Alhed Larsen har Astrids datter, Ina (Sjums) på skødet, mens hun skriver. Astrid har endnu ikke født og onsdag rejser hendes pige. Amanda må rejse til Malmø 24. oktober.

TRANSSKRIFTION

Kæreste Lars!

Med lille Sjums paa Skødet griber jeg Pennen. Hun har det heldigvis en hel del bedre nu, men er jo endnu noget gnaven. Jeg var ude en lang Tur med hende i Formiddags. I Efterm. Har jeg strøget en stor Sengelinned. Hvor det for Resten var et bedaarende Vejr at gaa i i Dag, saa stille og smukt, vi var i Kungsparken, der er rigtig kønt. Det er snart noget galt noget at den Unge ikke kommer. Paa Onsdag rejser Pigen og saa bliver det en farlig Redelighed. Vi vilde jo gærne se Ungen, før vi siger endelig Besked om Amandas Rejse, men der bliver vist ikke andet for end at hun rejser fra Kerteminde Onsdag d. 24 med 3.20 og saa kommer her Fredag med Færgen der gaar 11.10 fra Frihavnen. Det kan Du da foreløbig sige til hende, saa kan vi jo altid sende Besked, men det bliver vist nok saadan. Lille Sjums brøler aldeles ustandselig siddende paa mit Skød saa det er ikke nemt at samle Tankerne. Tak for Dit Brev i Dag, det er morsomt, Du maler Kalve, og at Ungerne er flinke. Min Forkølelse bliver vist forhaabentlig ikke til noget videre.

Jeg maa slutte, Brevet skal med. Hilsner til alle, Kys til Dig og Børnene. Din A.

Dis hilser, Alfred er i København.

**KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE**

NY CARLSBERGFONDET

OMTALTE VÆRKER

Johannes Larsen maler et billede af kalve

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET



KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

at gaa i i Dag, saa stille
s' smilte, vi var i Høiings
parken, der er rige Kört.
Det er snart udit galt
udet at den Høi ikke
Køimere. Taa Oudey
rejer Pijer, s' saa blude
det en farh. s' Redes hedy.
Vi vilde jo gærne se hu-
gen, for vi ejer endes
Peeke om Amundas
Rijer, men der bliver vist
ikke andet for os at
kun rejser fra Kørlyunde
Oudey d. 27 med 3^o og
saa kommer her Fretay
med Farzen der gaar
11^o fra Filtavien. Det
naar vi da fareligt vil
til hunde, saa kan vi

jo altid blude smilte Pæke,
men det bliver vist den
Køimere. Lelle Pijer holder
aldeles i Høi, s' s' s' s'
paa med Pæke, saa det
er ikke uuit at samle
Tappeme. Far for det Pæke
i Dag, der er uorsomt den
uaiter Kølve, s' at Kørlyunde
er plinke. Min Farkölle
bliver vist farhaabentlig
ikke til udit videre.
I saa alidde Pæke
skad med. Vilner! Et
alle, Hys Et G' s' Pæke.
den st.

Min Kølve, Alfreder i
Køimere