

1898-02-12

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Afsendersted:

Kerteminde

Omtalte personer:

Christian Andersen

Peter Hansen

Vilhelmine Larsen

- von Rosen

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek
af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen maler på Christian Andersen lader patroner.

Han skal til von Rosen, som har noget at vise ham.

Peter Hansen har under sit besøg tegnet Larsens hund Tjalfe (vedlagt i brevet).

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 12 Februar 1898

Min egen Kæreste!

Nu er det lige ved at være galt med Tiden igen jeg har nemlig kun en halv Time til Posten gaar, og da det er Søndag i Morgen maa det jo af Sted Kl. 4, ellers faar Du det jo først paa Mandag. Peter kom saa i Gaar Eftermiddags. I Formiddags da jeg sad og malede paa Chr. A. kom jeg pludselig i Tanker om, da Kl. slog 11 at jeg skulde hen til Ullerslev efter Moder, saa skyndte jeg mig hjem og fik spændt for og Peter kørte saa med, henne ved Ullerslev mødte vi Postvognen med Moder i og vi bad hende saa sidde og kørte bag efter hjem, saa fik vi lidt Mad og nu sidder jeg her og skriver. I Aften skal jeg ned at spise til Aften hos v. Rosen. Der er en Dame der har sendt ham noget, som hun gerne vilde have at jeg skulde se paa. Gud ved hvad det er. Da jeg var nede at male i Formiddags tegnede Peter et Par Billeder af Tjalfe, da den lige havde spist, de er maaske lidt overdrevne men ligner ellers ganske godt, Du maa laane dem og se paa dem, men jeg vil have dem igen her er de. Jeg ser nu at jeg godt kunde have skrevet lidt udførligere for Tidens Skyld jeg har kun været godt 10 M. om dette, men det er væmmeligt at skrive naar man skal skynde sig. Det er ellers snart meget længe siden jeg har faaet Brev fra Dig. Men nu glæder jeg mig til at faa et meget langt Brev i Morgen det er Søndag. Det ærgrede mig at jeg maatte holde op med at male i Formiddags, jeg var kommen saa godt i Gang med at male en Haand, men i Morgen Formiddag maa jeg komme ned at male igen, da det er Gudstjeneste, Chr. Andersen gaar nemlig i Kirke hver Søndag. Ja nu maa jeg sige Farvel for denne Gang min Kæreste, kan Du nu være sød og skrive til mig strax hvis Du ikke har skrevet saa jeg faar Brev i Morgen. Mange kærlige Hilsner fra Din hengivne

Johannes Larsen

Nu kom Moder ind og bad mig hilse Dig.

Bilag I

[Tegninger]

Saaledes er mit Udseende efter at have gennemgaaet en Fedekur hos Hr Johannes Larsen.

Tjalfe.

KILDER TIL DANSK KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

OMTALTE VÆRKER



Johannes Larsen: Christian Andersen lader patroner. 1898. Olie på lærred. 73 x 73 cm. Statens Museum for Kunst

Uds. Andersen gaar nemlig
: Kirke hver Torsdag. Jer
nu ma jeg ogsi blive
for denne Gang min
Kæreste, kan Du nu være
vild og blive til mig strax
hvis Du ikke har skrevet
og jeg faar Brev i Mor.
Mange kære hilsener
til alle fra din hengivne
Johannes Larsen.

Nu kom Moder ind og
bad mig om at hilse Dig.

Ertereminder 12 Februar 1898.

Min egen Kæreste!

Nu er det lige ved at være galt
med Tiden igen jeg har nem-
men en halv Time til Posten
og da det er Torsdag
Morgen ma det jo af sig selv
være kl. 4, eller faar du det jo
næsten Mandag. Peter kom saa
i Eftermiddag. I Formid-
dag da jeg sad og maalede
Uds. d. kom jeg pludselig
Torsdag om, da kl. slog 18 at
jeg skulde hen til Ullerslev
efters Moder, saa skrev jeg
mig hjem og fik spændt
og Peter kom saa med, han
er ved Ullerslev mødte vi
Postvognen med Moder i og
vi lod hende saa sidde og

korte bog efter Lyne, saa vil
 vi lidt Maad og nu sætte
 sig her og skriver. I Aften
 skal jeg med at spise til
 Aften hos v. Rosen. Læs
 en Dame der har sendt
 ham noget, som hun
 gerne vilde have at jeg
 skulde se paa. Gud ved
 hvad det er. Da jeg var
 inde at male i Formid-
 dags tegne Pils et
 Par Billeder af Tjølpe, da
 den lige havde spist, maatte
 de se paa os lidt over
 drene men ligner ikke
 ganske godt, De maaske
 laane dem og se paa
 dem, men jeg vil kun
 dem igen her er de. Jeg
 ser nu at jeg godt kunde

have skrevet lidt udfor-
 ligere for Tidens Skyld
 jeg har kun været godt
 10 M. om de to, men det
 er ualmuligt at skrive
 naar man skal skynde
 sig. Det er ellers svært
 at længe siden jeg har
 faaet Brev fra Dig. Man
 nu glæder jeg mig til at
 faa et meget længe Brev
 i Morgen det er Torsdag.
 Det dog ville mig at jeg
 maatte holde op med
 at male i Formiddag, jeg
 var kommen saa godt i
 Gang med at male en
 Mand, men i Morgen
 Formiddag maaske jeg
 kan med at male igen,
 da det er Lidstjærte,

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET



Paullets er mit Udreende ist at have
gemengend en Peltkur hos Hr Jo-
hannes Larsen. Tjulf.

