

1902-09-21

AFSENDER

Alhed Larsen

MODTAGER

Johannes Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Brevet er kun dateret "Mandag" (brevets anden del). Johan (Lysse) sidder på Alheds skød og prøver at forhindre, at hun skriver, og Andreas (Puf) er ved at græde over, at hans far ikke er hjemme, men han kan snakke. Børnenes alder taget i betragtning kan brevet være skrevet i efteråret 1902. Hvis kuverten, som i indskannet udgave fandtes ved siden af brevets side 1, hører til brevet, er det afsendt 21. oktober 1902 til Karl og Marie Schous adresse.

Generel kommentar:

Alhed Larsen var bange for at være alene hjemme (også med børn). Brevet er afskrevet fra fotokopier givet af Det Kongelige Bibliotek til Johannes Larsen Museet mange år før, at databasearbejdet gik i gang. Der var ikke skanning af brevets side 2 og 3 i skanningerne leveret fra Det Kongelige Bibliotek til museet i 2017.

Omtalte personer:

Andreas Larsen
Jeppe Andreas Larsen
Johan Larsen
Karl Schou
Marie Schou
Christine Swane

Omtalte steder:

Bogense
Munkebo Bakke
København

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen må endelig blive i København. Alhed er ikke så bange længere. Børnene er søde, men Puf længes efter sin far. I.A. Larsen vil rejse til København samme nat, og han går ud til Schous for at træffe Johannes Larsen.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde

Udsigt fra Munkebo Bakke

[Håndskrevet]:

Kæreste Lars!

Bliv dog bare derinde nogle Dage til, naar Du ikke er bleven færdig med, hvad Du gjerne vilde, jeg har det jo meget godt, og hvad Bangheden angaar, saa er jeg ikke nær saa bange nu som de første Dage. Det er altfor ærgerligt at rejse hjem, naar Du ikke har naaet, hvad Du vilde. Ungerne er rigtig søde og flinke. Puf længes aldeles rørende efter Dig, han krøller sin Mund og er lige ved at græde hver Gang han snakker om Dig. Nu for lidt siden da 6 Toget kørte forbi, spurgte han om det var det Tog, der kørte ud til København og hentede Lavsi. Lysse sidder paa mit Skød og gør alt hvad han kan for at forhindre mig i at skrive, jeg skal ind at lægge dem i Seng nu. Jeg var ovre hos de Gamle i Gaar til Middag og Aften med Ungerne. Det er dog et henrivende Vejr i disse Dage. Nu Farvel, kæreste Lavsi! Jeg kan ikke mere for Lysse. 1000 Hilsner og Kys fra Din
Alhed

Mandag

Uglen kommer nu og siger at Svigerfar rejser derind i Nat og at han strax gaar ud til Schous for at træffe Dig, saa Du maa altsaa ikke gaa derfra i Morgen tidlig. Saa er det jo sikkert, at Du ikke kommer i Morgen

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET



KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

Til Maleren
Hr. Johannes Larsen
Aus Maleren
Hr. Carl Schou
Adelgade 17
København

12

**KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE**

NY CARLSBERGFONDET

