

1898-01-11

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Generel kommentar:

Alhed boede januar til marts 1898 hos sin morbror Brandstrup i København og tog sangtimer hos Hedevig Lützhøft.

Afsendersted:

Kerteminde

Omtalte personer:

Christian Andersen

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Alhed og Johannes Larsen skal mødes i København.

Johannes Larsen kan ikke male på Christian Andersen-billedet, da modellen er i Odense og tage romerske bade.

Johannes Larsen er træt af at undervise på Teknisk Skole.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 11 Januar 1898

Kæreste Alhed!

Jeg har nu bestemt mig til at køre til Nyborg paa Fredag, for at kunde komme med Exprestoget, saa at jeg kan komme i ordentlig Tid. Det foresvæver mig at det kommer til Kjøbenhavn Kl. 8 ½ eller deromkring, men hvis Du ikke ved bedre Besked maa Du hellere forhøre Dig derom. Jeg antager for Resten at det er det Tog Du plejer at rejse derover med. Jeg har ikke faaet malet noget siden jeg kom hjem. Chr. Andersen er nemlig i Odense og tager romerske Bade for sin Gigt og kommer først hjem sidst i Ugen, saa jeg kan ikke faa begyndt paa ham før efter at jeg har været i Kjøbenhavn. Jeg længes meget efter Dig og glæder mig til paa Fredag. Nu om en halv Time skal jeg i teknisk Skole, jeg synes værre og værre om at gaa derned, men i Aften er det da kun en Time og naar den er overstaaet er der kun 2 i Morgen og saa kommer Torsdag og paa Fredag skal jeg over og kysse Dig mange Gange. Mange kærlige Hilsner fra Din hengivne

Johannes Larsen.

OMTALTE VÆRKER



Johannes Larsen: Christian Andersen lader patroner. 1898. Olie på lærred. 73 x 73 cm. Privateje

Njorteminder 11 Januar 1898.

Kæreste Alhed!

Jeg har nu bestemt mig til
at køre til Nyborg på en Fre-
dag, for at kunne komme
freds Egentogget, saa at jeg
kun komme i ordentlig Båd.
Det forsværes mig at det
kommer til Rybenhavn
Kl. 8^{1/2} eller deromkring, men
hvis Du ikke ved bedre Bæde,
maa Du hellere forhøre Dig
derom. Jeg antages for Redin
at det er det Borg Du plejer at
ryse derover med. Jeg har
ikke faaet malet noget siden
jeg kom hjem, Liv Studeren
er nemlig i Odense og tager
romske Bæde for en

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

Gjort og kommer først
hjem lidt. Ugen, saa jeg
kan ikke faa besynder paa
hvorn for efter at jeg har va-
ret i Kjøbenhavn. Jeg længs
meget efter Dig og gleder
mig til paa Fredag. Nu
om en halv Time skal jeg
teknisk Skole, jeg synes vas-
re og røre om at gaa der-
ned, men i Aften er det
da kun en Time og maas-
ken er overstaaet, er det
kun 2 i Morgen og saa
kommer Torsdag og paa
Fredag skal jeg over og
kysse Dig mange Gange.
Mange kærlige Hilsner
fra Din hengivne
Johannes Larsen.