

1898-06-01

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
Da

Dateringsbegrundelse:
Dateringen fremgår af brevet

Afsendersted:
Kerteminde

Omtalte personer:
Peter Hansen
Christine Swane

Arkivplacering:
Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:
Indleveret til det Kongelige Bibliotek af
Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

En telefon er et unyttigt og idiotisk instrument, synes Johannes Larsen. Vejret er dårligt, så Larsen kan ikke male på sin guldregn.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 1 Juni 1898.

Min egen Kæreste!

Jeg havde tænkt at skrive [noget af papiret mangler] Aften, men da Du [noget af papiret mangler]nere tænkte at [noget af papiret mangler] lade være, men [noget af papiret mangler]g det alligevel, for jeg syntes der var noget jeg vilde fortælle Dig, som jeg desværre ikke kan komme paa nu. En Telefon er et unyttigt og idiotisk Instrument. Det glæder mig meget at Du og Elle kommer paa Lørdag, jeg skal nok komme hen efter Jer. Bare det snart maa blive godt Vejr, det er snart fortvivlende i Dag har det [noget af papiret mangler] i Morges da jeg vaagnede og opdagede at det var Storm og Regn blev jeg saa gnaven at jeg blev liggende saa længe til jeg fik Hovedpine. Jeg har ikke be[noget af papiret mangler] i Dag end skre[noget af papiret mangler] Peter efter [noget af papiret mangler] Pensler og barberet mig, et smukt Dagsværk. Det er underligt at jeg slet ikke kan komme i Tanker om hvad det var jeg vilde skrive til Dig. Nu regner det igen. Du skriver vel nok en Gang til mig inden I kommer. Vil Du hilse Christine. Mange kærlige Hilsner fra Din hengivne Johannes Larsen.

Ejertemindet 1 Juni 1878.

Min egen Kærester!

Jeg havde tænkt at skrive
dig en Brev, men da du
ikke havde været hjemme, tænkte jeg
at det alligevel var
og endelig var noget jeg
vilde fortælle dig, som jeg
desværre ikke kan komme
paa net. En Telegraf er et
unyttigt og edielt Instru-
ment. Det glædes mig
meget at du og alle kommer,
men paa Lørdag jeg skal
nok komme den 15de Jor.
Bare det snart maatte blive
godt Vejr, det er snart
fortvædende, i Dag har det
blevet meget hurtigt

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

i Morges da jeg vaagnede og gadedagede at det var Storm og Regn blev jeg saa greven at jeg blev liggende saa længe til jeg fik blodgum.
Jeg har ikke bedt
P. Day end skrev
Peter Sus efter
Pender og barberet mig,
et smukt Sagsvæb.
Det er underligt at jeg
slet ikke kan komme i
Vand om hvad det var
jeg vilde skrive til Dig.
Nu regner det igen.
Du skriver vel nok en
Gang til mig anden
I kommer. Vil Du
vilde Christen.
Mange kære
Johannes Larsen