

1900-11-11

AFSENDER

Astrid Warberg-Goldschmidt

MODTAGER

Laura Warberg

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Generel kommentar:

Astrid Warberg var i huset hos sin søster, Alhed Larsen, og dennes mand, Johannes Larsen i 1900-1901. De boede på daværende tidspunkt i Lille Kærbyhus i Kerteminde. Huset var ejet af Johannes Larsens forældre ("Gamle Larsen").

Afsendersted:

Kerteminde

Omtalte personer:

Alhed Larsen

Jeppe Andreas Larsen

Johannes Larsen

Hempel Syberg

Arkivplacering:

Kerteminde Egns- og Byhistoriske

Arkiv, BB0421

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Testamentarisk gave fra Laura

Warberg Petersen til Østfyns Museer

DOKUMENTINDHOLD

Astrid er kommet til Kerteminde, og hun og Alhed Larsen har ikke meget tempo på i hjemmet. Laura Warbergs brev gjorde dog en virkning, og IA Larsen bestilte murer, så der kan være klar, til hun kommer.

Astrids værelse er meget lille. Hun beder om at få sendt nogle møbler.

TRANSSKRIFTION

Kerteminde 11te Nov. 1900.

Kære Mor! Nu er vi nået så vidt, at vi er kommen til Kerteminde; men derpå står den rigtig nok endnu. Jeg mødte i Køkkenforklæde tidlig Fredag Morgen – men der var ingen Tale om at få begyndt. Først ved Middagstid blev det fastslået, at der først skulde begyndes næste Dag. Altså var Fredag Formd ["Formd" indsat over linjen] gået med at smådrive. Om Eftmd. fik jeg alle mine Sager op og i Orden.

Lørdag var det jo Mortensaften med Travlhed. Først langt ud på Eftmd. fik vi begyndt – gjorde rent og sæbede af i Sovekammeret, så var det mørkt. – jeg kan naturligvis ikke lide at bryde på med noget – det kan jo også blive deres Sag, når de vil have det færdigt. Bevæger sig også så småt, vil naturligvis gerne i eget Bo hurtigst. Jeg ved ikke fra hvem Smøleriet kommer – måske ligger det i, at de har nok i deres eget her. Dit Brev i Aftes har umiddelbart gjort en forbavsende Virkning. Gamle Larsen har lovet at Murerne må gøre færdigt i Morgen (Gulvet i Køkkenet skal lægges om og Væggene i Stuerne hvidtes) og i det hele lader det som om der nu skal tages fat - at det kan være parat til at modtage Dig sidst i Ugen. Jeg kan ikke andet end glæde mig over, at mit Værelse ser ud til at kunne blive så pænt – det er rart at kunne trække sig tilbage om Aftenen. I Dag har jeg Varmer heroppe – Gardinerne er ophængt og ser nydelige ud. Et Bord savner jeg meget; men får nok snart et.

Det er også meget kedeligt, hvis jeg alligevel ikke får Skabet; Værelset er i forvejen meget lille, så det er jo kedeligt at fylde et helt Hjørne med Kjoler. Stole haves næsten ikke. Kan jeg dog ikke få sendt mine to gule Stole med Sæderne? Og det lille Vadskestel – samt mit hvide Sengetæppe. Min lille Rørstol vil jeg blive mægtig glad ved. Mon det er dyrt at sende den Slags? Uha, dette bliver jo til et Forretningsbrev.

Der er for Resten heller ikke stort at sige om det Hele – det går i en Slendrian for vores Vedkommende – og jeg glæder mig utroligt til at komme i ordnede Forhold og få bestemt Arbejde. Vil Du hilse Onkel Syberg mange Gange fra mig!

Ligeledes mange Hilsner til Dig fra Din hengivne Astrid

Kerkemünde 11^{te} Novbr 1840.

Kære Mor! Nu er vi nået så vidt,
at vi er kommen til Kerkemünde,
men derpå står den rigtig nok
endnu. Ij mødte i Spilkehefaklode
lidt Fredag Morgen - men der
var ingen tale om at få begyndt.
Først med Middagsid blev det
fastslået, at der først skulde be-
gyndes næste Aft. Altså var
Fredag ^{formiddag} gælt med at smædrive.
Om Eftermidd. fik jeg alle mine
Sager op og i Orden.
Lørdag var det i Morningsøften
med Haulked. Først lang Tid
på Eftermidd. fik vi begyndt - gæde
rent i sehed af i Søekammeret -
is var det upåkt. - Ij kan
naturligvis ikke lide at brøge på
med Magt - det kan jo være blive
der. Ij var de vil have det
jærdigt. Be dyres og opå se
småt - vil naturligvis gerne
i øjet. Bø kærst. Ij ved ikke
fra hvem Signaliet kommer -
måske ligger det i at de har val
i deres Kælder. Dit Brev. Aft.
var imidlertid gælt en fulkommen

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

Virksom. I gamle Tiden var
Løbet af Kurerne med gule Papper
i Møgen (Sulvel: Røkkensel) og
Løbet om 7 Dage. Kurerne
Kunne / 10 i det hele Løbet
som nu det nu skal haves
at det kan ikke parat til at
modtage det i den i den
og kan ikke andet end glæde
sig over at mit Kærlige Brev
til at kunne blive så snart
de er vant at kunne høre og
Løbet nu almindelig. I den kan
de. Varne herofte - I den
er afhængt og her nydelig og
i den kan man se meget, men
for nok snart at
det er og meget kedeligt, hvis
alting ikke for sig selv
er i den og meget lille til det
er og kedeligt at følge et Brev
med sig. I den kan man
ikke. Man og dog ikke for end
mine for gode Tale med Løbet
og det lille Brevsket og samt
mit lille Brevsket. Min lille
Brevsket vil blive meget glad
hvis man det er dyrt at sende

den Skov? Uha dette Alene
for det et Forretningsbrev
den er for Reakt. Heller ikke
skal at sig om det Løbet - det
for i en Kenderen for vores
Bedømmende - og jeg glæde
mig utroligt til at kunne i
den. I den og for bedst
måske. Vil du ikke høre
måske - Gange for mig
I den mange Løbet
for din Kære
Kærlig