

# 1950-10-26

**AFSENDER**

Johannes Larsen

**MODTAGER**

Christa Knuth

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst på arket

Generel kommentar:

Johannes Larsen skrev erindringer fra blandt andet Sveriges-ophold til Aage Marcus' bog "Jeg kan huske", som udkom 1950.

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet på kuvertens bagside

Modtagersted:

Refshalevej 16 Maribo

Modtagerinfo (udskrift, tilskrift m.m.):

Adressen er skrevet på kuvertens forside

Omtalte personer:

Thora Cohn

Adam Knuth

Andreas Larsen

Jeppe Larsen

Else Larsen, Else, Andreas Larsens

kone

Ane Talbot

Arkivplacering:

Brevet er i privateje

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet ejes af en efterkommer af

Christa Knuth

**DOKUMENTINDHOLD**

Johannes Larsen har slidt med manuskriptet og sendt det afsted. Derefter har han skrevet breve. Andreas/Puf og Else er med børnene i Odense.

**TRANSSKRIFTION**

[Håndskrevet på kuvertens forside:]

Fru Lensgrevinde

Chr. Knuth

Refshalevej

Maribo.

[På kuvertens bagside:]

Johannes Larsen

Kjerteminde

[I brevet:]

Kjerteminde 26 Octbr. 1950.

Kære Grevinde.

Tusind Tak for sidst! Vi havde en god Rejse hjem og kom lige til pas til Færgen. Jeg gik straks i Gang med Manuskriptet og i Gaar sled Puf og jeg i det hele Dagen og fik det sendt af om Aftenen. I Dag har jeg siddet og besvaret Breve hele Dagen, der laa jo en Masse Post der havde hobet sig op i min Fraværelse heldigvis kunde det meste gaa i Kakelovnen. Puf og Else og Børnene er i Odense, henholdsvis til Frisør og paa

Blomsterudstilling. Jeg har sat dem til at faa Rejer med hjem, altsaa Nordsø Rejer, men det er jo ikke sikkert det lykkes. Hils Adam! Mange Hilsener til Dig selv fra

Din hengivne

Johannes Larsen.

P.S. Jeg har aldrig været saa glad ved at besøge Dig, som denne Gang JL.

KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET



Fru Lensgrevinde  
Chr. Knuth  
Repshalevej  
Maribo.

**KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE**

NY CARLSBERGFONDET



Gjorteminde 26 Okt. 1950.

Kære Grevinde.

Tusind Tak for ridet! Vi havde en  
god Rejsse hjem og kom lige til pas til  
Færgen. Jeg gik straks i Gang med Mams  
skriptet og Gaas sled Puff og i det hele  
Dagen og fik det sendt af om Aftenen.  
I Dag har jeg siddet og levet Boeve  
helt Dagen, det lader jo en Masse Part  
de havde hobet sig op i min Fraværelse  
heldigvis kunde det næsten gaa i  
Kæbelovnen. Puff og Else og Børnene er  
i Odense, henholdsvis til Frøer og paa  
Blomsterundetilling. Jeg har en dem til  
at paa Rejs med hjem, altsaa Nordstj  
Rejs men det er jo ikke sikkert det lykkes.  
Glæde til dem! Mange Hilsener til Dig  
selv fra

Din hengivne  
Johannes Lassen.

P.S. Jeg har aldrig været saa glad ved  
at besøge Dig, som denne Gang H.S.