

1906-10-23

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Generel kommentar:

Alhed er i Malmø hos sin søster, Ingeborg Astrid Goldschmidt (f. Warberg), som skal føde barn nummer to.

Torsken og Tante Mis: Tante Mis (Wilhelmine Brandstrup), som drev pensionat på Gothersgade i København, har bedt Johannes Larsen sende torsk til hende en gang ugentligt.

Lundsgaard: Gartner Allerup arbejdede på herregården Lundsgaard lige udenfor Kerteminde.

Afsendersted:

Kerteminde

Omtalte personer:

Vilhelm -

Laurentius Allerup

Wilhelmine Berg

Niels Hansen

Amanda Heinesen

Andreas Larsen

Johan Larsen

Christian Møller, maler

Karl Schou

Marie Schou

Peter Sus

Fritz Syberg

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til DKB af Larsen-familien.

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsens søn har været vågen om natten, fordi han havde bidt sig i kinden.

Han har indrammet akvareller og havde brug for gode råd, så han hentede Fritz Syberg (Baronen).

Der er mange gæs og ænder ved stranden, og Larsen har skudt en andrik. Børnene har moret sig med at sige Onkel Røv mv. ved bordet.

Det er ikke muligt for Johannes Larsen at skaffe Tante Mis (Wilhelmine Brandstrup) ordentlige torsk.

Larsen har snart opgivet tanken om, at barnet bliver født, mens Alhed er på besøg (hos sin søster).

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 23 Octbr 1906.

Kæreste Alhed!

Jeg havde en meget urolig Nat med Lysse, han vækkede mig første Gang Kl. 11 og 3die Gang Kl. lidt før 1 hver Gang grædende, det gjorde saa ondt i hans Læbe, han laa saa en lang Tid hos mig og var meget urolig men bestemte sig tilsidst til at gaa over i sin egen Seng. Det viste sig i Dag at han havde bidt sig i Kinden. Jeg stod op Kl. 6 og gik ud til Stranden da det er Gaasevej, der var ogsaa en hel Del og Møller, men de var for langt ude. Jeg har virket med Billeder og rammer i Dag til det løb helt rundt for mig, jeg lavede først 8-9 af Mappen til at passe til de smaa Rammer og vilde saa sætte dem i Skitzebogen i Resten, jeg klippede saa ud og det viste sig at der var 16 ligesaa mange som Rammerne, saa saa jeg efter Bunken af Blokbogsbladene og der var nogle og 20 Aquareller. Jeg savner Dig i høj Grad. Jeg gik saa ud efter Baronen og han gik med op og saa paa dem og gav mig nogle Raad. Jeg lovede Allerup i Gaar at komme op i Aften eller en anden Aften, han mente jeg kunde tage Børnene med. Marie var her i Eftermiddag for at høre om jeg saa vilde med i Anledning af at Amanda bliver her et Par Dage saa lovede jeg at gaa med. Da Baronen var gaet fodrede jeg Ænderne og lukkede de gamle Ænder ind, der har nemlig været Gravænder herude i Strandkanten de sidste Aftner og i Aften da jeg vilde hente min Bøsse for ikke at lægge Vaaben til til Andriken, kom jeg lige tids nok til at høre Møller skyde og se en And drive ind, jeg var en Del, spændt men det var en And. I Aften gik jeg derned efter at have lukket dem ind. Møller var der og længere henne sad der en og skød som han var bestilt for at jage dem væk jeg skød en dejlig fed Andrik der vejer omtrent 2 ³/₄ Pund bare Du var her til at spise den. Nu har jeg faaet klædt mig om og spist og venter paa Marie, Puf begyndte pludselig ved Bordet at

fortælle Uartigheder som Lysse havde sagt i Køkkenet, Lysse exploderede af Grin hver Gang, det var saadan som "Tante skide" "Tante Tissehul" "Onkel Lort" og en hel Del mere, og Onkel Røv suplerede Lysse grinende da Puf var færdig, det var mig umuligt ikke at grine med. Paa Gr. af alt dette har jeg heller ikke i Dag faaet sendt det til Sus, men i Morgen. Apropos. Tante Mis: Torsken her er ret umulig f. T. i Dag havde Vilhelms ingen Ting og Amanda kom med nogle diminutive Torsk blandede med du Rødspætter. Niels Hansen og Ko kom i Dag samt Brev fra Schou, Marie vil skrive til Dig, Schou foreslaar at Du skal besøge dem paa Hjemvejen, hvad der forekommer ret vildt da vi jo snart skal se dem. Jeg har for øvrigt nu opgivet at tro paa at den Unge kommer mens Du er der, men det er jo værst for dem selv. Her har du Schous Brev det kan maaske mere Dig at læse det. Mange kærlige Hilsner fra os alle 3.

Din

Johannes Larsen.

P.S.

Amanda gør rent i Dagligstuen i Dag, hun skurer nu og bliver hos Børnene mens jeg er paa Lundsgaard.