

**1922-04-20**

**AFSENDER**

Johannes Larsen

**MODTAGER**

Alhed Larsen

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen fremgår af brevet.

Generel kommentar:

Johannes Larsen er i Henne Kirkeby for at male og gå på jagt. Han og Achton Friis skal afsted med skibet Rylen for at gøre studier til bogværket De Danskes Øer.

Afsendersted:

Henne Kirkeby Kro

Omtalte personer:

Achton Friis

Omtalte steder:

Kerteminde

København

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

**DOKUMENTINDHOLD**

Dette brev er meget kortfattet, da Johannes Larsen vil skynde sig at få malet i det gode vejr. Den første maj er der afgang med Rylen fra Kerteminde.

**TRANSSKRIFTION**

Kirkeby 20 April 1922.

Kæreste Alhed!

Ja i Dag faar du kun et Par Ord, da jeg maa benytte Vejret, men da jeg sender dette til Kjerteminde, det kan jo ikke naa dig i Kjøbenhavn, vil der jo ligge mindst 3 Breve fra mig. Bare nu Vejret vilde holde et Par Dage til saa jeg kan blive færdig til at rejse hjem Søndag eller Mandag. Jeg har haft Brev fra Friis at vi først skal af Sted 1st. Maj.

Mange kærlige Hilsner

Din

JL.

Kirkely 20 April 1922.

Kæreste Alhed!

Ja: Jeg fandt du kun et  
Par Ord, da jeg maaske brugte  
Vejret; men da jeg sendte dette  
til Gynterminde, det kan jo  
ikke naa dig: Gynterminde  
vil de jo ligge mindst 3  
Breve fra mig. Bortse nu  
Vejret vilde holdt et Par  
Dage til saa jeg kan blive  
ferdig til at ryge hjem  
Søndag eller Mandag. Jeg har  
napt Brev fra Bror at  
vi først skal af Sted 1<sup>te</sup> Mj.  
Mange kære Hilsener

Linn  
L.