

1953-02-11

AFSENDER

Lars Christian Balslev

MODTAGER

Johanne Christine Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Afsendersted:

Erikshaab

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Gårdens navn er skrevet øverst s. 1

Omtalte personer:

Harald Balslev

Joachim Balslev

Lars Balslev

Maria Balslev

Martin Balslev

Nicoline Balslev

Johannes Larsen

Hans Lorentzen

Anna - Pige i huset hos Hans

Lorentzen

- Skydgaard

Arkivplacering:

Kerteminde Egns- og Byhistoriske

Arkiv, BB 0055

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Testamentarisk gave til Østfyns

Museer fra Laura Warberg Petersen

DOKUMENTINDHOLD

Det var smerteligt at miste Hans Lorentzen/Loria. Lars Balslev fik et brev skrevet sidste dag, hvor Loria levede. Han var skrøbelig, og hans husholderske fandt ham død i sengen. Medlemmer af hans gamle menigheder kom til begravelsen. Næsten alle Balslevs børn var der også. Johannes Larsen tog med Lars Balslev hjem og overnattede.

TRANSSKRIFTION

Erikshaab, Højrup

11/2 53.

Kære Junge!

Tak for din Opringning! Ja jeg burde for længe siden have skrevet til Dig efter Dit Brev af 17/1, hvori Du endda beder mig skrive og fortælle lidt om Loria. Det var jo et nyt og smerteligt Tab for mig, og jeg savner ham, hans Breve og hans aarlige Besøg her paa Erikshaab, og ikke mindst hans Hjem, der ogsaa var mit, naar jeg var i Kjøb. Hans sidste Brev til mig var skrevet den sidste Dag, han levede, og jeg fik det nogle Dage efter hans Død. Det var vemodigt at læse det, han skriver bl.a., at det er ligesom Baandene løsnes ved Vennernes Død, som nu sidst Harald, og saa følger han til: "Jeg vil ogsaa helre være den første af os to", det var som en Afskedshilsen, jeg skønner meget paa og aldrig vil glemme. – Han har jo været skrøbelig det sidste halve Aars Tid, men Døden kom ganske pludselig. Han kom ikke op, og da Anna, den gamle Pige, Du skriver om, kommer ind, laa han i Sengen og var død. Det var saa mild en Død, som man kunde ønske sig. Begravelsen foregik i Sdr. Næraa, og Du har maaske i Avisen læst lidt om den. Hele hans gamle Menighed fyldte Kirken, og der var ogsaa en Bilfuld fra Aadum, hans første Menighed i Vestjylland. Alle Lorianer og Skydgaard'er var samlet, og vi havde en smuk Dag sammen, med mange gode Ord baade i Kirken og i Forsamlingshuset, mange smukke Vidnesbyrd om, hvor afholdt og agtet han var. Mine Børn var med, alle undtagen Göga, og det var rimeligt, for de har nydt meget godt baade i Sdr. Næraa og i Kjøb. Las fulgte med mig hjem og overnattede, de andre tog hver til sit. Ja, Anna var altsaa stadig hos ham og passede ham med rørende Troskab. Det morede mig, hvad Du skrev om hende; det med Napoleonskagerne har jeg ikke hørt, ellers har jeg glemt det. Hun har altid taget med stor Venlighed.

[Resten af brevet mangler]

Lerikshaab, Højrup
11/2 53.

Kære Frøge!

Tak for din Oplysning! Ja jeg burde for længst
siden have skrevet til dig efter dit Brev af 17/1,
hvortil du endda beder mig skrive og fortælle lidt
om hossa. Det var jo et nyt og smukt belyst Tak for
mig, og jeg savner ham, hans Brev og hans aarlige
Besøg her paa Lerikshaab og ikke mindst hans
Hjerte, der ogsaa var mit, naar jeg var i Kjøbenhavn.
Hans sidste Brev til mig var skrevet den sidste
Dag, han levede, og jeg fik det nogle Dage efter
hans Død. Det var uendeligt at læse det, han skri-
ver bl. a., at det er ligesom Baardens Løsen ved
Kunners Død, som mit sidste Harald og saa fejrer
han til: "Jeg var ogsaa heldig vare den første af os
to", det var som en Dødsbedstøtte, jeg skønnede
meget paa og aldrig var glemme. - Han har jo vel
vel skrevet det sidste halve Aar Tid, men Døden
kom ganske pludselig. Han kom ikke op, og da

000055

Anna, den gamle Pige, du skriver om, kom
ind, saa blev i Leugen og var død. Det var
saa mild en Død, som man kunde ønske
sig. Begravelser foretog i Ldr. Narae, og du har
maaske i Bergen læst lidt om den. Helt hvid
gamle Menighed fyldte Kirken, og der var
ogsaa en Bilfuld fra Radum, hvars første
Menighed i Vestjylland. Alle Korskuer og Skyd-
gaarder var samlet, og vi havde en smuk
Dag sammen, med mange gode Ord både i
Kirken og i Forsamlingshuset, mange smukke
Kærlighedsord om, hvor afholdt og agtet man var.
Mine Børn var med, alle undtagen Göta, og
det var rimeligt, for de har udalt meget godt her
de i Ldr. Narae og i Kj. h. har fulgt med mig
herjens og overvundet, de andretog hvor til
sit. Ja, Anna var ogsaa stadig hos ham og pas-
sede ham med Røsmas Frostet. Det var det mig,
hvad du skrev om hende; det med Napoleon
Kagerne har jo ikke hørt, eller jo har glemt
det. Hun har altid taget med stor Venlighed.