

1919-10-14

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen fremgår af brevet.

Generel kommentar:

Larsen-familiens villa på Møllebakken i Kerteminde var under ombygning september og oktober 1919. Alhed Larsen var i samme periode hos familie i Birkerød, dels fordi hun var syg af en byld i halsen, dels fordi hendes drenge var elever på Birkerød Kostskole.

Pashistorien: Johannes Larsen er usikker på, hvor drengene skal bestille pas. Derfor vil han spørge Poul Uttenreitter, der er politifuldmægtig i Kerteminde.

Afsendersted:

Kerteminde

Omtalte personer:

Ellen Bøttern

Christian Krog

Andreas Larsen

Johan Larsen

Frida Madsen

Ellen Sawyer

- Trautner

Poul Uttenreitter

Omtalte steder:

København

Aabenraa

Landeryd, Sverige

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Brevet er indleveret på Det kongelige

Bibliotek af Larsen-familien.

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen får besøg af restauratør Krog og hans arkitekt mhp. videre snak om bestilling af fem billeder til Krogs nye restaurant.

En sønderjysk seminarist er på besøg på Møllebakken, og Ellen Sawyer m.fl. tager ham med ud i byen.

På vej til Sverige skal Alhed Larsen og drengene rejse fra Birkerød til København, og Johannes Larsen er bekymret for, om Alhed har kræfter til det.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 14/10 1919.

Kæreste Alhed!

Lige efter Du havde telefoneret ringede Krog, at han og Arkitekten kom først Torsdag. De vilde tage med Morgentoget fra København, spise Frokost paa Færgen og tage en Bil i Nyborg som skulde tage dem tilbage igen og saa vilde de spise Middag paa Færgen paa Hjemvejen.

Trautner talte jeg med i Tel. han sender en Mand i Mrg til at rense Kedlen og gøre Centralvarmen klar, saa jeg kan fyre. Han kan saa med det samme faa Besked om naar de kan komme til Badeværelset. Sønderjyden er en pæn Seminarist fra Aabenraa. Han fik Frokost med Øl og Snaps og Middag. Oxesteg og Æblegrød og Rødvin og Madeira og sov saa til Middag til Kaffetid saa sendte jeg Ellen med ham til Gudstjeneste Kl. 4 1/2 og hun skulde saa følge ham derfra til Fællesspisning paa Hotellet. Derefter skal Frida, som sammen med Ellen Bøttern og andre unge Damer fra Byen skal varte op, passe paa ham og lede ham hjem efter Festen. Jeg skal tale med Uttenreiter om Pashistorien og sende Besked i Mrg. Jeg er spændt paa at høre hvordan Du klarer den Tur til Kjøbenhavn i Mrg. Jeg er efter alt i det hele taget noget ængstelig for hvordan din Sverigesrejse skal spænde af. Var det ikke for Drengenes Skyld vilde jeg absolut stemme paa at lade den gaa ind.

Mange kærlige Hilsner

Din

Johannes Larsen.

Bertinimøde 14/10 1919.

Kæreste Albed!

Lige efter at Du havde
telefoneret ringede Krog,
at han og Arkitekten
kom først Torsdag. De vil
de tage med Morgenroget
fra København, spise Fro.
kort paa Fagren og tage en
Bil i Nyborg som skulde
tage dem til Boj. igen og saa
ville de spise Middag paa
Fagren paa Hjemvejen.
Præsten talte jeg med.
Det blev sendt en Mand
i By til at rense Redden
og gøre Entrévaermen
klar, saa jeg kom færdig.

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

Han kom saa med det mes fra Byen skal varte
sammen fra Bæked om op, grasse paa ham g led
nuas de kom komme til ham igen efter Fester .
i Badewardent. Lovdagsden Jy skal tale med Uttenidde
er en pæn Linnvæst om Pastorieren g ende
fra Stabenaa. Han fik Bæked i Møg. Jy er spænt
Frokost med El g Snogs paa at høre hvordan Du
og Midde. Oke g Elbe klaver den Tus til Kyben,
gråd g Rodvin, Madia ham i Møg. Jy er efter alt
og ser saa til Midde til i det steli laget noget
Kaffetid saa sendte Jy anstacey for hvordan den
Ellen med ham til Sverige og skal spæns
Gudetjeneste kl. 4½ og de op. Var det ikke for
ham skulde saa følge Drengenes Skyld vilde
ham de fra til Fællesspis, Jy absolut stemme paa
ning paa Høllat. Det, at lade den gan vist.
efter skal Frida, som Mange kadij Hulw
sammen med Ellen
Bothen g andre unge Da,
Din
Johannes Larsen.