

1946-05-28

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Christa Knuth

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Modtagersted:

Knuthenborg pr. Bandholm

Modtagerinfo (udskrift, tilskrift m.m.):

Adressen er skrevet på kuverten

Omtalte personer:

Peder Brokholm

Andreas Larsen

Christine Swane

Arkivplacering:

Brevet er i privateje

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet ejes af en efterkommer af

Christa Knuth

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen har været i Nordjylland. Han tegnede og malede brushøns, som sad ved en asfalteret vej og kun gik ned i en grøft, når der kom en bil eller cykel. Larsen var med Peder Brokholm på tur, og Larsen malede, mens Brokholm fiskede og gik på jagt. For første gang i sit liv så Larsen en rørdrum.

I Bulbjerg ser der farligt ud, efter at tyskerne har været der.

Den følgende dag skal Larsen til sin søsters 70års fødselsdag. Han glæder sig til at komme hjem og male brushanebilleder.

TRANSSKRIFTION

[Håndskrevet på kuvertens forside:]

Fru Lensgrevinde

Chr. Knuth

Knuthenborg

Bandholm.

[På kuvertens bagside:]

Johannes Larsen

Kjerteminde.

[I brevet:]

Kjerteminde 28 Maj 1946.

Kære Grevinde.

Tak for Brevet til Aalborg. Jeg kom her hjem i Forgaars Aftes, efter at jeg havde haft en god Tid i Aalborg, med meget Arbejde og navnlig Kørsel, da der var ca 35 Km til Brushanerne paa Gøl. Det var meget mærkeligt, de havde deres Skoggerplads paa Rabatten paa en asfalteret Vej mellem Gøl og Birkelse, og vi kunde køre hen og holde ved Siden af dem uden at det generede dem, saa jeg kunde sidde i Bilen og tegne og male efter dem, kom der Biler eller Cykler forbi nøjedes de med at gaa ned i Grøften og kom straks op og indtog deres Pladser naar den var passeret. Der var 9 Hanner som havde hver sin bestemte Plads og de fik af og til Besøg af andre Hanner eller af en, to eller 3 Hunner. Jeg var der ude hver Dag undtagen en Dag da jeg var paa Hundeudstilling og en anden da jeg var med Brokholm ved Vesløs Vejle hvor han forgæves fiskede efter Gedder mens jeg malede en lille Akvarel. Jeg saa der en Rørdrum flyve forbi, det er første Gang jeg har set en saadan i fri Tilstand skønt jeg har hørt den daglig under et længere Ophold ved Fiilsø. Om Aftnen kørte vi til Bulbjerg hvor der saa farligt ud efter Tyskerne, det hele gennemrodet med Løbegrave og oversaaet med Murbrokker og Pigtraad og Cementbelagte Veje. Derfra kørte vi til Torup Plantage hvor Brokholm har Jagt og det

lykkedes ham der at skyde en Buk, efter en Sodavand i Fjerritslev Kro det eneste vi kunde faa kom vi hjem mellem 11 og 12. I Morgen rejser vi til Birkerød til min Søsters 70aars Dag og muligvis rejser jeg saa med Lysse til Sverige mere ved jeg ikke i Øjeblikket, men jeg glæder mig til at komme hjem og gaa i Gang med at lave nogle Brushanebilleder. Alt staar vel til her. Vi har faaet vores Vogn i Gang og var i Odense i Gaar. Mange Hilsner Din hengivne Johannes Larsen. .

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET





Østerrunde 28 Maj 1946.

Kære Grevinde.

Tak for Brevet til Stalbrø. Jeg kom
hos hvern: Torgaars Aflus, efter at jeg
havde haft en god Tid: Stalbrø, med
migt Støt og navnlig Kørrel, da de
var ca 35 km til Bølskærerne paa Göl.
Det var mig meget mærkeligt, de havde des
Skoggeplads paa Rabatten paa en asfalt.
Tovet lig mellem Göl og Bølskær og
vi kunde køre hen. Holdt ved siden
af dem uden at det gækkede dem,
saa jeg kunde sidde i Bilen og tegne
og male efter dem, kørte de Biler
eller Cykler forbi nøjedes de med
at gaa ned i Grøften og kørte straks
op og vridt sig deres Pladsen naar den
var passeret. Det var 9 Kamme som
havde hver sin bestemte Plads og de
fik af og til Besøg af andre Kamme
eller af en to eller 3 Kamme. Jeg
var der inde hver Dag indtagen en
Dag da jeg var paa Hunderudstilling
og en anden da jeg var med Brok.

holm ved Visløs Vægle hvor han færges,
ved fishede efter Gedde mens jeg snalle
de en lille Akroed. Jeg saa den en Ror-
drum flyve forbi, det er første Gang
jeg har set en raadum i fri Tilstand
skönt jeg har hørt den daglig under et
langere Optoeld ved Fjlsø. Om Aftenen
kørte vi til Bulbyer hvor de saa forligt
ud efter Tyskerne, det hele gennemvæ-
det med Løbegræs og overalt med
Muscrotter og Pigtræd og Eserrent
belagte Veje. Derfra kørte vi til Torup,
Idantuzer hvor Boekholm har Jagt
og det Lykkes ham de at skyde en
Buk, efter en Lodavand. Fjerdtiles
Roo det erude vi kunde paa kom
vi hjem mellem 11 og 12. I Morgen
ryger vi til Birkedød til min Søsters
Haars Dag og muligvis ryger jeg saa
med Løse til Sverige mere ved
jeg ikke. Gjeblikket, men jeg gleder mig
at komme hjem og gaa i Gang
med at lave nogle Porselænsbilleder.
Alt staa vel til her. Vi har faaet vore
Vox i Gang og va i Odense i Gaa.
Mange Hilsener Din Lyngvinder
Johannes Larsen.