

# 1901-10-29

**AFSENDER**

Johannes Larsen

**MODTAGER**

Alhed Larsen

**FAKTA**

Dokumenttype:  
Brev

Sprog:  
Da

Dateringsbegrundelse:  
Dateringen fremgår af brevet

Generel kommentar:  
Der blev holdt auktion over Johannes  
Larsens billeder hos Winkel &  
Magnussen på Højbro Plads,  
København, 29. oktober 1901 kl. 11.

Afsendersted:  
Valby

Omtalte personer:  
Julie Brandt  
Johanne Kampmann  
Peter Magnussen  
Marie Oppermann  
Ulrik Plesner  
Harris Sawyer  
Fritz Syberg  
Peter Tom-Petersen  
Frederik Andreas Warberg  
Viggo Winkel

Arkivplacering:  
Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:  
Indleveret til Det Kongelige Bibliotek  
af Larsen-familien

**DOKUMENTINDHOLD**

Peter Tom-Petersen og Johannes Larsen har været til auktion over Johannes Larsens billeder. Oliemalerierne solgte dårligt, men akvarellerne gik godt.

Larsen mødte Harry Eastman og Dede (Frederik Warberg).  
Fru Kampmann har købt akvareller.

**TRANSSKRIFTION**

Valby 29 October 1901.

Kæreste Alhed!

Tak for Dit Brev som jeg læste nu efter at være vendt hjem fra Auktionen, den gik ret anstændigt, hvad Du kan se af vedlagte Katalog. Tom Petersen og jeg sad i et Par forgyldte Lænestole bag et grønt Tæppe og skrev Priserne op. Det var ikke saa morsomt i Begyndelsen da Oljebillederne jo gik ret daarligt men jeg købte jo da 7 af de bedste selv, dem med x ved. Derimod var det ret spændende for Aquarellernes Vedkommende, de gik jo ganske godt med Undtagelse af de 10 sidste, dem som W & M havde sat i Ramme og givet Navne. Jeg traf Eastman og Dede, Eastman rejser hjem i Morgen og vilde følges med mig men jeg tror ikke jeg kan blive færdig før tidligst i Overmorgen og det kan vel endda knibe, skønt jeg længes forfærdeligt efter Jer, men det er jo ikke godt at vide hvornaar jeg kommer her igen. Jeg vilde forfærdelig gerne en Gang i zoologisk Have og paa zoologisk Musæum. Jeg skal hilse Dig fra Fru Oppermann. Pang var der med Fru Kampmann som købte et Par Aquareller, Isfuglen og Fader og Tjalfe og Treff. Plesner i Birkerød købte ogsaa nogle. Fru Oppermann siger at jeg skal gaa nu hvis Brevet skal med Aftentøget Mange kærlige Hilsner

Din

Johannes Larsen.

København 29 October 1901.

Kæreste Alhed!

Tak for Dit Brev som jeg læste  
me efter at være vendt hjem  
fra studieturen, den gik ret an-  
stændigt, hvad Du kan se af  
vedlagte Katalog. Tom Petersen  
og jeg sad i et Par foregættede  
Aenestale by et godt Træppe og  
skrev Pariserne op. Det var ikke  
saa morsomt; Begyndelsen de  
Fjebillederne jo gid ret daarligt  
men jeg købte jo da 1 af de  
bedste selv, dem med 4 ved.  
Derimod var det ret yndeligt,  
de for Squarerens Vedkom-  
mende, de gik jo ganske godt  
med Undtagelse af de 10 sidste  
dem som W & M havde sat  
i Række og givet Navne.

