

1934-03-14

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Johan Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Generel kommentar:

Kirkeby: Johannes Larsen tog ofte på jagt- og maleture ved Fiilsø og boede på Henne Kirkeby Kro.

Odensebillederne: 1934-1936 udførte Johannes Larsen freskoudsmykninger i festsalen på Odense Rådhus.

Andresens Frøkultur: se Emil Andresen i Personregister. EA købte den store, gamle købmandsgård beliggende i Kertemindes bymidte i 1887.

Torsketunge, hagekød af torsk er det stykke kød, der sidder under hovedet på en torsk. Man panerer kødet og steger det på panden. (Søgninger på Internettet jan. 2022).

Hubert er muligvis Hubert Paulsen.

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Omtalte personer:

Peter Klokke

Andreas Larsen

Else Larsen, Else, Andreas Larsens kone

Hubert Paulsen

Ingeborg Rasmussen

- Selmquist

Arkivplacering:

Brevet er i privateje, A

Trykt udgave:

Nej

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen har ryddet op i værkstedet.

Peter Klokke er blevet bestyrer af et savværk i Gribskov.

Ingeborg Rasmussen kommer til middag.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 14 Marts 1934

Kære Lysse!

Jeg glemte at sende Selmqvist's Skrivelse med, her er den. Jeg har brugt de 3 sidste Dage til en haardt tiltrængt Oprydning paa Værkstedet og efter Programmet skulde jeg køre til Kirkeby paa Fredag hvor det er min Plan at benytte Tiden indtil Paaske til at gå i Marken med Scott og lave Skitser til Odensebillederne. Puf og Else kørte Fru Klokke til Færgen i Dag. De er flyttet til Nøddebo i Anledning af at Peter er bleven Bestyrer af et Savværk i Gribskov. Han har solgt sit herværende Savværk til Moderen, hvis Savværk brændte forleden sammen med Andresens Frøkulturbygning. Vi skal have Fru Jens Rasmussen til Aften, Menu: saltede Torsketunger som Hubert har sendt.

Mange Hilsner fra os alle tre

JL.

Agedonmøde 14 Marts 1934.

Kære Lyse!

Jeg glemte at sende Selmerqvists Skitse  
med, her er den. Jeg har brugt de 3 sidste  
Dage til en haardt tilbragt Oprydning paa  
Vækketidit, og efter Programmet skulde jeg  
køre til Rikkeby paa Fredag hvor det er  
min Plan at benytte Tidens indtil Taarke  
til at gaa i Marken med Lott og lave  
Kisten til Odenæbilledet. Puff og Aase kørte  
Fra Klokke til Tegen: Dag. De er flyttede til  
Niddbo, i Anledning af at Peter er bleven  
Bestyrelses af et Lavværk: Gritskov. Han  
har solgt sit bevarnde Lavværk til  
Madsen, hvis Yndreke brændte jorden  
sammen med Andreassens Frøskultes  
bygning. Vi skal have Fru Jens Rasmussen  
til Aften, Menu: saltede Torskstunger  
som Hubert har sendt.

Mange Likh fra os alle Soc

JL