

1955-01-15

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Johan Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst på arket

Generel kommentar:

Korshavn er en naturhavn ved Fyns Hoved nord for Kerteminde.

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet øverst på arket

Omtalte personer:

Thora Cohn

Grethe Jungstedt

Kurt Jungstedt

Matilde Jungstedt

Else Larsen, Else, Andreas Larsens

kone

Jeppe Larsen, Pufs søn

- Thrugot

Frederik Andreas Warberg

Martin Warberg Larsen

Arkivplacering:

Brevet er i privateje, A

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet er i privateje, A

DOKUMENTINDHOLD

Larsen sender nogle bøger samt oplysninger om Thrugot.


Thora er hos Jungstedt.

Jeppe og Andreas/Dede går på jagt. Der er mange nedfaldne æbler og fugle i haven.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 15 Januar 1955.

Kære Lysse.

Med Manse sender jeg Dig 4 Smaabøger. Jeg har skrevet ud af biografisk Leksikon hvad der staar om Thrugotsønnerne, men forøvrigt kan Du vist finde det hele i Bøgerne. Thora er rejst op til Jungstedts og lader til at befinde sig vel der, saa nu er her kun Else og Jeppe. Sidstnævnte er i Dag paa Jagt og Fiskeri med Dedde. I Gaar var han i Skydepram i Korshavn og fik en gl. Ederfugl  og en ung Hvinandrik. Vi har faaet en hel Del Sne i den sidste Tid men her er ikke mange Vinterfugle 2 Musvitter og en Blaamejse i Tælle vi har hængt ud. Der ligger en hel del nedfaldne Æbler og under Tippintræet udenfor Spisestuen er der ca 100 Solsorter, jeg har aldrig set saa mange paa en Gang før. Naa nu skal jeg have de bøger pakket ind saa gaar Else ned med dem til Manse.

Mange kærlige Hilsner til Jer alle fra Din Far.

København d. 15 januar 1955.

Kære Lasse.

Med Mamma sender jeg Dig 7 Smadbrød.
Du har skrevet ud af biografisk Lekturers
bøger om slaverne om Throgussonerne men
forøvrigt kan du vist finde det hele
i Bøgerne. Thora er nået op til Jernstedts
og lader sig se og befinder sig vel der, saa nu
er det kun Else og Jeppe. Lidemennene er
i Dej paa Jagt og Fiske med Delle.
I Gaar var han i Thydepram i Korskam
og fik en gl. Ederfugl og en ny Hvinde.
Vi har faaet en hel Del Sne i den
sidste Tid men her er ikke mange Vinter
fugle 2. Murre og en Blaarneske i Delle
vi har haabt ud. Der ligger en hel Del
nedfaldne Egler og under Pappirtræet
udenfor Spisestuen er der ca 100 Laks-
ter, og jeg har aldrig set saa mange paa
en Gang før. Nu nu skal jeg have
de Bøger pakket ind saa da Else
med mig kommer til Mamma.

Mange kærlige Hilsener
fra alle
Jo din Far.