

1926 muligvis april

AFSENDER

Astrid Warberg-Goldschmidt

MODTAGER

Johanne Christine Larsen

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
Da

Dateringsbegrundelse:
Brevet er udateret. Laura Warberg døde i Kerteminde 10. april 1926. Eftersom børn og børnebørn i hast kom til Kerteminde, var det formodentlig lige op over.

Generel kommentar:
Laura Warberg døde 10. april 1926 i Kerteminde.
Det vides ikke, hvem Frk. Koch var.

Afsendersted:
Rossia

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):
Firmaets navn er skrevet øverst s. 1

Omtalte personer:
Alhed Marie Brønsted
Ellen Brønsted
Else Birgitte Brønsted
Louise Brønsted
Peter Oluf Brønsted
Laura Warberg

Arkivplacering:
Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB0274

Trykt udgave:
Nej

Proveniens:
Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer, BB0274

DOKUMENTINDHOLD

Astrid takker for den udførlige rapport. Hun kan rejse med kort varsel, hvis det bliver nødvendigt. Det er skrækkeligt, hvis de skal miste deres mor.

TRANSSKRIFTION

Rossia i stor Hast
Fredag.

Kæreste lille Junge!

Hvor var det dog godt du fik skreven det lange og udførlige Brev til mig – for du kan tro, det er skrækkeligt at være så langt borte fra det altsammen – jeg blev ganske umådelig lettet, da jeg i Frokostpausen ringede hjem – så var dit Brev kommen, og jeg lod Frk. Koch læse det for mig i Telefonen. Når man går sådan og ikke aner, hvad der nu kan være sket derovre, så er det jo ikke til at skrive direkte til Mor – desuden har jeg jo meldt Afbud til de forskellige Fornøjelser, som jeg kunne have skreven om – men hvis jeg nu blot må få gode Efterretninger én Gang til, så skriver jeg til Mor selv. Jeg har ordnet alt sådan, at jeg kan rejse med kort Varsel – har fået Rejsetilladelse herfra – så jeg eventuelt kan rejse med Morgentoget. Gid det dog må [Skrevet oven over linien: "gå"] godt, Junge; jeg synes, vi kommer til at elske Mor mere og mere jo ældre hun bliver og det vil blive skrækkeligt, hvis vi skal miste hende.

Nu ikke mere – vi har så forfærdelig meget at gøre nu lige op under den 1ste – hvor godt for Lugge, som kunne rejse derover!

I må endelig blive ved med at holde mig à jour – Brønstedbørnene ringer, når de ved noget.

Hils nu Mor Tusinde Gange – og til dig selv lille Junge fra
Din Dis

Russia i et Stund
Fredag.

Kæreste lide frøjs!
Jens var det dog godt
du fik skrevet det længe og
idværlige Brev til mig - for
det kan dog vel er sandsynligt
at være i lang tid for
det altsammen - og blev
ganske umiddeligt letket, da
jeg i Frakampassen røpede
hjem - i det Brev
kommer og jeg lod Dig
høje Brev det var mig i
Teleffonen. Nu mig går
riden og ikke mere, hvad
der umulig være det
derovre, i det jo ikke
til at skrive det til
mig - derinde har jeg
jo meldt afbud til de
førsedige Farnøjelser,

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

kan jeg kunde have
skrevet om - men
hvis jeg var blav mig
for gode og levende
en gang til, så skriver
jeg det med selv. Jeg har
brudt alle 2' lang, at jeg
kan rejse med Rask
Værrel - har færd Reje
Liddelelses lang - og
eventuel kan rejse
med morgen toget.
Jeg det dog mig Gode,
Junges; jeg synes, så
skriver til at skole
Ud mere og mere
for alle vider bliver og
det vil blive skækket,
hvis så skal kunne
kende.
Min skole mere - og
har så forførdelig

vegl og pære mig lige
af under den Jule
kan Gode for Jule,
kan kunde rejse
derover!
Jeg er endelig blive
ved at holde mig
i gang - Brønshøjbanen
reger, men de ved
nogle.
Lige mig med Tusind
Gange - og til dig
selv Liddelelses fra
Din Dø