

1914-07-24

AFSENDER

Johannes Jensen

MODTAGER

Fritz Syberg

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen fremgår af brevet.

Omtalte personer:

Else Jensen

Arkivplacering:

Faaborg Museum, Fritz og Anna

Sybergs arkiv, breve fra Else og

Johannes V. Jensen til Anna og Fritz

Syberg i tiden 6/2 1910 til 9/10 1914

DOKUMENTINDHOLD

Johannes V. Jensen skriver, at så snart de kan, kommer han og Else og besøger Fritz, men det bliver ikke før efter sommerferien. Han har tænkt på at skrive til Fritz om deres plan om at udgive noget sammen - han kunne tænke sig, at de begyndte med at skrive noget, der samlede sig om Anna.

TRANSSKRIFTION

24 Juli 1914

Kære Ven

Saasnart Else og jeg kan, kommer vi over paa Fyn og besøger dig. Jeg er bange for det ikke bliver før efter Ferien, vi kan ingen faa til at være hos Børnene herude og tør ikke rejse fra dem med Pigen alene til at se efter dem. Men vi tager jo ind den 20de og kan bedre rejse fra dem naar de er i Kbhvn.

Jeg har tænkt paa at ville skrive til dig om den Plan vi havde om at udgive noget sammen og vilde foreslaa dig at vi lader det første vi udsender samle sig, Billeder og Tekst, om Anna. Du har jo Stof nok hvad Billeder angaar, baade af Anna og dig selv, og jeg tænker at skrive noget ud fra den Sommer vi var sammen oppe i Nordskov. Men vi drøfter det bedre naar vi ses.

Her har vi nu endelig faaet Regn og kølighed, man bliver Nordbo igen, det vil sige længes efter at frembringe noget, rejse, sejle, det er Augustluften, "Jagten" der gaar ind. Saa et det det gælder om at holde sig fast for at Uroen kan blive til Arbejde, Fanden havde det. Skyer igen! Det er efter dem vor Hjerne er gjort.

Jeg skal hilse dig mange Gange fra Else. Vi talte om at spørge dig, om du ikke vilde sende nogle af Børnene herover med blev enige om, at I nok helst vilde blive i Flok foreløbig.

Din hengivne

Johannes V. Jensen

24 Juli 1914

Kære Ven

Saa snart Else og jeg kan komme vi  
over paa Fyn og besøge dig. Jeg er bange  
for det ikke bliver før efter Froine, vi  
kan ingen faa tid at være hos Børne-  
ne herude og det ikke rejse fra dem med  
Pigen alene til at se efter dem. Men  
vi Raar jo end den 20<sup>te</sup> og kan bedre  
rejse fra dem naar de er i Kbhvn.

Jeg har tænkt paa at ville skrive  
til dig om den Plan vi havde om at  
udgive noget sammen og vilde fore-  
slaa dig at vi lader det første vi ud-  
sender samle os, Billeder og Tekst, om  
Anna. Det har jo stof nok hvad Bilt-  
eder angaa, baade af Anna og dig  
selv, og jeg tænker mig at skrive noget  
ud fra den Tid vi var sammen  
oppe i Nordstrø. Men vi kræfter det bedre  
naar vi ses.

Det har vi nu endelig faaet Regn  
og Vølgthed, man bliver Nordbo igen,

det vil sig længe efter at frembringe  
noget, rejse, rejse, det er Augustbrif-  
ten, "Jaapen" der gaa ind. Saa er det  
gelder om at holde sig fast for at U-  
roen kan blive til Arbejde, Panden  
harde det. Skryt igen! Det er efter den  
var Kytone er gjort.

Ju skal vilde dig mange Sange fra  
Uen. Vi kalde om at spørge dig, om  
du ikke vilde sende nogle af Nørene  
hvor man kan mig om, at I ikke  
helst vilde blive i Plak foreløbig.

Sin hengivne

Johannes V. Jensen